

# I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

# AN NINH THỦ ĐÔ

Thứ tư, ngày 1.12.2010 số 3088(3923).

## **Hoàn thành cắm mốc giới giữa Hà Tĩnh với Boli Khamstay (Lào)**

**T**ỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch cắm mốc quốc giới và giao ban công tác biên giới năm 2010 với tỉnh Boli Khamstay (CHDCND Lào). Công tác cắm mốc quốc giới đoạn tiếp giáp giữa Hà Tĩnh với Boli Khamstay đã hoàn thành (24 mốc chính từ mốc 463 - 486 và mốc phụ 464/1). Việc hoàn thành công tác cắm mốc biên giới giữa 2 tỉnh thể hiện sự tin cậy, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau giữa 2 nước Việt - Lào anh em. Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật cho nhân dân trên tuyến biên giới và cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới Việt- Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển lâu dài.

# THỂ THAO

Thứ tư, ngày 1.12.2010 số 144(3724).

## HÀ TĨNH KỶ NIỆM 245 NĂM NGÀY SINH VÀ 190 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Tối 28/11, tại thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã phối hợp với UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh và 190 năm ngày mất của Đại Thi hào Nguyễn Du.

**N**guyễn Du (1765 - 1820) danh nhân tiêu biểu nhất của dòng họ sinh tại kinh thành Thăng Long nơi thân sinh ông là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm(1708-1775) làm quan Tham Tụng (Tể tướng) dưới triều Lê, thân mẫu là bà Trần Thị Tần quê ở Kinh Bắc nổi tiếng nét na, thông minh, xinh đẹp, rất yêu văn học, văn nghệ dân gian. Môi trường văn hoá của ba vùng đất văn vật: xứ Nghệ, Thăng Long và Kinh Bắc cùng truyền thống của dòng họ, gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến tài năng của Nguyễn Du. Sống trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, với những biến cố dữ dội của đất nước, con đường công danh của Nguyễn Du khá hanh thông nhưng ông không mấy chú trọng đến, bởi một lẽ ông đau xót trước lẽ sống của thời bấy giờ gia đình tan tác, dân tình khốn khổ lầm than. Nỗi ưu tư ấy ông dồn hết vào văn chương, thơ ca và trong tất cả các tác phẩm Nguyễn Du để lại thì Truyện Kiều là tác phẩm tiêu biểu nhất đạt đến đỉnh cao tinh hoa văn hoá của nhân loại. Bằng những lời thơ súc tích ngắn gọn, Nguyễn Du vẽ nên một bức tranh về thực tại của xã hội đương thời đã nói lên được tiếng nói của người dân, nói lên được tiếng nói khao khát được sống được tự do yêu đương, để cao thân phận của người phụ nữ. Đã hơn 2 thế kỷ mà truyện Kiều của Nguyễn Du vẫn còn mới mẻ. Trước hết, đó là sự thành công mà đến nay cũng chưa ai có được như thể về



Biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm

viết tiểu thuyết bằng thơ, một quyển thơ - tiểu thuyết đặc trưng cho thể lục bát, đã đưa truyện Kiều đến đỉnh cao sáng chói của nền thơ văn Việt Nam. Cũng bởi vì lẽ đó mà Hội đồng Hòa bình thế giới đã đưa Nguyễn Du vào danh sách 9 danh nhân văn hóa để các quốc gia trên thế giới kỷ niệm nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông (1765-1965).

Chương trình Lễ kỷ niệm được tổ chức long trọng, ý nghĩa. Qua diễn văn của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã khẳng định, truyền thống văn hóa, cách mạng của Hà Tĩnh với nhiều làng xã, dòng họ và danh nhân văn hóa nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Diễn văn cũng đã ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du. đóna thời

khẳng định những giá trị nhân văn, nhân đạo mà ông để lại trong các tác phẩm văn chương của mình.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Trăm năm trong cõi" do đạo diễn Nguyễn Khắc Phục viết kịch bản và điều phối chương trình với 20 hoạt cảnh do các diễn viên đến từ Đoàn ca múa Quân đội, Đoàn ca múa nhạc Hà Tĩnh, Trường văn hoá nghệ thuật Hà Tĩnh trình diễn đã tái hiện lại toàn bộ cuộc đời của đại thi hào Nguyễn Du từ khi cất tiếng khóc chào đời trong nhung lụa, lấu son đến cuộc đời phiêu bạt đầy biến cố và đặc sắc nhất là di sản văn hóa Truyện Kiều của ông. Toàn bộ đêm Nguyễn Du là sự ca ngợi tình yêu thương con người, sự đồng cảm với những nỗi bất hạnh mà đỉnh cao nhất là chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc, được thiên tài Nguyễn Du xây

## *Thư viện tỉnh Hà Tĩnh*

---

dựng và làm nên tác phẩm bất hủ trong lịch sử văn học Việt Nam.

Cũng trong chương trình Lễ kỷ niệm, sáng cùng ngày, BTC đã đến Khu lưu niệm Nguyễn Du (Xã Tiên Điền, Nghi Xuân) dâng hương và viếng mộ Nguyễn Du. Đồng thời làm lễ khởi công tôn tạo nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4,5 tỷ đồng. Cũng trong buổi sáng, BTC đã cắt băng khai mạc phòng trưng bày một số hiện vật, ấn phẩm tiêu biểu về Nguyễn Du cùng vùng đất Nghi Xuân đã được các nhà khảo cổ học kiểm chứng như: Bản Kim Vân Kiều tân truyện (1866) do Liêu Văn Đường khắc vào năm Tự Đức thứ 19, Tháp gốm Thời Trần, bộ sưu tập đồ gốm di chỉ Bãi Cọi và hàng trăm cuốn sách nghiên cứu về cuộc đời, thân thế sự nghiệp của Nguyễn Du, vùng đất Nghi Xuân và nhiều kỷ vật khác...

Nhân dịp này, UBND tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã trao giải VHNT

Nguyễn Du lần thứ V và vinh danh Nghệ nhân dân gian vùng đất Nghi Xuân. Có 5 giải A, 8 giải B, 12 giải C và 14 giải khuyến khích đã được ban tổ chức trao cho các tác giả thuộc các chuyên ngành văn, thơ, nhạc, họa và nhiếp ảnh; 4 nghệ nhân ca trù và chèo kiều được trao Bằng chứng nhận Nghệ nhân dân gian. Đặc biệt trong dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã trao bằng khen cho một số tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc gìn giữ và khôi phục, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hoá phi vật thể, hát trò Kiều.

Lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về thân thế, sự nghiệp của một danh nhân văn hóa lớn, một đại thi hào dân tộc với những áng văn chương bất hủ, đồng thời nói lên những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của tỉnh Hà Tĩnh - vùng đất địa linh nhân kiệt.

**THANH MÂN - PHƯƠNG THẢO**

# NÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 24.12.2010 số 256(3625).

## Khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV

Sáng 23/12 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XV. Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2010 tại kỳ họp cho biết, năm vừa qua do vì phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai bão lũ nên kinh tế Hà Tĩnh có phần giảm sút ở một số lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 9,68%; trong đó, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm 4,3%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 23,9%; dịch vụ tăng 7,8%; GDP bình quân đầu người đạt 12,17 triệu đồng. Hoạt động VH-XH đã bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sỹ; công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực... Các nhiệm vụ QP-AN; cải cách hành chính cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 23 - 25/12, trong 2 ngày còn lại các đại biểu thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

**ANH BÌNH**

# NÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 28.12.2010 số 258(3627).

## **Bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV**

Chiều 24/12, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV đã họp phiên bế mạc và thông qua 8 nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011.

Sau 2 ngày làm việc, các nội dung đưa ra chất vấn được giải trình cụ thể, rõ ràng tại kỳ họp và nhận được sự thống nhất đồng thuận cao giữa các đại biểu và cử tri. Từ sự thống nhất đó, các đại biểu HĐND lần lượt thông qua 8 nghị quyết phát triển KT-XH tỉnh Hà Tĩnh gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2011; Nghị quyết về phê chuẩn bảng giá các loại đất trên năm 2011; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2011; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2011; Nghị quyết về nội dung, chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2011; Nghị quyết quy định bổ sung, điều chỉnh phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009; Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

**PV**

# LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Thứ năm, ngày 23.12.2010 số 153(2087).

Hà Tĩnh

## **Gần 2.500 lao động nghèo được đào tạo theo dự án IMPP**

Số lao động trên đến từ 50 xã nghèo trên địa bàn. Dự án IMPP do quỹ Quốc tế và Phát triển nông thôn (IEAD) tài trợ, tổ chức GIZ hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2007-2010. Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: 8 cơ sở đào tạo trên địa bàn đã phối hợp với Dự án tổ chức

45 lớp dạy nghề, tỉ lệ học viên nữ chiếm 56%. Gần 100% lao động sau đào tạo đã được giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống người dân ở 50 xã thuộc dự án, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 46, 15% xuống còn 17, 9%.

Được biết, số người đăng ký tham gia học nghề năm 2011 là 5.134 người, Dự kiến tổ chức 70 lớp đào tạo nghề, chủ yếu là các nghề trồng trọt chăn nuôi, thú y, sửa chữa ô tô xe máy, xây dựng với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

**NGUYỄN NGỌC VƯỢNG**

# ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ năm, 2.12.2010 số 107(143-1191).

Hà Tĩnh:

## Thị trấn Đức Thọ xứng danh đơn vị Anh hùng

Thị trấn Đức Thọ (huyện Đức Thọ) có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có cầu Thọ Tường nối liền đường sắt Bắc - Nam, có bến cảng nơi trung chuyển quân lương, có bến đò đêm đêm tải đạn đưa bộ đội qua sông, hành quân vào chiến trường miền Nam. Vì vậy thị trấn Đức Thọ là trọng điểm đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Với sự đóng góp to lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc, năm 2005 nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Đức Thọ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Đức Thọ đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn thử thách, tranh thủ thời cơ thuận lợi, năng động, sáng tạo đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng thị trấn Đức Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 15% - 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 5 lần so với năm 2000. Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại phát triển. Tỷ trọng giá trị tiểu thủ công nghiệp chiếm từ 30% - 35%. Thương mại dịch vụ vẫn là ngành kinh tế chủ đạo. Đến nay, có trên 2/3 số lao động trong toàn Thị trấn hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại. Có một chợ đầu mối cấp huyện với gần 700 gian hàng đa dạng sản phẩm, giá trị thu nhập hàng năm từ lĩnh vực này chiếm 59% - 63% (từ 70 đến 75 tỷ đồng/năm) bà con nhân dân, các hộ kinh doanh luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế nhà nước, các quy định của địa phương.



Trụ sở thị trấn Đức Thọ

Trên lĩnh vực nông nghiệp, Đức Thọ thực hiện tốt các công tác quy hoạch vùng chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; ứng dụng các tiến bộ KHKT, giống, cây con có khả năng cho năng suất cao, chất lượng và giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích. Giá trị kinh tế lĩnh vực nông nghiệp chiếm 6% - 8% thu nhập (8 - 9 tỷ đồng/năm). Hàng năm có khoảng hơn 200 người đi lao động ở nước ngoài, hình thức lao động này đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thị trấn Đức Thọ lên đáng kể.

Thị trấn Đức Thọ đã đầu tư xây dựng 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS kang

trang, đảm bảo đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2, với giá trị đầu tư xây dựng trong những năm qua trên 30 tỷ đồng. Quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc 3 tầng, nhà hội trường của Thị trấn đưa vào khai thác sử dụng. Đầu tư từ ngân sách và huy động nội lực của nhân dân, các đơn vị, khối phố, xây dựng hoàn thành 12/13 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa quy định, gần 100% đường giao thông nông thôn được trải nhựa, bê tông hóa, hiện nay đang quy hoạch xây dựng một số tuyến đường nội thị, hệ thống thủy lợi nội đồng.

Trong nhiều năm qua, các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao không ngừng đổi mới cả quy mô và chất lượng, được nhân dân quan tâm hưởng ứng như: giải bóng chuyền, giải đua thuyền đầu xuân, giải bóng đá thanh niên mở rộng, giải



bóng đá thiếu niên nhi đồng, các hoạt động thể thao như: bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, chơi gà. Phong trào đi bộ, thể dục dưỡng sinh trong mọi lứa tuổi đã trở thành phong trào rèn luyện rộng khắp trên toàn Thị trấn.

Phong trào xây dựng làng văn hóa, thiết chế văn hóa, thực hiện các nội dung cuộc vận động toàn dân "đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", được các khu dân cư tập trung chỉ đạo, thực hiện. Đến nay đã có 8/13 khu dân cư được công nhận làng, khối phố văn hóa.

Nhà văn hóa Thị trấn và khối phố được đầu tư xây dựng, quy hoạch đúng quy chuẩn, chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85-90% trở lên.

Về giáo dục đào tạo, cả ba cấp trường hàng năm đều đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II và được nhận cờ đơn vị dẫn đầu bậc học tiểu học toàn tỉnh năm học 2008-2009, năm học 2009-2010, cờ thi đua của Bộ GD&ĐT và bằng khen của Chính phủ. Trường mầm non đã được nhận cờ thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Trường THCS Yên Trấn đang đề nghị kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2. Hàng năm có trên 100 em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Trong đó có từ 40 đến 60 em đỗ vào các trường đại học.

Nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố kiện toàn trung tâm giáo dục cộng đồng gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đặc biệt quan tâm, chất lượng khám, điều trị tại trạm y tế Thị trấn thường xuyên đảm bảo, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Gắn công tác khám chữa bệnh và kế hoạch hoá gia đình với công tác truyền thông, tư vấn, phòng, chống

dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Dân số gắn với tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dân số KHHGD, y tế thôn bản có hiệu quả. Trạm y tế giữ vững danh hiệu trạm chuẩn Quốc gia.

Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Thị trấn đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 là 232 hộ chiếm tỷ lệ 12,9%, đến năm 2009 còn 60 hộ chiếm tỷ lệ 3,04%.

Về vấn đề nhà ở, đã xây dựng được 48 căn nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Chính sách thương binh, liệt sỹ, chính sách bảo trợ xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được quan tâm. Các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, không sai sót, các ngày lễ, tết đều tổ chức tặng quà, thăm hỏi đến các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với đất nước.

An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định là điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện quân sự, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, quản lý độ tuổi nghĩa vụ quân sự, tuyển quân, giao quân đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao hàng năm.

Công tác phối hợp giữa các ban ngành trong khối nội chính với MTTQ, các đoàn thể, các khối phố, trường học đạt kết quả tốt. Phong trào an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân được xây dựng vững chắc. Năm 2008-2009 được Bộ công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đưa vào chương trình, nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ hàng tháng. Các cấp ủy luôn nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị tư tưởng là tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, đủ sức lãnh đạo nhân dân, xây dựng Thị trấn Đức Thọ phát triển toàn diện.



Bí Thư Đảng Ủy – Chủ Tịch UBND – Trần Viết Bình

Đảng bộ thị trấn Đức Thọ hiện có trên 450 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn, đảm bảo nguồn kế cận và hoạt động ổn định của bộ máy lãnh đạo. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ, ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt nguyên tắc đảng, thống nhất lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực, mọi phương diện dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tính tích cực chủ động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều năm liên tục, Thị trấn được UBND huyện, Tỉnh và Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thực hiện kế hoạch Nhà nước cụ thể là: Năm 2004; 2006;

2009 được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2008 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba và được Chủ tịch Nước ký quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động.

Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Đức Thọ đã thực sự đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới do đảng khởi xướng và lãnh đạo. Bám sát chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng, kế thừa những thành quả của đảng bộ qua các thời kỳ, sáng tạo cụ thể, bám vào mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ địa phương mình, có quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa xã hội là nền tảng tư tưởng, là khâu đột phá đi lên phát triển toàn diện. Đảm bảo quốc phòng an ninh thường xuyên được giữ vững, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Phát động phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống xã hội. Tôn trọng quyền làm chủ, phát huy nội lực của nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, để xây dựng Thị trấn Đức Thọ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, đảng bộ và nhân dân Thị trấn Đức Thọ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Các cấp bộ đảng nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thị trấn Đức Thọ lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2010–2015) đã đề ra.

**THÚY HẰNG – TUYẾT NHUNG**

# ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ ba, ngày 14.12.2010 số 287.

Hà Tĩnh:

## Đoàn kết để khơi dậy tiềm năng - phát huy nội lực

Sau 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thu được kết quả khá toàn diện. Trong đó, vận động toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm, cốt lõi có ý nghĩa bản lề để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... Đại Đoàn kết đã cuộc trao đổi với ông **Bùi Quang Hoàn** - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh.



Ông Bùi Quang Hoàn

*P.v: Xin ông cho biết về những kết quả mà tỉnh đã đạt được sau 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được đưa vào cuộc sống?*

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động, tại Hà Tĩnh cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường, bộ mặt nông thôn mới đã có nhiều đổi thay. 100% thôn xóm sử dụng điện lưới quốc gia, đường ô tô về đến trung tâm xã, xây dựng trên 3.900 km đường bê tông, đường nhựa, trên 1.800 km kênh mương bê tông và nhiều công trình phúc lợi khác với giá trị trên 2.100 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp từ 50 - 60%; quyền góp ủng hộ “Quý vì người nghèo”, giúp 69.744 hộ

thoát nghèo, xây dựng gần 4.000 mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

Toàn tỉnh đã huy động 29 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, làm mới 3.263 ngôi nhà tình nghĩa, tặng 15.374 sổ tiết kiệm, thăm hỏi, trao tặng trên 25.000 suất quà cho các đối tượng chính sách. Với sự nỗ lực trên, Hà Tĩnh là một trong 8 tỉnh đầu tiên được công nhận thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn về các chính sách thương binh xã hội. Qua 15 năm, Quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt tỉnh (nay gọi là Quỹ Cứu trợ) đã nhận được 97,5 tỷ đồng và hàng chục ngàn suất quà ủng hộ nhân dân trong tỉnh, trong nước, nhân dân Cu Ba và một số nước Đông Nam Á bị thiên tai lũ lụt, động đất, sóng thần. Đặc biệt, trong trận lũ lịch sử cuối tháng 9, đầu

tháng 10 năm 2010, nhân dân tỉnh nhà đã đón nhận tình cảm yêu thương, đùm bọc, chở che của trên 850 đoàn từ mọi miền đất nước, bà con Việt kiều, các tổ chức quốc tế và số tiền, hàng trị giá trên 110 tỷ đồng.

*P.v: Vậy đâu là yếu tố tiên quyết để Cuộc vận động có thể thu được những thành công to lớn như vậy thưa ông?*

Chúng tôi luôn nhận thức: Văn hoá là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho mọi sự phát triển và đã có kế hoạch phối hợp với các ngành hữu quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Chỉ thị 27 CT/TW của Bộ Chính

trị về việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ vậy, các giá trị văn hoá của quê hương được bảo tồn và phát huy, nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục. Hiện nay, tỷ lệ gia đình văn hoá toàn tỉnh đạt 73,7%, khu dân cư đạt văn hoá cấp tỉnh đạt 34,5%, tỷ lệ KDC có nhà văn hoá đạt 89,1%. Nhiều xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh và trở thành phong trào rộng khắp; Quỹ khuyến học toàn tỉnh trong 15 năm đạt trên 16 tỷ đồng. Hàng vạn ngày công, hàng chục tỷ đồng đã được huy động để xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp phòng học, trạm xá... Đến nay, toàn tỉnh có 499/827 trường đạt chuẩn quốc gia (60,3%), 218/262 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia (83,2%). Hà Tĩnh là một trong 10 tỉnh, thành dẫn đầu về giáo dục của cả nước.

Chính sự thành công từ việc xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư đã góp phần tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mạnh mẽ nội lực đã giúp một địa phương nghèo như Hà Tĩnh nhanh chóng thay da đổi thịt trong khoảng thời gian ngắn.

*P.v: Vậy ông có đánh giá như thế nào về vai trò của Cuộc vận động trong bối cảnh chúng ta đang từng bước hội nhập quốc tế?*

Có thể khẳng định, sau 15 năm thực hiện Cuộc vận động được đưa vào cuộc sống đã góp phần tạo sự nhất trí về chính trị trong các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả đạt được của cuộc vận động từ các khu dân cư không chỉ khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái mà còn phát huy được tiềm năng to lớn của nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá truyền thống ngàn đời của dân tộc ta theo cơ chế mới. Các tầng lớp nhân dân đã thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, nhất là việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên nơi cư trú. Thông qua thực hiện Cuộc vận động, vai trò vị trí của Mặt trận được nâng lên, uy tín của Mặt trận trong các tầng lớp nhân dân tiếp tục được khẳng định. Chính những kết quả quan trọng này đã góp một phần không nhỏ cho công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, qua đó khẳng định, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Hà Tĩnh tự tin, vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như hội nhập quốc tế.

**NGUYỄN CHUNG**

# ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ tư, ngày 1.12.2010 số 276.

## Người dân vùng lũ Hà Tĩnh “đói” thông tin

Huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh), vùng đất nghèo và khắc nghiệt có 22 xã, thị trấn, nhưng tới nay chỉ có 4 xã còn hệ thống phát thanh hoạt động. Do ảnh hưởng trực tiếp từ hai đợt lũ liên tiếp vừa qua nên các phương tiện thông tin khác như báo hình, báo giấy, internet, di động... hầu như rất hạn chế.



Điểm bưu điện văn hoá của một xã ở Hương Khê ngập trong nước lũ

Do đặc điểm địa lý, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn nên hệ thống phát thanh công cộng được coi là phương tiện thông tin vô cùng quan trọng đối với người dân huyện miền núi Hương Khê. Nhận thấy điều đó, năm 2003 UBND huyện Hương Khê đã có chính sách hỗ trợ cho 22/22 xã, thị trấn lắp đặt các hệ thống loa phát thanh công cộng để phục vụ bà con nhân dân. Sau khi mạng lưới phát thanh được trải rộng khắp, rõ ràng đời sống vật chất và tinh thần của người dân Hương Khê đã có những bước chuyển biến rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo từ chỗ trên 60% năm 2002 xuống còn 14,6% năm 2009.

Tuy vậy, những năm gần đây thiên tai lũ lụt liên tiếp giáng xuống Hương Khê làm cho hầu như toàn bộ mạng lưới phát thanh bị tê liệt. Vào thời điểm này cả huyện chỉ có 4 xã, thị trấn có hệ thống phát thanh công cộng còn hoạt động; còn lại 18 xã với hơn 10 vạn hộ dân đang phải chịu cảnh đói thông tin mà không chỉ đói thông tin qua hệ thống phát thanh.

Ông Nguyễn Đình Hợi (61 tuổi) người dân ở thôn 12, xã biên giới Hương Lâm nói: Từ trước tới nay người dân chúng tôi luôn đói thông tin, không những không có loa phát thanh mà các phương tiện khác cũng hầu như rất hiếm.

Đặc biệt là trong đợt lũ vừa qua mất điện hơn 10 ngày nên không ai biết được các sự kiện xảy ra. Hiện tại, cả thôn may lắm chỉ có 30% số hộ có ti vi, trong lúc đó điện đóm phập phù nên bữa xem được bữa thì không. Ở đây không có Internet, không có sóng Viettel, có phủ sóng Mobinphone và Vinaphone, nhưng đợt lũ vừa qua cũng bị hỏng hóc thế nào mà lúc sử dụng được lúc thì không, tại điểm văn hoá cũng không thấy có các báo và tạp chí...

Năm 2009 bà con đã góp mỗi hộ 50.000 đồng mua một loa phóng thanh đặt tại điểm văn hoá xóm nhằm thông báo cho nhau đến họp hành, giao lưu văn hoá, ma chay, cưới hỏi... nhưng nay, chiếc loa này cũng đã bị hỏng nên lúc cần thiết bà con chỉ thông báo với nhau bằng miệng.

Ông Đinh Văn Thông, cán bộ địa chính UBND xã Hương Lâm cho biết thêm: Hương Lâm là xã biên giới có 14 thôn bản, mỗi thôn bản như thế có nơi cách nhau tới trên 30km, nhưng trước đây được huyện đầu tư cho một máy phát thanh chỉ đủ phục vụ khu vực quanh trung tâm xã, nhưng chiếc máy này đã bị hỏng từ năm 2007. Các phương tiện thông tin khác thì rõ ràng càng hạn chế, trong đó, xã cũng đặt mua một số tờ báo nhưng phát hành tới nơi cũng muộn mất hai đến ba ngày có khi hàng tuần.

Kinh nghiệm trong cơn lũ vừa qua cho thấy: nếu không có những chiếc loa tay được đem ra thông báo kịp thời cho người dân đi sơ tán thì tai hoạ còn hết sức khốn lường, nhưng để đảm bảo thông tin nhanh nhạy kịp thời và bổ ích thì Hương Khê cần phải chú trọng đầu tư cho hệ thống phát thanh, truyền hình, Internet, phát hành các loại báo chí... Mới đây, một tín hiệu mừng đã đến với bà con: ngay sau khi đợt lũ đi qua, Ngân hàng Techcombank đã hứa giúp đỡ Hương Khê khôi phục lại hoàn hệ thống phát thanh trên tất cả địa bàn thôn xóm với mức đầu tư lên tới gần 3 tỷ đồng.

NGỌC VƯỢNG

# NHÂN DÂN

Thứ sáu, ngày 3.12.2010 số 2018.

## Hà Tĩnh sau ngày lũ chồng lên lũ

Lũ chồng lũ từ cuối tháng 9 kéo dài đến giữa tháng 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật mà Hà Tĩnh đã mất hàng chục năm gây dựng, làm cho đời sống người dân chồng chất khó khăn. Sau lũ, Hà Tĩnh đang gồng mình lên khắc phục với sự giúp đỡ của Chính phủ và sự đùm bọc của cả nước nhưng phía trước vẫn còn bao khó khăn, thiếu thốn.



CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HÀ TĨNH.

**S**AU trận lũ lịch sử chừng một tháng, chúng tôi lại về xã Đức Giang "rốn" lũ của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đường làng, thôn xóm và trên những mái nhà, cành cây, ngọn cỏ vẫn còn hàn vết lũ lụt tàn khốc vừa đi qua. Trạm y tế còn nứt toác; các trường học (sau lũ còn trơ lại cái khung nhà), trụ sở UBND xã, vết của nước ngập lên tận nóc vẫn chưa thể xóa nhòa. Tỉnh lộ 5 và tuyến liên xã Liên - Hương (đoạn qua trung tâm xã Đức Giang) bị xóa lờ nhiều đoạn được vá vúi tạm bợ để phục vụ sự đi lại và cứu trợ sau lũ cho người dân.

Tranh thủ trời nắng ráo, người dân đổ xô ra đồng, tắt bật cho vụ sản xuất đông xuân. Trên những bãi đất màu, đã có màu xanh của ngô, rau. Anh Lê Xuân Đồng ở xóm Văn Giang, nhà bị ngập sâu đến nóc, bị hư hỏng nhiều tài sản cùng số thóc giống, cho biết: Sau lũ, nhờ nắng hừng kéo dài mà đã kịp cấy bừa, trồng hai sào ngô và rau để chuẩn bị cho ngày giáp hạt; khoảng mười ngày nữa là có rau bán. Anh Đồng còn cho biết thêm "Nhờ có Chính phủ và tấm lòng thơm thảo của đồng bào cả nước mà chúng tôi có đủ gạo ăn từng tiệm trong một vài tháng tới". Xóm trưởng xóm Văn Giang cho biết: Cả xóm có 47/47 ngôi nhà bị ngập từ 2 đến 3 m, hơn một nửa số hộ phải sơ tán người, tài sản và trâu bò lên vùng cao. Tuy bị ngập nước gần 20 ngày, nhưng sau lũ bà con lo vệ sinh môi trường, nhà cửa và giúp nhau dựng lại những nhà cửa bị trôi, xiêu vẹo để sớm ổn định cuộc sống. Tại xóm Văn Giang này, chúng tôi được chứng kiến tình cảm của những người dân đang giúp gia đình anh Trần

Văn Huân tồn tại nền bị trôi và xây lại tường nhà. Sau lũ, Đức Giang đã có 44 đoàn cứu trợ đến thăm và tặng gần 1,2 tỷ đồng, 87 tấn gạo cùng một số đồ dùng thiết yếu khác. Ngoài ra, huyện trợ giúp giống ngô, lúa cao sản để sản xuất vụ đông xuân. Đức Giang đã gieo tria được 40 ha ngô, đậu Hà Lan và rau các loại. Nhiều nơi, rau, ngô đã bắt đầu lên xanh. Cũng như các xã khác trong huyện, bà con Đức Giang đã trồng rau, ngô, khoai lang mật độ dày để chống đói và phục vụ chăn nuôi trâu bò, hươu...

Đức Giang là một trong bảy xã của huyện Vũ Quang bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra. Toàn xã có 580/824 ngôi nhà bị ngập sâu trong lũ. Ngoài tài sản nhân dân bị hư hại do mưa lũ, thì điều đáng ngại nhất là đường giao thông và kênh mương cũng bị hư hỏng và xuống cấp hơn 10 km; đập tràn Bãi Trạng bị hư sập; trạm y tế chưa thể đưa vào hoạt động... Thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng, trong đó cơ sở hạ tầng chiếm gần hai phần ba. Đặc biệt, Đức Giang là một trong những địa phương của huyện Vũ Quang bị cát bao phủ nặng nề. Sau lũ, toàn bộ khu vực trường học các cấp, trạm y tế, trụ sở UBND xã và gần 50/129 ha đất "bờ xôi, ruộng mật" bị cát phủ, có nơi dày cả mét. Chị Trần Thị Soa ở xóm Đức Giang ngán ngẩm: "Cả gia đình chỉ nhìn vào hai sào ruộng màu mỡ nhưng bây giờ cát bồi thế này không biết tính làm sao. Nước lũ tràn về đã cuốn hết tài sản, lúa gạo, bây giờ

còn để lại hậu quả thế này!". Được sự giúp sức của xóm làng, cả nhà dọn súc xúc cát, cải tạo đồng ruộng để sớm khôi phục sản xuất.

Theo Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thanh Sơn, sau xã Đức Giang, là các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Ân Phú, Đức Liên, Hương Minh... cũng bị thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân cùng với nhiều công trình thủy lợi, đường giao thông, trường học, trạm y tế và đồng ruộng bị "sa mạc hóa" (chiếm khoảng một phần ba diện tích đất lúa toàn huyện) nhiều diện tích phải còn lâu mới khôi phục được như cũ.

Cũng như Vũ Quang, 23/23 xã, thị trấn của huyện miền núi Hương Khê cũng hàng vạn hộ dân tiêu điều, xơ xác bởi bị lũ tàn phá trong suốt nửa tháng liền. Hệ thống điện, đường, trường, trạm cùng kênh mương và hơn 100 hồ đập nhỏ trong huyện bị thiệt hại nghiêm trọng. Trong lũ, đập thủy điện Hồ Hồ nước lũ tràn qua mặt đập gần 2 m, gây xóa lờ thân đập và uy hiếp hàng nghìn hộ dân ở phía hạ lưu. Nếu không có sự ứng cứu kịp thời của lực lượng vũ trang, dân quân xung kích thì hiểm họa vỡ đập có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh cho biết: 20 xã trong huyện bị lũ tàn phá, nhất là các xã nằm dọc theo sông Ngân Phố. Lũ quét và sạt lở núi đã cắt đứt nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch ở khu vực miền núi, như tuyến đường tuần tra biên giới Rào Mác - Khe Dầu, Trường - Mai;

những cầu qua khe suối bị lũ cuốn trôi, như cầu Khe Lành, Khe Bùn, Ổ Ổ... Nhiều hồ đập nhỏ sạt lở hay bị vỡ, như đập Khe Mơ; hệ thống kênh mương thủy lợi cũng bị hư hại nghiêm trọng; kè đê Tân Long bị sạt lở nhiều điểm. Đây là những công trình mà huyện Hương Sơn và tỉnh Hà Tĩnh xây dựng lại từ sau trận lũ quét lịch sử năm 2002 đến nay. Ước thiệt hại về hạ tầng giao thông, thủy lợi lên đến 479 tỷ đồng trên tổng thiệt hại là 730 tỷ đồng của huyện miền núi này.

Ở các huyện đồng bằng như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước lũ nhiều ngày liền, làm hư hại nhiều tài sản, hoa màu và lương thực của nhiều hộ dân; đặc biệt, 15 xã thuộc huyện Can Lộc cùng 25 nghìn hộ dân bị ngập, thiệt hại hơn 458 tỷ đồng, 9 người bị lũ cuốn trôi...

**P**HÓ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết: Ngay sau hai đợt lũ, Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết 01 về tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010 và những giải pháp về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai những năm tiếp theo. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực phối hợp với sự hỗ trợ của Trung ương để giải quyết những công việc trước mắt, như cứu tế người dân vùng lũ và vệ sinh môi trường nên đã không xảy ra tình trạng dân bị đói, rét, thiếu thuốc điều trị bệnh, cũng như dịch bệnh bùng phát. Với sự giúp đỡ của xóm làng và các doanh nghiệp,

các nhà hảo tâm trong cả nước, cho nên 396/396 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi đang được xây dựng mới, kang trang với giá trị từ 40 đến 50 triệu đồng/nhà... Đặc biệt, với sự quan tâm ủng hộ của đồng bào cả nước, tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 1.300 đoàn đến cứu trợ với tổng trị giá khoảng 130 tỷ đồng, cộng với 5.000 tấn gạo và 285 tỷ đồng của Trung ương cấp, tỉnh luôn biết ơn sự đùm bọc, sẻ chia khó khăn của nhân dân trên mọi miền đất nước và nước ngoài. Tỉnh đã trợ cấp trực tiếp 125 tỷ đồng, gồm nhiều đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt, sản xuất. Sau lũ, các địa phương đều tổ chức lễ ra quân làm thủy lợi, hội thi làm đất bằng cơ giới. Đến nay cơ bản các địa phương vùng lũ đã ổn định, tổ chức triển khai sản xuất vụ đông xuân, phần đầu đạt khoảng 30 vạn tấn lương thực để bù lại sản lượng bị hư hại do lũ.

Chính quyền và người dân Hà Tĩnh đang gồng mình vượt qua những khó khăn trước mắt do lũ lụt gây ra, nhưng về lâu dài, để ổn định cuộc sống người dân vùng lũ thì Hà Tĩnh đang còn phải đối mặt nhiều thách thức. Đặc biệt, trong đó là hệ thống cầu cống, đường sá, hồ đập, kênh mương... bị hư hỏng nghiêm trọng, thiệt hại ước hơn 3.500 tỷ đồng, chiếm hơn một phần hai tổng thiệt hại do lũ gây ra đối với Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, ở những vùng dân cư dọc các sông: Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Ngàn Trươi, sông La... cần phải xây dựng nhiều cụm công trình hạ tầng kỹ thuật vượt lũ (điện, đường, trường, trạm, khu dân cư...) gắn với xây dựng nông thôn mới để phù hợp biến đổi khí hậu. Để làm được những vấn đề này, tỉnh nghèo khó đảm đương được, cần có sự giúp đỡ to lớn của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

# NÔNG THÔN

Thứ sáu, ngày 3.12.2010 số 263(2.950).

## Săn trăn trên núi thiêng

>> Xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được bao bọc bởi 3 ngọn núi thiêng. Những dãy núi quanh "ốc đảo" này là nơi sinh sống và bảo tồn một loài trăn quý. Tuy nhiên giờ đây loài trăn này đang bị lùng sục săn bắt, làm thịt.

### □ HỮU ANH

**C**húng tôi theo chân ông Cao Văn Tuệ, ở xóm 1, xã Cẩm Lĩnh vào núi thiêng - nơi trú ẩn và sinh sống của loài trăn quý. Sau hơn 30 phút bám chân trên vách đá, chúng tôi đã leo tới đỉnh giữa 3 ngọn núi, phóng tầm mắt ra xa tận hưởng luồng gió biển thổi vào mát rượi, một bên là cánh đồng xanh ngắt xen lẫn những con đường uốn lượn nên thơ.

### Núi thiêng

Ông Tuệ chỉ tay về phía tây nơi chân núi nói: Đó là ngọn núi Cổ Voi, nó giống y như một con

voi đang thò đầu ra biển uống nước, hai bên có hai dãy núi nhỏ giống hai chiếc ngà của con voi. Ông Tuệ bảo, các cụ cao niên trong làng giờ vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện một vị thần cưỡi voi qua đây thì voi kiệt sức và chết, sau đó hóa thành ngọn núi. Tiếp đó là núi Cột và núi Chải, theo lý giải đó là cột dựa che chở cho làng và chai nước sinh khí của sự sống. Câu chuyện của ông Tuệ làm chúng tôi quên đi nỗi sợ hãi khi lên ngọn núi có nhiều trăn này.

Nhưng sau gần 2 giờ đồng hồ xuyên núi tìm trăn mà không gặp được con trăn nào, chỉ thấy những hốc đá khổng lồ mòn bóng loáng trước cửa hang, chúng tôi đành xuống núi. Đưa câu chuyện trên hỏi ông Trần Quốc Lợi - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, được biết thêm: Dãy núi Cẩm Lĩnh này còn lưu lại cho đến bây giờ câu chuyện về Thánh Gióng đánh giặc bị thương qua đây nghỉ chân đã rơi một giọt máu và biến thành dãy núi này. Từ đó, người dân đã xây một bàn thờ nhỏ gọi là bàn thờ Thánh để tưởng nhớ ông Gióng.

### Trăn về làng nuốt dê

Theo thời gian, nhiều công trình được đầu tư xây

dựng như mở đường, kiến thiết nhà ở, người dân thì nhau lên núi dựng trại... khiến dãy núi Cẩm Lĩnh bị biến dạng, rừng trở nên cằn cỗi, các thảm thực vật và các loài thú nhỏ bị tiêu diệt. Điều đó đồng nghĩa với việc các loại thức ăn của trăn không còn, muốn tồn tại trăn phải về làng kiếm thức ăn.

Gia đình bà Thái Thị Khích ở xóm 1, xã Cẩm Lĩnh là một trong những hộ nuôi dê đầu tiên tại xã.

Bà Khích kể lại: Nhà nằm gần núi, lau lách nhiều rất phù hợp với chăn nuôi dê. Sau khi mua 20 con dê về nuôi chúng lớn nhanh như thổi, nhưng được ít hôm, lứa dê về chuồng đếm thế nào cũng thấy thiếu. Lúc đầu mất một con, sau số lượng tăng dần. Cứ tưởng không có người chăn nên bị người bắt trộm, ai ngờ theo dõi thì phát hiện là trăn ăn. Gọi người lên giải cứu nhưng chúng tha vào hang đá sâu trên núi nên đành bó tay. Cả đàn còn lại 7 con đành phải bán gắp. Không chỉ gia đình bà Khích, hộ chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm 1, xã Cẩm Lĩnh cũng bị trăn ăn mất 32 con dê. Lúc đầu gia đình bà Tuyết thả dê trên núi không an toàn, bà Tuyết phải hàng ngày đi chăn tới lùa về chuồng khóa cửa cẩn thận nhưng vẫn bị trăn xuống ăn sạch. Quá uất ức, cả gia đình chị Tuyết nhiều đêm thức trắng phục giết trăn. Theo Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Lợi, riêng tại xóm 1 đã có đến 20 hộ nuôi dê phải chịu cảnh trắng tay do trăn. Vào mùa, gặt trăn còn xuống tận

>> Ông Phạm Văn Tưu - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh không định: Trên núi Cẩm Lĩnh có rất nhiều trăn, từ đầu năm đến nay trên 100 con trăn nặng từ 5 - 25kg bị bắt giết thịt. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới người dân cần bảo vệ không được săn bắt, giết thịt nhưng rất khó xử lý triệt để.





**Ông Cao Văn Tuệ, ở xóm 1 xã Cẩm Lĩnh kể về dây núi thiêng trần trứ ẩn.**

cánh đồng lúa xóm 1 để kiểm  
môi, thậm chí bò vào cả chuồng  
gà của dân trong làng. Tất nhiên  
những lần đó trần đều bị người  
dân phát hiện và bắt làm thịt,  
nấu cao.

### **Trần núi Cẩm Lĩnh nguy cơ biến mất**

Mấy ngày qua người dân  
Cẩm Xuyên xôn xao về câu  
chuyện 5 người phụ nữ ở xã  
Cẩm Lĩnh bắt được con trần  
nặng hơn 20kg. Để rõ hơn,  
chúng tôi tìm tới nhà chị Trần  
Thị Lựu ở xóm 2, (1 trong 5  
người phụ nữ) lên núi "săn"  
trần. Thấy người lạ vào nhà, về  
mặt của chị Lựu dò xét, tôi phải  
giải thích mãi chị Lựu mới đồng  
ý tiếp chuyện: Cách đây một  
tháng, chúng tôi lên núi Cổ Voi  
phát cây, vừa làm được một lúc  
thì phát hiện trong một ụ đất có

một vật lạ nằm khoan tròn. Tui  
lại gần và phát hiện một con  
trần nên chạy về gọi thêm chị  
Trần Thị Liên, Trần Thị Ái,  
Phạm Thị Vinh và Trần Thị  
Phượng. Bàn bạc xong, tui xông  
vào cầm đuôi trần kéo, còn chị  
Liên tỳ đầu, do trần vừa ăn môi  
quá no nên không chạy được chỉ  
vật vã gồng mình lè lưỡi. Sau  
một hồi vật lộn, con trần nằm  
đù không trườn được. Con trần  
này nặng 21kg bán được 4,5  
triệu đồng, 5 chị em chia nhau.  
"Từ ngày 5 chị em chúng tôi bắt  
được trần lớn rất nhiều người  
dân trong xã Cẩm Lĩnh lên núi  
săn trần" - chị Lựu cho biết  
thêm. Chuyện người dân Cẩm  
Lĩnh bắt được trần đã khiến  
nhiều tay săn động vật hoang dã  
kéo về núi Cẩm Lĩnh để săn bắt,  
nguy cơ loài trần quý ở đây sớm  
tuyệt diệt.■

# CÔNG LÝ

Thứ bảy, ngày 4.12.2010 số 97(798).

**TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh):**

## **Đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp**

Những năm qua, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đặc biệt quan tâm đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TU của Bộ Chính trị (khoá IX), qua đó từng bước nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tư pháp trong tình hình mới.

Thực hiện tốt và đầy đủ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn việc làm theo tấm gương của Bác vào hoạt động của đơn vị, cán bộ công chức TAND huyện Hương Khê đã giữ vững đoàn kết nội bộ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập nghiệp vụ chuyên môn và lý luận chính trị, cũng như rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước. Từ đó, tập thể cán bộ công chức TAND

huyện Hương Khê cùng với Hội thẩm nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2005/NQ-TW, đơn vị xác định là tập trung nâng cao chất lượng xét xử. Vì vậy, xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ được đơn vị đặc biệt quan tâm. Sau 5 năm tập trung thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp, được sự quan tâm chỉ đạo của TAND tỉnh, cấp uỷ, UBND huyện, đến nay các chức danh, chức vụ quy định của ngành tại đơn vị cơ bản đều đã được bổ sung, biên chế được tăng cường. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, TAND huyện Hương Khê tích cực phối hợp với các ngành chức năng khối nội chính. Số lượng các vụ án phải thụ lý, giải quyết ngày càng tăng, bình quân hàng năm gần 100 vụ việc. Tuy nhiên, công tác giải quyết và xét xử án hình sự luôn áp dụng

đúng thủ tục tố tụng, khách quan, nghiêm minh, đúng luật, không có án quá thời hạn. Việc tranh tụng tại phiên toà được coi trọng thực hiện ở tất cả các phiên toà do đó đã phát hiện những sai sót ở các giai đoạn tiền xét xử từ đó kịp thời khắc phục, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tham gia tố tụng. Trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân và gia đình, TAND huyện Hương Khê đều chú trọng công tác hoà giải để tạo điều kiện giải quyết mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều phiên toà xét xử lưu động nhằm góp phần phổ biến, tuyên truyền pháp luật rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân. ■

**Đặng Chung**

# LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Thứ năm, ngày 9.12.2010 số 147(2081).

Hà Tĩnh:

## 100 % trẻ mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc

Trong mười năm thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động. Cụ thể giảm tỷ lệ tử vong TE dưới 1 tuổi từ 23% xuống 10%, TE dưới 5 tuổi từ 28% xuống 15%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng TE dưới 5 tuổi từ 34% xuống 20%; huy động TE vào nhà trẻ từ 21% lên 30%, huy động trẻ vào mẫu giáo từ 76% lên 92%, trẻ vào lớp 1 đạt tỷ lệ 99%, tuyển sinh vào lớp 5 đạt 99%, hoàn thành phổ cập Tiểu học và THCS; nâng tỷ lệ xã, phường có điểm vui chơi giải trí từ 30% lên 100%.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG



# LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Chủ nhật, ngày 12.12.2010 số 148.

**Gần 500 hộ dân tái định cư tự do xã Hương Quang và Hương Điền (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang bức xúc, bất bình vì những chính sách khắt khe của Ban chuyên trách Bồi thường hỗ trợ, tái định cư Công trình Thủy lợi Ngân Trươi - Cẩm Trang gây cho họ nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống.**



Khu TĐC Khe Ná-Chi Lới- chỉ là một bãi đất hoang.

## Nói một đường làm một nẻo

Nằm trong diện di dời tái định cư thuộc dự án Thủy lợi Ngân Trươi - Cẩm Trang, gần 500 hộ dân vùng lòng hồ xã Hương Quang và Hương Điền đã nộp đơn xin di dân tự do. Ngày 5/10/2010, họ đã nhận được thông báo số 71/TB-UBND và thông báo 72/TB-UBND của UBND huyện Vũ Quang về việc xét duyệt các hộ đủ điều kiện đi cho 201 hộ dân xã Hương Điền và 226 hộ dân xã Hương Quang.

Ngày 18/10 bà con đã được UBND xã Hương Quang và Hương Điền cấp giấy giới thiệu ứng tiền để liên hệ mua đất nơi khác. Nhưng thật bất ngờ khi lên huyện làm thủ tục ứng tiền, mỗi hộ được ứng trước không quá 25 triệu đồng. Mặc dù trước đó bà con được Ban chuyên trách BTHT, TĐC phổ biến cho ứng trước mỗi hộ 50 triệu đồng (50% số tiền được hỗ trợ) theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 6/3/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh.

Không những chỉ thông báo cho dân việc được ứng quá ít số tiền so với việc liên hệ tìm mua đất nhà nơi ở mới mà UBND huyện Vũ Quang lại có công văn số 404/CV-UB ngày 13/10/2010 về chính sách di dân tự do quy định tại điều 4 với nội dung hết sức khắt khe "Sau 60 ngày kể từ ngày ứng

Hà Tĩnh:

## Chính sách tái định cư chưa hợp lý

tiền các hộ phải có các Quyết định giao đất, giấy tờ mua bán chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, các giấy tờ khẳng định trúng đấu giá đất, mua nhà ở chung cư, căn hộ được xác nhận của chính quyền cấp huyện, phải có giấy chứng nhận hộ khẩu nơi ở mới nếu không sẽ thu hồi lại toàn bộ số tiền; trường hợp không thu hồi được sẽ trừ vào tiền đền bù đất đai, nhà cửa nhưng tính giá trị đồng tiền theo lãi suất Ngân hàng kể từ ngày thứ 61 trở đi".

Ngoài cách làm trên, huyện Vũ Quang còn tiếp tục đưa ra một số chính sách bất hợp lý khác như "Đối với các hộ có cán bộ công chức các cấp, hộ được hưởng chế độ 202, hộ có nhà ở hợp pháp, gắn liền đất ở hợp pháp từ sau tháng 7/2004 đến 20/11/2006 nhưng chưa làm thủ tục để được cấp giấy chuyển nhượng QSD đất.

## Bất hợp lý đến không hợp tình

Gia đình Trịnh Đình Viên (49 tuổi) và Đặng Thị Nhung (49 tuổi) ở xóm Tùng Quang (xã Hương Quang) dù không muốn rời bỏ quê hương, vì chủ trương chung anh chị xin đi di dân tự do, nhưng chính quyền Vũ Quang chỉ chấp nhận cho vợ chồng con cái anh được đi và phải tách riêng hộ cho cụ Nhị (bà ngoại anh Viên) để cụ lên khu TĐC vì cụ thuộc đối tượng chính sách không được di dân tự do.

Hộ anh Đào Quốc Viên (26 tuổi) ở thôn

Tùng Quang có mẹ là bà Đào Thị Liên (60 tuổi) bị tàn tật ở cùng, năm 2005 anh Viên cưới vợ xin tách hộ riêng nhưng chính quyền huyện Vũ Quang không cho tách vì cho rằng dự án bắt đầu triển khai huyện không cho tách hộ làm nhà ở mới ảnh hưởng đến đền bù, nay anh xin di dân tự do thì chính quyền huyện lại yêu cầu anh phải tách hộ riêng không được đưa mẹ đi cùng, vì mẹ anh là đối tượng chính sách.

Hàng chục hộ khác có vợ hoặc chồng, con là cán bộ thôn, xóm, giáo viên, cán bộ y tế đều phải kêu trời vì chính sách quá khắt khe của huyện Vũ Quang.

Ông Đào Xuân Đường (58 tuổi) ở thôn Tùng Quang bức xúc: "Do những nhằng nhịt giá đất thị trường càng bị đẩy lên cao, 2 tháng trước ông định mua đất ở xã Hương Điền, xã tiếp giáp với Hương Quang với giá chỉ 400.000 đồng/m<sup>2</sup> nhưng chưa mua kịp nay đã lên tới 1 triệu đồng/m<sup>2</sup>, trong lúc đó giá đền bù chỉ có giá 90.000đ/m<sup>2</sup>."

Khu TĐC Khe Ná- Chi Lới xã Sơn Thọ (khu TĐC cho xã Hương Điền) và khu TĐC Hối Trung xã Hương Thọ (khu TĐC xã Hương Quang) không đảm bảo điều kiện sống nên hầu hết các hộ dân Hương Quang và Hương Điền đều tỏ ra không mấy mặn mà. Nếu không có dân cư tới ở, các khu TĐC sẽ bỏ hoang tiền đền bù của dân sẽ không được đổ công trình có thể ảnh hưởng tới quyền lợi một nhóm người, nhưng ép dân theo kiểu đó chẳng khác nào giết dân.

NGUYỄN NGỌC VƯƠNG

# CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ năm, ngày 16.12.2010 số 1968.

## ĐAN MẠCH: **Hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 3 tỷ đồng**

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam ngày 15-12 đã tài trợ 150.000 USD (tương đương gần 3 tỷ đồng) cho Hà Tĩnh, tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ tháng 10 vừa qua. Vốn tài trợ sẽ được sử dụng để sửa chữa và nâng cấp đường nông thôn tại Vượng Lộc - một trong những xã nghèo nhất của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi được sửa chữa và nâng cấp, con đường sẽ là tuyến đường kết nối người dân địa phương với các vùng phụ cận và cũng là lối sơ tán trong mùa bão lũ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần vào chiến lược giảm nghèo nông thôn tại vùng được hỗ

trợ. Đại sứ John Nielsen bày tỏ: "Tôi rất xúc động về những gì người dân vùng dự án đã phải trải qua do trận lụt vừa qua. Tôi hy vọng rằng khoản hỗ trợ này sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cơ hội tạo thu nhập cho người dân địa phương để họ sớm trở lại cuộc sống bình thường sau trận lũ". Can Lộc là một huyện nghèo của tỉnh Hà Tĩnh với nhiều hộ gia đình sống dưới mức nghèo, cơ sở hạ tầng xuống cấp và nguồn cung ứng xã hội có chất lượng thấp. Giao thông và liên lạc giữa các làng và xã rất khó khăn do tình trạng đường sá xuống cấp, đặc biệt là trong và sau mỗi trận mưa lũ. H.C

# NÔNG NGHIỆP

Thứ năm, ngày 16.12.2010 số 250(3619).

## Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang chậm tiến độ

Đến thời điểm này, tiến độ hầu hết các hạng mục thuộc công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đều bị chậm so với kế hoạch. Hiện nay BQL DA bồi thường hỗ trợ TĐC và xây dựng hệ thống kênh mương công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Ban tỉnh) đang gặp phải vướng mắc do chưa có mặt bằng để thi công đường điện 35 KV và các trạm biến áp khu TĐC Khe Ná - Khe Gõ; tại tiểu dự án hệ thống kênh chưa có sự thống nhất giữa các ý kiến về sơ đồ cấp nước hạ du. Phía Ban chuyên trách bồi thường công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (ban huyện) thì gặp vướng mắc lớn trong việc thực hiện phương án tái định cư, nhiều hộ dân trong khu vực lòng hồ xin tự TĐC nhưng lại thực hiện liên hệ đất ở nơi mới không đúng theo quy định, không đảm bảo an toàn, bền vững; một số gói thầu giao thông do không thỏa thuận được giá đền bù với người dân nên GPMB chậm kéo theo tiến độ thi công cũng chậm; 2 gói thầu xây dựng giao thông nông thôn và san nền điểm dân cư ở xóm 9 Sơn Thọ đang gặp vướng mắc do nhân dân không đồng thuận trong việc thu hồi

đất ở, đất vườn...

Trước vướng mắc trên, sáng 15/12 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đoàn công tác do ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các ban đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Theo đó, ông Cự yêu cầu các đơn vị phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện, xã tập trung vào cuộc đẩy nhanh thực hiện dự án; trong đó chú trọng công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu TĐC theo mô hình NTM theo nguyên tắc chống lãng phí; việc quy hoạch và chất lượng công trình phải được đảm bảo, đơn vị nào vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng; giao Ban tỉnh chậm nhất đến hết tháng 12/2010 phải phê duyệt xong thiết kế hệ thống kênh mương; các ban khuyến khích, tạo điều kiện, ưu tiên nguồn cho người dân tự TĐC; đồng thời, điều chỉnh lại 12 gói thầu để phù hợp với các khu TĐC, các gói đã thi công mà bị lũ lụt làm hư hỏng cho phép chậm 3 tháng nhưng với các gói chưa thực hiện thì bên thi công phải thực hiện ngay. Ông Cự cũng yêu cầu các đơn vị thi công đến đâu hoàn thành hồ sơ giải ngân gọn đến đó... **PV**

# TIỀN PHONG

Thứ bảy, ngày 18.12.2010 số 352.

Cuối năm, hàng lậu tràn vào nội địa:

## Bài IV: Cầu Treo lạnh hàng điện tử, nóng hàng con

Không còn cảnh tấp nập vận chuyển lậu hàng điện tử vào dịp cuối năm nhưng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh vẫn *nóng* hoạt động vận chuyển động vật hoang dã từ Lào sang Việt Nam.

### Im ắng hàng điện tử

Vượt hơn 100km, PV *Tiền Phong* có mặt tại Trạm biên phòng Cầu Treo (Hà Tĩnh), giáp nước bạn Lào. Những năm trước, nhiều đoàn trên con đường lên cửa khẩu ùn tắc vì xe chở hàng từ Lào ùn ùn qua cửa khẩu vào Việt Nam. Năm nay, con đường này vắng tanh. “Chuẩn bị Tết Nguyên đán rồi, không hiểu vì sao hàng hóa qua cửa khẩu lại thưa vắng”, một chiến sỹ trực ban của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nói.

Theo quan sát của PV, gần 2 giờ đồng hồ có mặt tại đây, chỉ có hơn 10 xe chở hàng chủ yếu là bột sắn chờ làm thủ tục. “Từ khi thành lập khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phi thuế quan, anh em biên phòng không phải căng mình trấn núi bắt hàng lậu như trước”, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo Nguyễn Ngọc Nguyên cho biết. Theo ông Nguyễn, trước đây khi



Cung đường hàng lậu nay vắng tanh

chưa thành lập khu phi thuế quan, các đối tượng buôn lậu lợi dụng địa bàn rừng núi hiểm trở thuê người công, vác hàng lậu băng rừng từ Lào về Hương Sơn. Tuy nhiên, cũng vì khu phi thuế quan quá rộng, nhiều doanh nghiệp thuê người dân ở thị trấn Sơn Tây dùng xe máy đưa hàng ra bằng các đường tiểu ngạch liên thôn, liên xã tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Quay trở lại thị trấn Sơn Tây, không khí yên ắng lạ thường. Các cửa hàng điện tử, điện lạnh cửa đóng then cài, người ra vào khu chợ thị trấn thưa thớt. “Mấy tháng nay, cửa hàng bán cầm chừng vài chiếc nồi cơm điện,

máy hút bụi”, một chủ cửa hàng than thở. Dạo một vòng quanh khu chợ, có hơn chục cửa hàng chuyên bán đồ điện tử, điện lạnh nhưng khách vắng tanh, hàng hóa cũng lèo tèo vài chiếc nồi cơm điện, mũ bảo hiểm. “Trước đây một chiếc tủ lạnh, sau khi trừ các khoản chi phí cũng được 200 đến 400 nghìn đồng. Bốn tháng nay, tỷ giá USD, tiền Thái, tiền Lào tăng mạnh, nếu mua hàng về giá bán sẽ đội lên cao hơn sản phẩm sản xuất trong nước. Trong khi các chế độ bảo hành không đảm bảo, không đại gì người dân bỏ tiền ra mua hàng không xuất xứ”, một người tên Sơn chuyên buôn hàng lậu qua cửa khẩu, nói.



**Gần 3 tạ tẻ tẻ chở trên xe Camry bị kiểm lâm Hà Tĩnh bắt giữ**

### **Nóng hàng con**

Trong khi các mặt hàng lậu điện tử, điện lạnh im ắng thì hoạt động buôn bán hàng động vật hoang dã đang có xu hướng tăng. Ông Võ Quang Chí, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo cho biết, gần 100 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép mà cửa khẩu Cầu Treo phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay chủ yếu là động vật hoang dã và ngoại tệ.

Giữa tháng 9-2010, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ ô tô mang BKS Lào do Nguyễn Đình Kiểm (SN 1978, trú tại phường Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An)

điều khiển chở 10 con nhím lớn với trọng lượng 100kg. Kiểm khai mua số nhím này từ Lào đưa về TP Vinh tiêu thụ. Một đầu nậu có tiếng về buôn bán động vật hoang dã lâu năm ở thị trấn Sơn Tây cho biết, hàng điện tử, điện lạnh hết thời, nhiều tay buôn đua nhau chuyển sang buôn hàng con. Theo tìm hiểu của PV, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, sau khi thuê người dân đưa hàng bằng đường rừng từ Lào về Việt Nam, các tay buôn tập trung hàng ở nhà một người dân. Sau đó cho hàng lên ô tô của dân buôn (trong vai doanh nhân vào tìm hiểu đầu tư ở khu kinh tế) để chuyển ra bên ngoài. “Hoạt động buôn bán động vật hoang dã rất tinh vi và đều diễn ra trên rừng, nếu bị phát hiện sẽ phi tang rất nhanh”, một cán bộ hải quan, cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Trần Đình Lục cho biết, năm nay hoạt động buôn bán nhập khẩu hàng điện tử, điện lạnh vắng lặng là do tỷ giá USD tăng cao dẫn đến lợi nhuận thấp khi đưa hàng về bán ở Việt Nam. “Với tỷ giá USD biến động như hiện nay, hàng hóa ở cửa khẩu Cầu Treo tiếp tục khan hiếm. Như các năm trước, tại cửa khẩu này luôn vượt chỉ tiêu về thuế từ 30 đến 60% của năm. Năm 2010, may mắn lắm cửa khẩu mới đủ chỉ tiêu về thuế”- ông Lục nhận định.

**Minh Thùy - Minh Lý**



# ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ bảy, ngày 18.12.2010 số 114(150-1196).

## Gặp lại dũng sĩ đội nấp "quan tài" đứng dậy

•KIM THOA

Sau một trận đánh ác liệt, anh bộ đội Lê Văn Chớ (chiến sỹ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư 324, Quảng Trị) trúng đạn đứt 4 khúc ruột. Tưởng chết, đồng đội đã đưa anh vào quan tài nhưng trước khi đi quan hạ huyết, điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh chiến sỹ bật nắp quan tài đứng dậy. Anh chiến sỹ trở về từ cõi chết ấy nay đang đảm đương chức Giám đốc Xí nghiệp Thương binh 27/7 tại Hà Tĩnh.

### Phép màu giữa chiến trận

Tháng 12/1966, tạm biệt quê hương, chàng thanh niên chưa đầy 18 tuổi Lê Văn Chớ (quê xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hành quân vào tuyến lửa Quảng Trị chiến đấu. Đơn vị của anh bảo vệ các trọng điểm vùng Quảng Trị. Trong khoảng gần 3 năm chiến đấu cùng đơn vị, anh Chớ đã tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, từng 7 lần được phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ diệt Mỹ".

Trận đánh từng suýt đưa anh vào cõi chết là thời điểm giữa tháng 5/1970. Khoảng 12h30 phút ngày 17/5, đơn vị nhận lệnh tập kích tiêu diệt Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 54 nguy trên động Chiêm Dông ở phía Tây huyện Hải Lăng. Trận ấy, Lê Văn Chớ được giao chỉ huy mũi tấn công đánh Sở chỉ huy và trung tâm thông tin của địch. Dũng cảm xung phong tiến về phía địch, anh Chớ bị thương ở hông và tay. Dù vậy, sau khi được sơ cứu, anh lại tiếp tục chỉ huy đồng đội tham gia chiến đấu trận kế tiếp. Khi tiến sát đồn địch, bất ngờ đạn của kẻ thù bắn như

mưa. Lê Văn Chớ lại anh dũng tiên phong lao về phía nguy hiểm, miệng hô lớn "Xung phong!". Khi tiếng hô vừa dứt thì cũng là lúc anh gục ngã. Luồng đạn của kẻ thù bắn đứt 4 khúc ruột của anh.

Trận đánh kết thúc với phần thắng thuộc về ta. Tiểu đoàn 4 của anh có 10 người hy sinh, trong đó điểm cả tên chiến sỹ Lê Văn Chớ. Đồng đội đào 10 huyết mộ trên đỉnh động Chiêm Dông, gói 10 thi thể vào 10 chiếc quan tài đã chiến và tiến hành chôn cất.

Phút đưa linh cữu các anh về lòng đất, đồng đội bùi ngùi xúc động. Trong khi làm các nghi thức tang lễ dành cho liệt sỹ, người ta quan sát thấy điều gì đó khang khác ở chiếc quan tài thứ 9 trong dãy 10 quan tài xếp hàng ngang. Chiếc túi ni - lon (quan tài đã chiến) đựng Lê Văn Chớ đựng dậy, mỗi lúc một mạnh dần. Đại đội trưởng Nguyễn Trọng Cận là người bước tới mở bọc ni - lon ra. Sau giây phút ngỡ ngàng, mọi người hò reo và lập tức đưa Lê Văn Chớ vào khu hầm của bệnh xá để phẫu thuật.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Cận, nguyên Đại đội trưởng, sau này

là Giám đốc Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An) vẫn nhớ như in giây phút đó: "Lúc ấy trận đánh đã kết thúc được vài tiếng, khi chuẩn bị chôn cất những người đã hy sinh, tôi thấy có cái gì đó khang khác ở quan tài đựng Lê Văn Chớ. Là chỉ huy nhưng là lính quân y, linh tính nghề nghiệp mách bảo người trong quan tài vẫn còn sống. Tôi và anh em kiểm tra và phát hiện Chớ còn sống thật. Lập tức anh Chớ được đưa vào hầm cấp cứu và sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nối ruột thành công mang lại sự sống cho anh ấy. Ngày đó, hầm nhỏ hẹp, phải đặt anh Chớ nằm ngay giữa đất, tôi thì quỳ gối để phẫu thuật".

Đã từng phẫu thuật rất nhiều ca thành công trong chiến tranh nhưng Bác sỹ Cận cho rằng, việc cứu sống chiến sỹ Chớ là điều kỳ diệu nhất.

### Nghị lực giữa đời thường

Nếu như trong thời chiến, Lê Văn Chớ sống được là do mệnh trời và số phận thì về với cuộc sống đời thường, giữa muôn vàn khó khăn thử thách, anh đã vượt



Thương binh Lê Văn Chớ hiện nay.

qua khó khăn bằng nghị lực và quyết tâm của bản thân. Với quân hàm thượng tá, mang trên mình hơn 61% thương tật vĩnh viễn, anh thương binh Lê Văn Chớ vẫn khao khát cống hiến.

Rời đơn vị, anh làm trợ lý đặc công ở Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh, rồi được cử làm Đại đội trưởng Thanh niên xung phong thuộc Tỉnh đoàn, tham gia giữ tuyến đường 15A huyết mạch. Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, anh xuất ngũ trở về với cuộc sống đời thường. Người dũng sĩ năm xưa lại phải bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến vì sự no ấm cho gia đình, người thân và quê hương.

Một thời gian dài lặn lội, nghiên cứu, đầu năm 1993, Nguyễn Văn Chớ cho ra đời HTX thương binh 27/7. Việc ra đời tổ chức HTX cũng như các

dịch vụ kinh doanh kèm theo đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm thương, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP; doanh thu hàng năm đạt từ 500 – 700 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng/năm.

Cuộc sống ổn định, người lính trở về từ cõi chết này bắt đầu nghĩ tới món nợ ân tình với các đồng đội. Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho các thương binh và thân nhân của họ, năm nào anh cũng cùng đồng đội đóng góp kinh phí, đi khắp chiến trường Nam – Bắc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau nhiều năm tìm kiếm, với sự phối hợp của các tổ chức trong nước, quốc tế, Lê Văn Chớ cùng các đồng đội đã tìm được gần 1.300 nắm mộ và hài cốt liệt sĩ.

**K.T**

# ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ ba, ngày 21.12.2010 số 115(151-1199).

## TIN HOẠT ĐỘNG HỘI

### Hội Luật gia Hà Tĩnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn lũ lịch sử, trong quý IV/2010, Hội Luật gia Hà Tĩnh vẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra bằng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 39 trường hợp (trực tiếp: 18, qua điện thoại: 21). Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh còn thực hiện những công việc quan trọng như: Biên soạn đề cương và trực tiếp phổ biến các luật quan trọng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, 6 khoá XII cụ thể: Luật Thi hành án dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật lý lịch tư pháp, Luật cán bộ công chức, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật phòng chống

tham nhũng,... Thông qua Bản tin Luật gia Hà Tĩnh xuất bản số Quý 4 với số lượng 700 bản phát hành miễn phí từ lãnh đạo cấp tỉnh đến UBND các xã để tuyên truyền phổ biến sâu hơn cho các đối tượng là cán bộ các ngành, các cấp hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, các luật gia và đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực khoa học pháp lý.

Được biết, tính đến hết Quý IV/2010, tổng số hội viên của Hội Luật gia Hà Tĩnh là 1031 hội viên, kết nạp mới năm 2010 là 87 hội viên. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Luật gia Hà Tĩnh lần thứ nhất, đã có 05 cá nhân và 02 tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Bằng khen; 02 tập thể và 01 cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen; 03 tập thể, 07 cá nhân được đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen. Đặc biệt Hội Luật gia tỉnh có 01 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ V.

**TRẦN QUYẾT**

# NÔNG NGHIỆP

Thứ tư, ngày 29.12.2010 số 259(3628).

## Miền Trung ngày áp Tết

Chúng tôi về các huyện rốn lũ Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Đức Thọ... Nhiều nơi chúng tôi đến, người dân vẫn thiếu đói nghiêm trọng. Biết rằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các nhà hảo tâm đến với vùng lũ là vô cùng to lớn nhưng do nhân dân bị thiệt hại quá lớn nên không thể bù đắp nổi những mất mát do lũ gây ra.

Xã Hoà Hải - một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Hương Khê, cho đến thời điểm này, người dân nơi đây vẫn chưa thể hoàn hồn bởi những mất mát, những thiếu thốn luôn vây bủa cuộc sống thường nhật. Hoà Hải có 1.566 hộ dân với 7.298 nhân khẩu. Ông Nguyễn Hồng Phong, nguyên Chủ tịch UBND xã cho biết: "Hiện tại Hoà Hải có gần 70% dân số thiếu đói,

### I. Đói bạc mặt ở vùng lũ Hà Tĩnh!

**ANH BÌNH**

»»» Lũ kếp lịch sử giáng xuống làm cho toàn bộ lương thực dự trữ, thức ăn, quần áo, chăn màn, nhà cửa... đều bị cuốn trôi và hư hỏng. Trong nhà cho tới ngoài đồng, tất cả đã bị lũ "xoá sổ". Mặc dù các đoàn cứu trợ đến với vùng lũ rất nhiều nhưng do thiệt hại quá lớn nên hàng cứu trợ chỉ như muối bỏ biển. Tuy Chính phủ, tỉnh kiên quyết không để dân đói, dân khát nhưng đến thời điểm này đã hơn 2 tháng lũ đi qua, hàng vạn người dân vùng lũ Hà Tĩnh vẫn đang đứng trước nguy cơ thiếu đói.



Nhà ở của 2 cha con ông Lê Văn Tấn

đặc biệt là ở các xóm 7, 8, 9, 10, 11, 12 và các xóm 18, 19, 20... nhiều gia đình 6-7 nhân khẩu, cả ngày chỉ lo chạy vay bữa ăn mà không đủ".

Chúng tôi vào nhà bà Viên ở xóm 7. Cả nhà có đến 6 miệng ăn, nhà bà Viên là một trong những gia đình thiệt hại nặng nhất xóm, cả 4 thế hệ ông bà, con, cháu, chắt cùng sống trong ngôi nhà tuềnh toàng bốn phía tường phen vách đất, cuộc sống vô cùng thiếu thốn, đặc biệt, sau khi ruộng vườn bị lũ bồi lấp hết gia đình bà đã đói lại càng đói hơn. Bà Viên gạt nước mắt, nói: "Thật khổ quá các chú à. Trong nhà chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ không có sức lao động nên từ bữa lũ đến nay chỉ trông chờ vào gạo cứu trợ nhưng gần 3 tháng trời rồi cũng chỉ nhận được trên 20 kg gạo/nhân khẩu và ít thùng mì tôm vì thế cả gia đình đói riết. Không riêng gì gia đình tôi mà cả xã, cả huyện đều thế cả. Lũ cướp sạch từ trong nhà ra ngoài đồng nên ai ai cũng thiếu đói. Bây giờ tìm được một nhà no đủ ở xã này còn khó hơn cả tìm vàng".

Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Hải Hồ Thị Huyền cho biết: "Nếu tính thật chi lý thì cả xã Hoà Hải có gần 70% dân số nghèo đói sau lũ. Biết rằng, sự giúp đỡ của Chính phủ, của các tổ chức xã hội

đối với đồng bào vùng lũ là vô cùng to lớn nhưng do trên 90% hộ dân bị thiệt hại nặng nên gạo cứu trợ phát xuống dân chỉ như muối bỏ biển".

Được biết, từ khi lũ xảy ra cho đến nay Hoà Hải nhận được 196 tấn gạo cứu trợ từ Chính phủ và các nhà hảo tâm, nghe lớn lắm thế nhưng, số gạo ấy chia cho trên 7.000 nhân khẩu thì mỗi khẩu cũng chỉ được trên 25kg. Vì thế người dân nơi đây phải thắt lưng buộc bụng chia đều ra cho 5 tháng ăn, đến tháng 3 năm sau may ra mới có được ít diện tích ngô non chống đói và phải đến tháng 5/2011 mới có lúa đông xuân. Nếu không kiếm thêm được nguồn nào khác, chỉ nhìn vào 20 cân gạo mỗi người chia đều ra ăn trong 5 tháng trời thì gì mà không đói?.

Rời Hoà Hải, chúng tôi về rốn lũ Phương Điền, cùng huyện Hương Khê. Phương Điền là xã thiệt hại không thua kém gì Phương Mỹ nhưng trong khi các đoàn cứu trợ về Phương Mỹ rầm

rầm thì Phương Điền chỉ rất ít. Ông Hoàng Văn Hoàng - Bí thư Đảng uỷ xã Phương Điền, nói: "Mọi người cho rằng, Phương Mỹ ngập sâu hơn nên hầu hết sự quan tâm đều tập trung ở đó, trong khi dân chúng tôi cũng ngập đến 90% nhưng do nằm khuất không có đường đi lối lại nên sự quan tâm chẳng được mấy. Đồng thời, báo chí cũng ít tiếp cận được nên không ai "kêu" cho dẫn đến quà cứu trợ trực tiếp về Phương Điền rất hạn chế".

Cũng theo ông Hoàng, xã Phương Điền có 538 hộ với 2.383 nhân khẩu, trong đó trên 90% hộ dân bị thiệt hại nặng nề, hầu hết tài sản bị lũ cuốn trôi và nhấn chìm. Kể từ lúc lũ xảy ra cho đến nay, Phương Điền chỉ có được 42 đoàn đến cứu trợ; tổng số gạo được 29,19 tấn; tiền mặt 309 triệu; tổng giá trị hàng hoá 902 triệu đồng. Với số hàng cứu trợ ít ỏi này, chia ra cho trên 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ được 60 kg gạo và 1,5 triệu đồng. Trong khi lúa

**Biết rằng, "đói thì đầu gối phải bò" nhưng không phải gia đình nào cũng có người, có cơ hội để tìm kiếm việc làm trong thời điểm hàng trăm nghìn người dân khắp vùng lũ miền Trung đều đổ xô đi tìm kiếm việc làm như thời gian này. Họ vẫn rất cần những sự cứu giúp về lương thực.**

*PV NNVN vét hết những đồng tiền còn lại trong túi tặng cho gia đình anh Thương.*



gạo dự trữ, đồ dùng, vật nuôi bị lũ cuốn trôi và phá hỏng hết, với số gạo và tiền cứu trợ hạn chế như vậy, nên đến nay 2/3 số dân (khoảng 350 hộ) thiếu đói là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Đi đâu trên khắp xóm làng Phương Điền cũng bắt gặp những gương mặt xác xơ vì đói. Bố con ông Lê Văn Tấn (79 tuổi) và chị Lê Thị Liên (49 tuổi) ở xóm 4, sống trong ngôi nhà xập xệ, là một trong số hàng trăm hộ đói xác xơ như thế. Hai bố con ông Tấn sống nhờ vào 2 sào ruộng 1 lúa, 1 sào đất màu, nuôi vài chục con gà và khoản tiền trợ cấp ít ỏi cho đối tượng tàn tật của chị Liên (chị Liên bị cụt chân, không còn khả năng lao động). Số tài sản còm cõi của bố già con tật này tích góp được đã bị hai con lũ cướp đi tất cả.

Thứ sót lại sau lũ là một sào sắn nhưng sắn cũng bị thối hết do ngâm nước lâu ngày, coi như trắng tay. Hỏi chuyện về chuẩn bị Tết nhất thế nào, chị Liên buồn bã: “Cha con tui đâu dám nghĩ đến Tết nhất gì đâu chú. Nghĩ có cái mà ăn để khỏi chết đói đây mà chưa nghĩ ra nữa là Tết. Nói thật

**Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Đinh Hữu Tân nói: “Để kịp thời cứu đói cho dân, Hương Khê cần khoảng 1.300-1.500 tấn gạo không những phục vụ cái ăn trong dịp Tết Nguyên đán mà còn phục vụ cho cả mùa giáp hạt”.**

với chú, tất cả hy vọng đều trông chờ vào sự cứu trợ của Nhà nước. Không có cứu trợ, chúng tôi

chết thật chứ chẳng chơi”.

Rời xóm 4, chúng tôi sang xóm 10, cũng bắt gặp toàn những gương mặt đói, ở cái tuổi trên 40 mà anh Lê Văn Thường già như một ông cụ. Túp lều tranh tẻ hơn nhà chị Dậu ngày xưa của anh đã bị lũ đánh dạt về một góc vườn nhưng may mà neo lại được. Lũ qua, làng xóm đã giúp anh khiêng về vị trí cũ giăng nứa lại để 5 con người trong gia đình anh tá túc.

Muốn chui được vào nhà anh Thường, phải cúi gập người xuống. Trong nhà anh chỉ có hai cái giường và một cái chõng tre. Cái chõng này, vợ anh vừa ở cũ xong, bây giờ anh dùng làm bàn tiếp khách.

Anh cười thông cảm: “Mời các anh ngồi tạm đây tý, nhà em chả có bàn ghế gì. Nói các anh đừng cười, vừa rồi có nhà tài trợ hỗ trợ em mấy chục tấm ngói Pro xi măng để lợp nhà nhưng em không dám lợp vì mấy que gỗ làm cột kèo nhà này mục bầy cả rồi, lợp ngói lên, nó sập một phát thì có mà cả nhà chết toi”. Anh Thường cũng cho biết, ngoài 14 thước ruộng và 7 thước đất vườn, gia đình anh chẳng biết nhìn vào cái gì để sinh sống chứ chưa nói gì đến chuyện làm nhà ngói. Nhìn mấy đứa con nheo nhóc và hai vợ chồng ốm quắt ốm queo, chúng tôi chỉ biết chia sẻ bằng cách vét hết những đồng tiền còn lại trong túi tặng cho gia đình anh.

Đến xã Đức La, huyện Đức Thọ, nơi người dân thường xuyên sống chung với lũ, cái đói cũng không chừa một ai. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Linh buồn rầu: “Toàn xã có 450 hộ dân với hơn 1.900 nhân khẩu chỉ nhìn vào ít diện tích đất nông nghiệp bạc màu thì lấy đâu ra lúa mà no đủ. Nghèo đói bám riết lấy người dân khiến cho hầu hết con em trong xã đang độ tuổi lao động phải rời quê hương vào Nam ra Bắc tha phương cầu thực, kiếm tiền gửi về nuôi cả nhà”.

Những vùng lũ nơi chúng tôi qua, bao trùm lên tất cả là cái đói. Trong nhà thóc lúa dự trữ, quần áo đồ dùng, vật nuôi... bị lũ cuốn trôi hết; ngoài đồng hoa màu cũng bị xoá sổ hoàn toàn, người dân trở thành tay trắng nhưng lượng gạo cứu trợ nhận được, trung bình cũng chỉ ở mức 20-30kg/người, trong khi phải đến hết tháng 3 mới có ngô, khoai chống đói thì người dân vùng lũ thiếu đói là điều không thể tránh khỏi.

# NÔNG THÔN

Thứ ba, ngày 28.12.2010 số 284(2.971).

THUYỀN VIÊN BỊ NẠN Ở NAM CỰC TRỞ VỀ KỂ CHUYỆN THOÁT CHẾT:

## Chúng tôi suýt bị... đóng băng

>> Chiều 27-12, căn nhà của thuyền viên Trần Đình Khánh ở xóm nhỏ làng Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chật kín người đến chia vui, ngày về của thuyền viên tràn đầy nước mắt, nhưng đây là những giọt nước mắt vui sướng.

□ HỮU ANH

### Thoát chết nhờ khúc gỗ

Chiều 27-12, thuyền viên Trần Đình Khánh vừa thoát chết trong vụ tàu Insung 1 (Hàn Quốc) chìm ở Nam Cực đã trở về quê trong sự chờ đợi của người thân và dân làng xóm nhỏ Phú Long, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nhận được tin vui, cả người dân xóm Phú Long bỏ hết công việc đồng áng đến chia vui.

Sau 10 ngày được cứu lệnh dênh trên biển phải chống chọi với những cơn lạnh buốt thấu xương ở vùng biển Nam Cực, thuyền viên Trần Đình Khánh đã kể lại với PV NTNN câu chuyện thoát chết thần kỳ trên vùng biển lạnh giá: Hôm đó vào khoảng mùng 3-11, bốn mươi hai thuyền viên trong đó có 11 thuyền viên người Việt Nam lên tàu Insung 1 rời cảng Uruguay đi vùng biển Nam Cực, sau 20 ngày phá băng, tàu Insung 1 đã dừng lại đánh cá. Tuy nhiên đánh được hơn 20 ngày thì tàu di chuyển về vùng biển New Zealand do băng quá dày. Lúc đó vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13-12, các thuyền viên trên tàu được bếp trưởng (người Hàn Quốc) thức dậy chuẩn bị ăn sáng để làm việc. Bất ngờ tiếng thét từ vị thuyền trưởng vọng đến từ các boong tàu, khiến tất cả mọi người ngơ ngác. Một lát sau, người



Bà Bùi Thị Trường - một người hàng xóm ôm thuyền viên Khánh khóc vì mừng.

phiên dịch cho biết tất cả thuyền viên lên boong tàu vì tàu đang nghiêng.

Nhận được lệnh, tất cả thuyền viên hốt hoảng chạy lên nhưng chiếc tàu bị nghiêng quá mạnh không tài nào chế lại nổi. Sau 10 phút nỗ lực cứu tàu của 42 thuyền viên, chiếc tàu dần dần chìm xuống biển, lúc này mọi người nháo nhác. Biết không thể cứu vãn, thuyền trưởng gọi tất cả các thuyền viên lấy áo phao. Chỉ trong vòng 15 phút, chiếc tàu chìm nghiêm xuống biển. Trên tàu có 4 chiếc phao lớn (mỗi chiếc phao chở được 20 người với đầy đủ lương khô ăn trong một tuần)

nhưng do tàu bị nghiêng và chìm quá nhanh, thuyền viên Trần Đình Khánh chỉ kịp vợ một chiếc áo phao nhỏ bơi giữa biển lạnh âm 2°C. Sóng lớn đã đánh tan chiếc phao nhưng rất may một khúc gỗ từ đâu trôi dạt đến, anh Khánh chỉ kịp bấu víu vào khúc gỗ. Cách đó khoảng 3m, có 2 thuyền viên cũng đang vật lộn trên một khúc gỗ. Mặc dù lạnh đến thấu xương, chân tay co cứng, cảm giác như sắp bị đóng băng, nhưng anh Khánh dồn hết sức lực bơi và kết hai khúc gỗ lại với nhau, 3 người gồm Trần Đình Khánh, Nguyễn Mậu Hiền ở xã Kỳ Văn và một người Indonesia cùng hỗ trợ nhau. 10 phút sau, tàu HongZin 7007 (cùng công ty) chạy từ sau tới cứu 20 người thoát chết, trong đó có anh Khánh.

### **"Em không cho anh đi đâu nữa"**

Từ mờ sáng 27-12, người thân nhận được điện thoại từ thuyền viên Trần Đình Khánh đã về đến Việt Nam, căn nhà 3 gian của mẹ con chị Dương Thị Lan chật ních người thân đến chia vui. Bà Phan Thị Đoái - hàng xóm gia đình vợ chồng Khánh-Lan vui mừng cho biết: "Hơn mười ngày qua, đêm

nào tui cũng nghe tiếng khóc của người vợ trẻ cùng với 3 đứa con thơ đến nảo ruột gan. Hôm nay nhận được tin chú Khánh thoát chết trở về, ai cũng vui mừng trông sáng sớm thật nhanh để sang chia vui".

Bà Trương Thị Đới (64 tuổi) - mẹ thuyền viên Trần Đình Khánh bị ung thư đại tràng, từ ngày nhận được tin dữ, bà Đới nằm bẹp giường không gượng dậy nổi, nhưng sau khi biết tin con còn sống, bà Đới không có gì vui bằng khiến căn bệnh ung thư quái ác cũng như tan biến. Bà Đới nói: "Tui bây giờ không còn nước mắt nữa, hơn 10 ngày trước cả nhà khóc con cạn nước mắt vì thương tiếc con, nhưng bây giờ con thoát chết trở về, cả nhà cũng khóc nhưng đây là những giọt nước mắt vui mừng chú à". Thấy người lạ đến nhà, chị Dương Thị Lan - vợ của thuyền viên Khánh cứ loay hoay chạy ra chạy vào xuýt xoa: "Bây giờ thì em mới tin anh Khánh không chết nữa, từ nay trở đi em không cho anh đi đâu nữa. Bây giờ anh về với mẹ con em là vui mừng rồi đời nó có nhau, cảnh vò vố ôm con ngóng đợi tin chồng trong vô vọng thì không chịu nổi". ■



# NÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 31.12.2010 số 261(3630).

HÀ TĨNH:

## Voi rừng lại “quậy” dân

Vừa qua, 2 con voi rừng lại “xuống núi” dẫm đạp hoa màu, phá hoại vườn nhà dân ở xóm Kiều, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Voi xuất hiện khoảng từ 10h đêm đến rạng sáng

ngày hôm sau đã quật đổ hàng chục cây keo 3-4 năm tuổi, nhỏ hàng trăm cây dứa, phá toàn bộ hệ thống hàng rào thép gai của một số hộ dân trong vùng. Trước đó, trên tuyến tỉnh lộ 5 từ thị trấn Vũ Quang đi Hương Quang, Hương Điền, voi cũng đã nhiều lần xuất hiện đuổi người đi đường, phá hỏng xe máy người dân, quật đổ nhiều cột điện... **PV**

## **II. KINH TẾ**

# ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ hai, ngày 6.12.2010 số 280.

Hà Tĩnh:

## Nỗi lo từ những “cánh đồng chết”

Đã hơn 1 tháng khi trận lũ lịch sử đi qua, những đống cát, mạt mạt đang từng bước được người dân vùng rốn lũ Vũ Quang khôi phục. Thế nhưng hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện này bị vùi sâu trong cát đang khiến bà con nơi đây đứng ngồi không yên. Không có đất để gieo trồng đồng nghĩa với việc người nông dân phải đối mặt với thiếu đói trong những năm tới.



Ông Bùi Duy Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Đức Giang xót xa trước cánh đồng hơn 30ha đã bị cát vùi lấp

### Thiếu đất sản xuất = đói + nghèo!

Tiếp chúng tôi trong căn nhà rệu rã, anh Phạm Đình Hòa - thôn Văn Giang, xã Đức Giang tỏ rõ sự lo lắng hiện trên khuôn mặt hộc hác. Gần một tháng bị nước lũ bao vây, cô lập, hầu hết số lương thực ít ỏi mà gia đình anh dự trữ để dùng từ nay đến lúc giáp hạt đã gần như cạn kiệt. Lũ rút, ngoài việc dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa, vườn tược thì cả gia đình cũng

chẳng biết làm gì hơn khi 3 trong tổng số 6 sào đất của gia đình dùng để gieo cấy đã bị vùi sâu trong lớp cát sỏi dày từ 0,5 - 1m, trong khi lịch gieo trồng vụ Đông Xuân đã cận kề. “Nhiều hôm xót ruột quá vợ chồng con cái hi hục vác cuốc, xẻng ra để moi ruộng nhưng khi xúc đầy thùng cát, nhìn lại cũng chẳng biết đổ đi đâu vì cả vùng đâu đâu cũng ngập cát... Nếu không thể cấy vụ này thì dân cả xã này cảm chắc đói rồi!” Cùng có chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Khắc Anh - hàng xóm

của anh Hòa than thở: “Nhà có 3 khẩu thì mất 2 sào ruộng đang ngập sâu trong cát dày cả mét. Là nông dân mà không có ruộng thì coi như mất nghiệp rồi! Nếu thời gian tới không có phương án khả thi để khắc phục tình trạng này thì cả cánh đồng này sẽ biến thành đồng hoang là điều không thể tránh khỏi.”

Theo chân ông Bùi Duy Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã Đức Giang, chúng tôi có mặt tại vùng bị cát vùi nặng nề nhất. Trong cái nắng hanh hao, cả cánh đồng rộng hơn

30ha thuộc 3 thôn: 1, 2, 3 Văn Giang đầu đầu cũng một màu cát trắng đến nhức mắt. Cát ngập sâu từ 0,5 - 1 mét. Một vài người dân xót của đang mệch mỗi đào bới nhưng tất cả họ cũng như anh Hòa - xúc nhưng không biết đi đâu. Ông Hoàn thông tin: Cả xã có 198 ha đất nông nghiệp (trong đó có 129 ha là đất lúa còn lại là đất trồng màu) thì có tới hơn 60 ha đang bị cát vùi lấp. Số diện tích bị nhẹ đã được chính quyền hô hào người dân tự khắc phục để kịp thời sản xuất vụ Đông Xuân. Số diện tích còn lại nếu không có được sự hỗ trợ của xe tải, máy xúc thì xã cũng đành... chịu! Việc chúng tôi có thể làm duy nhất bây giờ là làm tờ trình gửi lên huyện và chờ.

### **Có chăng dự án hơn 10 tỉ đồng?**

Là xã thuần nông lại có địa hình bán sơn địa, diện tích đất canh tác của người dân khá eo hẹp nên kinh tế của xã còn gặp vô vàn khó khăn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm chỉ đạt từ 8 - 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 3 - 4 triệu đồng/năm, do vậy tỉ lệ hộ nghèo tại đây đang chiếm đa số nên chuyện ông Hoàn và người dân của xã lo lắng sau lũ,

âu cũng là điều dễ hiểu.

Tìm hiểu thêm từ phía chính quyền huyện Vũ Quang chúng tôi được biết: Hiện tại trên địa bàn toàn huyện có 233 ha đất nông nghiệp bị cát vùi lấp (trong đó có khoảng hơn 100 ha bị vùi ở sâu từ 0,5 - 1m). Trong đó các xã bị thiệt hại nặng nhất là: Đức Giang (hơn 60 ha), Đức Lĩnh (17 - 20 ha), Đức Hương (hơn 15 ha)... Trong chiến dịch khôi phục giao thông thủy lợi sau lũ người dân và chính quyền tại các xã đã khắc phục được khoảng 100 ha tại các khu vực bị nhẹ, số còn lại đành chờ trên có biện pháp giải quyết.

Ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế của huyện cho biết: "Trước tình hình trên tỉnh cũng đã cho huyện chủ trương lập dự án cải tạo vùng bị cát bồi lấp. Chúng tôi đã lập xong dự án với tổng kinh phí hơn 10 tỉ đồng và gửi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, trong khi cả tỉnh mới trải qua cơn "đại nạn", đâu đâu cũng cần sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời thì việc chi riêng cho Vũ Quang một số tiền lớn như vậy cũng sẽ là điều rất khó khăn cho tỉnh. Chúng tôi đang rất thấp thỏm về dự án này.

**NGUYỄN CHUNG**

# NÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, ngày 10.12.2010 số 246(3615).

HÀ TĨNH:

## Thêm 1 huyện dính dịch tai xanh

Thông tin *NNVN* nắm được, sau khi phát hiện dịch lợn tai xanh tại xã Thạch Hội và Thạch Văn (Thạch Hà), ngày 9/12, tỉnh Hà

Tĩnh có thêm huyện Can Lộc cũng có lợn bị bệnh tai xanh. Dịch xuất hiện tại xã Trung Lộc (Can Lộc) làm 181 con lợn của hơn 25 hộ gia đình bị bệnh. Toàn bộ số lợn này đã được tiêu hủy sáng 9/12. Tình hình dịch ở Hà Tĩnh đang diễn biến hết sức phức tạp. **PV**

# TIỀN PHONG

Chủ nhật, ngày 12.12.2010 số 346.

**D**òng họ nhà tôi vốn ở Nam Đàn- Nghệ An, khoảng đầu thế kỷ mười chín mới di cư sang vùng Hương Sơn - Hà Tĩnh. Vì di cư sau nên cơ bản vùng thấp, vùng trồng được cây lúa nước thì đã có chủ hết rồi nên ông cố nội phải dắt cả nhà vào tận chân núi Ba Mụ nằm trên dãy Trường Sơn sát với biên giới nước Lào dựng trại, phát rừng làm rẫy kiếm kế sinh nhai. Ngày đó chắc chắn rằng vùng núi phía tây Hà Tĩnh nơi cố nội tôi hạ trại còn hoang vu và âm u lắm. Từ cái âm u của núi rừng đó nên đã có biết bao câu chuyện được kể truyền lại đến nay cho con cháu, trong đó kể nhiều nhất vẫn là chuyện hươu sao (và hổ). Nhưng hổ thì nay gần như biến mất, chỉ còn lại hươu.

## HUYỀN THOẠI HƯƠU

Có một số tài liệu viết rằng ở Việt Nam, việc chăn nuôi thuần dưỡng hươu sao chỉ mới xuất hiện vào những năm 1920, 1930. Năm 1979, trong một lần theo ông nội đi cắt Nhung hươu tôi đã hỏi ông là con hươu sao có từ ngày nào ở vùng Hương Sơn này, ông nội nói: “Không biết, khi ông sinh ra đã thấy người ta nuôi hươu sao trong chuồng”. Những năm tuổi trẻ ông tôi đi rừng thỉnh thoảng vẫn thấy hươu rừng, nhiều khi còn nhặt được gạc hươu đưa về làm mắc treo áo. Thỉnh thoảng phường săn họ bắn hoặc bẫy được hươu sao về làm thịt cho cả làng ăn, nhưng thì sấy khô làm thuốc bồi bổ cho người già. Ngày cố nội tôi còn sống vào rừng làm rẫy trồng lúa

thường bị hươu kéo hàng đàn về phá, đêm nào cũng phải có người ra rẫy ngủ để canh.

Ngày ông ngoại tôi còn sống, đã có lần tôi hỏi: “Nghề nuôi hươu sao ở quê mình có từ bao giờ hở ông?”. Ông nhìn tôi cười rồi lắc đầu. Năm đó ông đã chín mươi tuổi. Tưởng ông già, lần nên không thể nhớ, nhưng trong một mùa cắt Nhung hươu, ông kể: “Khi ông lớn lên đã biết trong làng mình có con hươu sao nhưng chưa được thấy bao giờ và nhà ai có hươu thì cũng cứ thực thực hư hư không biết được. Những nhà có hươu thường là nhà giàu, kín cổng cao tường. Nghe nói hươu nhất người lắm nên quanh năm suốt tháng cũng chỉ nhốt trong chuồng, cấm người lạ đến xem. Năm cái cách, chia phần cho người nghèo, ông được người ta chia cho nuôi một con hươu đực, nhưng rồi không biết nuôi, cho ăn lung tung nó chết mất”. Ông ngoại tôi cũng không biết là nghề nuôi hươu ở quê tôi có từ bao giờ. Tôi cũng đã đi hỏi nhiều người già trong làng. Họ cũng không biết, chỉ trả lời là lâu lắm rồi, lâu như của trời cho thì biết vậy.

Hươu sao vốn nhất người, vũ khí tự vệ duy nhất của hươu có lẽ là tính nhanh nhẹn của chân, thính nhạy của tai và mũi, nên việc săn hươu cũng khó, chỉ cần đi không khéo, chân giẫm phải cành khô gãy là hươu đã phát hiện ra và chạy mất không thể bắt được. Hươu rất tinh mũi, nếu người thợ săn đi phía trên hướng gió thì dù

# Miền đất hương sao



Nghe nuôi hương đã có truyền thống lâu đời ở vùng đất Hương Sơn- Hà Tĩnh quê tôi. Đối với con hương sao, tôi gần gũi và quen thuộc nó như trẻ con đồng bằng bắc bộ chơi thân với con trâu, con bò suốt những năm tháng tuổi thơ.

cách xa hàng kilômét hương cũng phát hiện được và chạy vào rừng. Chính vì vậy mà dùng súng chẳng mấy khi bắn được hương. Sự thính nhạy của hương còn phải kể đến vị giác, không ai bẫy bằng mồi mà bắt được hương mặc dù hương rất thích ăn các loại hạt ngũ cốc. Hương thích ăn lạc, nhiều lần tôi đã thử khi cho hương ăn lạc, nhón lấy một hạt ngậm trong miệng rồi bỏ chung vào trong rổ, điều kì lạ là hương sẽ ăn hết tất cả lạc trong rổ chỉ còn trừ lại đúng hạt lạc mà con người đã ngậm vào. Các loại trái như mít non, chuối hay bắp chuối,

hương cũng đều rất thích ăn, nhưng nếu lấy chiếc dao vừa thái thịt để thái trái mít non cho hương ăn thì hương sẽ không ăn. Hương thích ăn com nhưng nếu bát đựng com có dính nước mắm hay mùi tanh của cá thì hương không hề đụng tới. Người ta thường săn hương vào mùa xuân là mùa hương đục có nhưng, cũng là mùa giao phối của hương. Không phải khi có bạn tình hương mù mị mà quên đi chuyện bảo vệ tính mạng của mình. Mà chính là do cặp nhung trên đầu của hương đục. Nhưng khi mới lên đang còn non, có màu hồng và

mềm như một cục thịt thừa. Khi ấy chỉ cần va chạm mạnh là nhung sẽ bị giập nát. Chính vì vậy mà mùa có nhung hương, đục thường rất hiền, chúng chẳng thể đánh nhau, tranh giành hương cái như độ mùa đông. Để giữ cho cặp nhung non trên đầu, mỗi khi chạy hương đục thường vác đầu ngửa mặt lên trời. Đây là thời điểm thích hợp nhất để săn hương. Phương săn được lập khoảng chục người, ban đầu họ tiếp cận đàn hương từ hướng dưới gió, làm sao được gần nhất, sau đó xua đàn hương về phía rừng rậm có nhiều cây dây leo và những cái

bẫy chùm. Hươu chạy vào đó do có cạp nhưng trên đầu kênh càng nên không thể chạy nhanh, cạp nhưng càng dài thì càng có nguy cơ bị cành cây, dây leo cản lối, nên thường bị bắn hoặc bị sập bẫy, rơi xuống những cái hố đào sẵn mà bị bắt. Chỉ có cách đó mới bắt được hươu chứ thực chất đi săn để rình bắn hươu thì gần như là chuyện không tưởng, kể cả hổ báo cũng chẳng mấy khi bắt được những con hươu khỏe mạnh.

Hươu sao thường sống ở trảng cỏ, rừng thưa có nhiều cỏ, lá non và gần nguồn nước. Độ cao thường không quá 500 m. Hươu sao thường sống thành đàn 3 - 5 con, có khi hàng chục con. Hương Sơn là huyện miền núi phía tây Hà Tĩnh, dưới chân dãy Trường Sơn giáp biên giới Việt - Lào có đầy đủ điều kiện tự nhiên để hươu sao sinh sống.

#### **GẶP GHÈNH NGHỀ NUÔI HƯƠU**

Ngày tôi lớn lên thì không thấy nhà nào trong làng nuôi hươu nữa. Khi bắt đầu biết bơi, chúng tôi thường bơi qua sông Ngàn Phố chỗ con sông Con hợp dòng để sang trại hươu xem hươu. Sang đó tôi được nghe khá nhiều chuyện hài hước về hươu.

Ngày đó quê tôi chưa có điện lưới thấp sáng, đường đi lối lại cũng đang còn cách trở nhiều khe lăm, có thể nói đó là điều kiện lý tưởng cho những nhóm ăn trộm vặt. Khốn nỗi làng cũng chả có gì hơn ngoài nải chuối, buồng cau nên một ngày đẹp trời có một nhóm rú nhau trèo vào trại hươu trộm hươu con. Chẳng biết họ tiến hành như thế nào nhưng đúng là trại có mất hươu, công an về điều tra không ra, cuối cùng nhờ một vụ ghen tuông mới tìm ra thủ phạm.

Số là người vợ thấy chồng lâu ngày không thăm hỏi gì đến mình, tức khí mới làm um lên, cứ tưởng chồng có cơ sở hai. Khi không còn biết thanh minh thanh nga như thế nào nữa, người chồng mới trưng cái của quý bị sưng chù vù lên cho vợ xem. Thì ra, anh chồng cùng đồng bọn mò vào trại trộm hươu, không may bị hươu đá vào

chỗ hiểm. Công an khi đó mới lần ra được thủ phạm.

Sau ngày Đổi Mới, xóa bỏ hợp tác xã lại đúng lúc những người đi xuất khẩu lao động hết hợp đồng về nước. Những người đi lao động nước ngoài về có đồng tiền trong tay nhưng không biết đầu tư vào đâu, làm việc gì. Nhìn quanh quất thấy quê hương chỉ có con hươu sao là độc đắc, là đáng đầu tư nên họ đổ xô đi mua hươu làm giống. Nhiều người mua trong khi giống hươu có hạn nên hươu cái mới ba tháng tuổi bị đẩy giá lên cao tới vời những 50 - 55 triệu đồng một con (thời điểm năm 1987 đến 1990, năm mươi triệu đồng có thể mua được một ngôi nhà ở Hà Nội). Người dân Hương Sơn đảo điên trong vòng xoáy của thị trường. Có gia đình đã bán đi ngôi nhà lim năm gian chỉ để chung nhau mua được có một chân hươu. Có vị cán bộ to sắp đến ngày nghỉ hưu nhưng tự nguyện xin được nghỉ một cục để lấy tiền mua hươu. Có không ít gia đình đã gán vợ đợ con để lao theo vũ điệu hấp dẫn của hươu sao.

Rồi tai họa đã gõ cửa nhiều gia đình ở Hương Sơn. Giá hươu khi bị thổi lên tới đỉnh liền vọt và tụt xuống tới đáy kéo theo bi kịch của bạo gia đình. Khi hươu đã tụt đáy như vẫn tiếp tục gây tai nạn. Có không ít trọc phú mới nổi muốn khẳng định mình liền mua cả cặp nhưng hươu mới nhú mơn mơn về bỏ vào nồi nấu cháo ăn một mình, hay làm thịt cả con hươu để uống tiết, đánh tiết canh...; cuối cùng, bổ béo đâu không thấy, chỉ thấy người ngọm trương lên và nứt nẻ, chảy nước vàng. Nhiều người chết chỉ vì bổ quá.

Bây giờ thì hươu sao đã được trả về đúng vị trí của nó. Nó cũng bình đẳng như những vật nuôi khác trong gia đình. Từ khi hươu sao được trả về với giá trị thực của nó, người dân Hương Sơn đã xem nuôi hươu sao là một nghề bình đẳng với những nghề khác trong huyện. Hươu sao chủ yếu ăn lá, cỏ và thân cây như đỗ, lạc, ngô... nên không phải bỏ vốn nhiều trong việc chăn nuôi. Chỉ về mùa nhưng, người chăn nuôi mới phải cho hươu được ăn thêm chất tinh để hươu đổ đẻ, lên nhưng



“ Có người mua cả cặp nhưng hươu mới nhú mon mơn về bỏ vào nồi nấu cháo ăn một mình, hay làm thịt cả con hươu để uống tiết, đánh tiết canh... cuối cùng bỏ béo đâu không thấy, chỉ thấy người ngòm trương lên và nứt nẻ, chảy nước vàng. Nhiều người chết chỉ vì bổ quá.

được to hơn, cân nặng hơn. Chính vì vậy mấy năm gần đây ở Hương Sơn nghề nuôi hươu phát triển rất mạnh, hiện toàn huyện có trên 21.000 con. Tập trung nhiều nhất ở các xã Sơn Diệm, Sơn Giang, Sơn Quang, Sơn Lâm, Sơn Trung, Sơn Châu, Sơn Tây, Sơn Hồng. Đã xuất hiện nhiều trang trại nuôi hươu của người dân. Ở Sơn Lâm có trang trại lên đến trên 50 đầu hươu, thu



Cưa nhung

nhập hàng năm từ việc bán hươu giống, bán nhung, cho hươu đực phối giống... tổng cộng có hộ gia đình mỗi năm thu nhập trên 150 triệu đồng. Những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mỗi năm tổng thu nhập cũng trên 10 triệu đồng. Một con hươu đực trưởng thành trong một năm cho thu hoạch trên dưới 1 kg nhung, giá thời điểm đầu năm 2010 khoảng 8 triệu đồng/1kg, còn hươu giống đủ 3 tháng tuổi giá bán từ 6 đến 8 triệu một con. Với tiềm năng và lợi thế của Hương Sơn – là huyện miền núi với hơn 80% diện tích rừng và đất rừng – thì việc phát triển chăn nuôi hươu đang là thể mạnh trong phát triển nông nghiệp nông thôn và thực sự là con đường làm giàu của các hộ nông dân.

Những năm gần đây, khi cuộc sống của người dân đã khá hơn, cứ vào độ đầu năm mới, người ta lại tìm về Hương Sơn để được tận mắt chứng kiến cảnh bắt hươu, cưa nhung và được uống ly rượu huyết hươu đỏ thấm đầu năm lấy hên, lấy lộc. Thường khi mua được

cặp nhung ưng ý, người ta liền ngâm vào bình rượu để uống dần. Có không ít người phàn nàn là sao uống đến vài cặp nhung mà vẫn... không thấy gì, vợ vẫn không khen lấy một lời. Sở dĩ không thấy gì bởi vì cái khâu chế biến không đúng cách nên nhưng không phát huy được tác dụng chứ không lẽ cái câu: “Sâm, nhung, quế, phụ” của người xưa lại không đúng? Thực chất ngâm cả cặp nhung vào rượu chỉ là một trong nhiều cách chế biến nhưng mà thôi, phải tùy bệnh mà chế biến mới được.

Như để chữa bệnh liệt dương, người già đái đêm thì nhưng hươu phải được bỏ lông, thái nhỏ cùng với bột sơn được bỏ chung vào túi vải, thả vào bình rượu để nơi thoáng mát đến bảy ngày thì đem uống, mỗi lần chỉ uống ba thìa canh thôi. Còn nếu người bị đau lưng, mỏi gối, sợ lạnh, liệt dương... do thận dương hư suy, tinh huyết khuyết tổn sinh bệnh thì lại phải thái nhỏ nhưng hươu, đông trùng hạ thảo ngâm với rượu 50 độ uống dần thì mới mong tác dụng. Còn trẻ con còi xương, chậm lớn, hoa mắt, ù tai, đái đêm... thì nên tán nhỏ nhưng hươu thành bột, cho vào trong quả trứng gà hấp lên com, ngày một quả ăn khi đói bụng thì đảm bảo sau hai mươi ngày nhìn con cái phấn hân lên như được uống thuốc tiên.

Hươu sao như một thứ lộc trời ban cho người dân Hương Sơn, đã không ít người ở các vùng khác đến Hương Sơn mua hươu giống về nuôi nhưng không mấy kết quả và đối với khách thập phương thì họ cũng chỉ thích về Hương Sơn đầu năm để cất lộc hươu. Cất lộc đầu năm không chỉ là việc mua bán thông thường mà còn là một nghi lễ. Về Hương Sơn không chỉ

để mua nhung hươu mà còn để thăm một vùng văn hoá, thăm mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác - người đã đưa nhung hươu vào sách thuốc của mình. Thăm và ngâm tắm suối nước nóng Sơn Kim, thăm cửa khẩu Cầu Treo, đi đò trên sông Ngàn Phố và thăm những địa danh xưa của Phan Đình Phùng, Cao Thắng, của tráng sĩ Ngàn Trươi, Ngàn Phố.

N.T.H



Chuẩn bị lấy nhung hươu

**H**ầu như tất cả các bộ phận của cơ thể hươu đều được sử dụng triệt để. Giá trị lớn nhất, đầu tiên phải kể đến là nhung hươu. Nói tới vị thuốc bổ, quý, trong Đông y người ta thường kể đến. Nhung hươu có tác dụng tốt đối với toàn thân: nâng cao thể lực, bệnh nhân ăn ngủ tốt hơn, bớt mỏi mệt, những vết thương chóng lành, lợi tiểu, tăng nhu động ruột và dạ dày, ảnh hưởng tốt đến việc trao đổi chất đạm và mỡ.

Thầy thuốc Việt Nam còn dùng nhung hươu phối hợp với một số vị thuốc khác để chữa những chứng bệnh: liệt dương, đái rắt, nước tiểu đục như nước gạo, miệng khô, lưng đau, tinh huyết khô kiệt. Nhân dân cũng có thói quen dùng nhung hươu để chữa các bệnh tả, lỵ... Các nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học phương Tây cũng cho thấy nhung hươu có thể dùng điều trị bệnh viêm khớp.

Hươu bao tử, gạc xương và nhiều bộ phận khác của hươu cũng có tác dụng chữa bệnh.

# PHÁP LUẬT

Thứ sáu, ngày 10.12.2010 344(4.405).

KINH TẾ HÀNG HẢI HÀ TĨNH:

## Dấu ấn quản lý theo luật pháp

### ■ NGÔ ĐỨC HÀNH

Cuối tháng 11 vừa qua, cảng Vũng Áng đã hoàn thành việc xếp dỡ khối hàng siêu trường, siêu trọng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sự kiện này không những đánh dấu một bước chuyển mới về tiến độ của Khu kinh tế Vũng Áng, của năng lực xếp dỡ ở cảng Vũng Áng mà còn đánh dấu sự trưởng thành của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh sau 10 năm thành lập.

### Những mốc son mới

Đó là thời điểm 10h ngày 21/11, khi tàu Beluga Firmament (Quốc tịch Li-bê-ri-a) có trọng tải 12.744DWT mang theo 1.370 tấn thiết bị, gồm 19 kiện hàng của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cập Bến số 2 an toàn. Nhờ có sự chủ động khá sớm cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự chuyên nghiệp của đơn vị vận chuyển nên sự kiện đã kết thúc thành công ngoài mong đợi. "Trái tim" thứ nhất của Nhà



• Xếp dỡ bao hơi của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.

máy Nhiệt điện Vũng Áng về đích an toàn.

"Không chỉ hoàn thành việc đón tàu, xếp dỡ thành công thiết bị cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 mà cảng Vũng Áng đã thực sự trở thành địa chỉ đáng tin cậy của tàu biển tải trọng lớn ra vào làm hàng" - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, kỹ sư Vương Bình Minh cho biết. Từ khi đưa vào khai thác và sử dụng cầu cảng Vũng Áng đến nay, lượng hàng hoá thông qua cảng Vũng Áng không ngừng tăng mạnh. Năm 2000 - năm đầu tiên khai thác

Bến 1, lượng hàng hoá đã đạt 32.000 tấn; nhưng 3 năm sau, lượng hàng hoá thông qua cảng đã đạt gần 900.000 tấn, vượt gần gấp 2 lần công suất thiết kế. Những năm gần đây, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, lượng hàng hoá thông qua các cảng đều bị giảm sút, nhưng năm 2010 - mới qua 11 tháng - lượng hàng hoá thông qua cảng Vũng Áng đã đạt gần 1 triệu tấn.

"Đó thực sự là những mốc son, không chỉ đánh dấu sự phát triển kinh tế hàng hải ở vùng khó khăn như Hà Tĩnh

mà còn đánh dấu sự trưởng thành nhiều mặt của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự đánh giá.

Nhận thấy những lợi thế to lớn của Vũng Áng, ngay từ những năm cuối thế kỷ XX, Chính phủ đã cho phép xây dựng cảng nước sâu Vũng Áng. Tháng 9/1998, cảng Vũng Áng đã chính thức được khởi công xây dựng và sau 2 năm xây dựng, cảng đã đón tiếp con tàu đầu tiên cập cảng. Sau một thời gian ngắn khai thác, cảng Vũng Áng - một cái tên vốn xa lạ nhưng đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu và vị thế trên bản đồ hàng hải thế giới bằng những lợi thế của mình.

### **Dấu ấn của luật pháp**

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và quản lý hoạt động hàng hải tại khu vực, ngày 13/12/2000, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh được thành lập. Đó là những ngày khó khăn, gian khổ - “*vạn sự khởi đầu nan*” - nhưng cảng vụ đã nhanh chóng định hình và định hướng về công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các cảng biển tại khu vực Hà Tĩnh. Các hoạt động hàng hải trước đây còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát dần dần được đưa vào quỹ đạo điều chỉnh của pháp luật hàng hải. Đó là dấu ấn đậm nét.

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên phổ biến luật pháp chuyên ngành cho chủ hàng, chủ tàu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật hàng hải cho

bà con ngư dân, tổ chức ký cam kết không đóng đăng, đáy ảnh hưởng đến an toàn luồng tàu... Công tác thanh tra hàng hải được tăng cường đối với tất cả tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và nội địa, tàu biển nước ngoài hoạt động tại các cảng biển trong khu vực. “*Tất cả tàu biển Việt Nam cũng như tàu biển nước ngoài hoạt động tại các cảng trong khu vực đều được tiến hành kiểm tra, phúc tra, yêu cầu Thuyền trưởng và chủ tàu khắc phục các khiếm khuyết của mình trước khi tàu rời cảng, đảm bảo an toàn hàng hải và môi trường biển*” - Giám đốc Vương Bình Minh cho biết. Cho đến nay, chưa có tàu biển nào rời các cảng biển Hà Tĩnh mà bị lưu giữ ở nước ngoài - đây là một thành quả ấn tượng.

Ngoài nhiệm vụ được Cục Hàng hải Việt Nam giao là quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải trên địa bàn Hà Tĩnh, Cảng vụ còn quản lý cơ sở hạ tầng cảng Vũng Áng. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ trong công tác nghiệp vụ.

Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiếp nhận tàu có trọng tải lớn vào cảng, từ khi đưa cảng Vũng Áng vào khai thác đến nay, Cảng vụ đã chủ động vay vốn, tham mưu cho các cấp, ngành liên quan 2 lần nâng cấp Bến số 1. Từ chỗ chỉ tiếp nhận tàu có trọng tải tối đa là 15.000DWT, đến nay Bến số 1 đã có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải lên đến 45.000 tấn ra vào cảng an toàn. “*Qua hoạt động, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh ngày một trưởng thành*” - Chủ tịch Võ Kim Cự chia sẻ. ■

# NÔNG NGHIỆP

Thứ hai, ngày 20.12.2010 số 252 (3621).

HÀ TĨNH:

## Xây dựng cống Đức Xá và hệ thống kênh trục sông Nghèn



Bộ NN-PTNT vừa phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng công trình cống Đức Xá và hệ thống kênh trục sông Nghèn. Tham dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo bà con nhân dân trong vùng dự án.

Công trình cống Đức Xá và hệ thống kênh trục sông Nghèn được đầu tư trên 795 tỷ đồng, do Sở NN-PTNT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích 250,55 ha thuộc các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh và một số xã thuộc huyện Thạch Hà nhằm điều tiết những lúc mực nước sông La thấp hơn mực nước trong đồng; đảm bảo an toàn cho đê La Giang trong mùa mưa lũ; lấy nước từ sông La cung cấp nước sinh hoạt và tưới cho hơn 12 nghìn ha đất nông nghiệp ven sông Nghèn...

Được biết, cống Đức Xá và hệ thống kênh trục sông Nghèn sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp II và cấp III gồm cống, kênh dẫn phía sông, kênh dẫn phía đồng; hệ thống kênh và công trình trên kênh; các công trình trên kênh trục; hệ thống kênh tưới và trạm bơm tại huyện Lộc Hà cùng một số hệ thống đường quản lý, thiết bị quản lý, khu quản lý...

Tại lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng yêu cầu, phía chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ quan đối với công trình; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong thi công nhằm giảm chi phí, tránh lãng phí khi thực hiện dự án. *Tin, ảnh:PV*

# PHÁP LUẬT

Thứ sáu, ngày 17.12.2010 số 351(4.412).

## » **Nhiệt điện Vũng Áng lập kỷ lục kéo bao hơi**

Hôm qua (16/12), bao hơi trọng lượng 320 tấn đã được Tổng thầu Lilama kéo lên cao độ 73m và lắp đặt thành công vào vị trí nằm dưới kết cấu đỉnh lò hơi số 1 Nhà máy Nhiệt điện than Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh), khẳng định toàn bộ công tác lắp đặt kết cấu thép lò hơi đã hoàn thành và đảm bảo đủ điều kiện chịu tải.

Sử dụng công nghệ kích rút thủy lực và bằng sự nỗ lực cao độ, liên tục trong khoảng 7 tiếng (từ 7 giờ 30), hơn 40 thợ máy và kỹ sư giàu kinh nghiệm của Lilama đã lập “kỷ lục” mới trong lịch sử xây dựng các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam trong việc kéo bao hơi lò hơi với trọng lượng nặng nhất lên vị trí cao nhất từ trước tới nay.

Bao hơi nói riêng và toàn bộ lò hơi nói chung là một trong những hạng mục quan trọng nhất về mặt công nghệ và luôn là hạng mục thuộc đường găng tiến độ của một dự án nhà máy nhiệt điện. Bao hơi lò hơi số 1 được lắp đặt hôm qua sớm hơn so với tiến độ của Hợp đồng EPC là 02 tháng, và bao hơi lò hơi số 2 dự kiến lắp đặt vào tháng 01/2011 sẽ sớm hơn tiến độ Hợp đồng EPC là 04 tháng.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 do PetroVietnam làm chủ đầu tư, gồm 2 tổ máy với tổng công suất 1.200MW, là một trong những dự án điện trọng điểm quốc gia nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2015 (Quy hoạch Điện VI) với tổng trị giá gần 1.600 triệu USD. **T.LAN**

# ĐẠI ĐOÀN KẾT

Thứ hai, ngày 27.12.2010 số 298.

Hà Tĩnh:

## Sau bão lũ là tăng giá

Trong khi người Hà Tĩnh còn chưa kịp “hoàn hồn” sau những thiệt hại nặng nề do cơn lũ lịch sử hồi giữa tháng 10.2010 gây ra thì người dân ở đây lại đang phải căng mình chống chọi với tình trạng giá cả leo thang...

**Giá cả “nhảy múa”, dân “toát mồ hôi”**

Những ngày này, đề tài chính trong mọi câu chuyện của mọi người dân vùng lũ đều xoay quanh chủ đề giá cả leo thang. Từ các chợ tại trung tâm thành phố Hà Tĩnh cho đến những chợ cóc ở vùng nông thôn, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những tiếng than thở do giá cả các mặt hàng thiết yếu đều gia tăng đột biến. “Bão” giá khiến cuộc sống của người dân sau lũ thêm chồng chất khó khăn. Chị Lê Thị Tư, một người dân tại thành phố Hà Tĩnh, vừa treo túi thực phẩm cho cả gia đình vào xe, vừa cho biết: Nếu trước lũ, với ngân này thức ăn cho cả gia đình 6 người, chị chỉ phải tiêu tốn từ 50 - 60 nghìn đồng nhưng hiện tại chị đã phải tiêu tốn đến gần 100 nghìn, trong khi đồng lương của cả hai vợ chồng công chức như chị vẫn vậy. “Nhiều hôm đi chợ thân nhiên cầm mấy bó cải thả vào giỏ xe, khi tính tiền mới giật mình vì giá đã bị nâng lên cao hơn hôm trước một cách bất ngờ. Hồi thì người bán cũng chỉ ậm ở giải thích cho qua chuyện”.

Với người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”, đặc biệt là đối với người dân tay trắng sau lũ thì việc một mớ rau, con cá tăng từ 2 - 3 nghìn là điều khó có thể chấp nhận. Bà Hoàng Thị Ngân - xã Hương Liên (Hương Khê) vừa nhân nhớ trả tiền cho 4 con cá biển lớn chưa bằng cán dao mà bà vừa mua, vừa than thở: “Giá cả chi mà tăng phát chóng mặt. Mới 3 ngày trước tui mua 4 con cá như ri chỉ hết có 8 nghìn mà nay phải trả đến 16 nghìn”. Những mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho sản xuất như giống, phân bón, thuốc trừ sâu cũng đang nằm trong tình trạng tương tự... Giá các loại phân như:



Sau bão lũ đời sống của người dân vùng lũ Hà Tĩnh gặp khá nhiều khó khăn.

Urê, NPK, Kali đã tăng từ 15 - 20% so với trước lũ. Ông Nguyễn Văn Long - một nông dân xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà cho biết: Mặc dù giống lúa vụ Đông Xuân đã được tỉnh hỗ trợ, tuy nhiên các loại giống như ngô Đông, rau màu được bán tại các đại lý cung ứng giống ở đây cũng đang đồng loạt nâng giá một cách vô tội vạ. “Sau khi nước lũ rút, dân chúng tôi còn chi mô chú. Cả Tết chỉ trông chờ vô mấy sào rau màu nhưng cứ tình hình ni thì cũng đành bỏ thôi, tiền bán rau thành phẩm chắc không lại cho chi phí giống má, phân bón...”.

### Điệp khúc “gần Tết mà”

Đây đang là câu nói của miệng của không chỉ các nhà phân phối sỉ mà cả những chủ cửa hàng bán lẻ để lý giải đối với các “thượng đế” của mình về tình trạng các mặt hàng tiêu dùng đồng loạt tăng giá bất thường.

Theo chân một chủ hộ đang xây dựng lại căn nhà vừa bị sập trong cơn lũ vừa qua tại huyện Hương Sơn đi mua vật liệu, chúng tôi được biết: Giá các

mặt hàng thuộc lĩnh vực xây dựng cũng đang thay đổi từng ngày. Trước lũ, một tạ xi măng có giá từ 97 - 98 nghìn đồng thì ở thời điểm hiện tại đã tăng lên từ 105 - 110 nghìn đồng. Điều này đã khiến những hộ bị mất nhà trong lũ đành phải gác lại chuyện sửa sang nhà cửa, chờ sang năm sau, với hi vọng: “Sau tết giá cả trở lại bình thường”. Ông Hoàng Văn Cát - một chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại thị trấn huyện Hương Sơn lí giải: “Bản thân chúng tôi cũng có muốn tăng giá đâu nhưng cứ mấy ngày nhà phân phối lại đưa đến cửa hàng một bảng báo giá khác, không bán theo thì chỉ có nước đóng cửa thôi chứ biết làm sao được”.

Việc các mặt hàng tăng giá vào những tháng cuối năm từ lâu đã trở thành điệp khúc. Nhưng năm nay, riêng với người dân Hà Tĩnh thì đây đang là một đòn “chí mạng” giáng vào tiến độ khôi phục lại đời sống của người dân sau lũ. Bản thân những cơ quan chức năng như quản lý thị trường cũng khó có thể kiểm soát được tình hình giá cả gia tăng của các mặt hàng.

NGUYỄN CHUNG

# NÔNG NGHIỆP

Thứ tư, ngày 29.12.2010 số 259(3628).

## Hà Tĩnh: Trên 19 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt

Sáng 28/12, Trung tâm NS-VSMTNT Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Khánh Lộc (huyện Can Lộc) tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Khánh Lộc. Công trình thiết kế 600 m<sup>3</sup>/ngày đêm, tổng mức đầu tư gần 9,4 tỷ đồng, trong đó 7 tỷ được trích ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia NS- VSMTNT, số còn lại huy động đối ứng từ người hưởng lợi. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 230 ngày, kể từ ngày khởi công; cấp nước sạch cho 5.200 người ở 1.200 hộ dân của 14/14 xóm trong toàn xã.

Hôm nay (29/12), Trung tâm NS-VSMTNT cũng phối hợp với xã Tiến Lộc (huyện Can Lộc) khởi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Tiến Lộc với tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng. Trong đó gần 7,4 tỷ đồng được trích ngân sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia NS-VSMTNT, số còn lại là đối ứng của người hưởng lợi. Công trình thiết kế 800 m<sup>3</sup>/ngày đêm, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 230 ngày kể từ ngày khởi công; cấp nước sinh hoạt cho 998 hộ với gần 5.000 người hưởng lợi.

*Tin, ảnh: PV*

*Khởi công công trình cấp nước sinh hoạt xã Khánh Lộc*





# III. PHÁP LUẬT

# LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Thứ ba, ngày 7.12.2010 số 146.

**Thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh):**

## Hàng chục hộ nông dân bất ngờ mất ruộng

Hàng chục hộ nông dân thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hiện đang hết sức hoang mang do chính quyền huyện bất ngờ thu hồi gần 4ha đất sản xuất 2 vụ lúa của họ để bán đấu giá đất ở, mà không thực hiện chính sách đền bù và hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi việc làm cho họ.

### Cái đổi bất đầu lộ diện

Năm 1991 HTX nông nghiệp Bắc Thương, xã Thạch Thượng (Thạch Hà) tiến hành giao 39.800m<sup>2</sup> đất sản xuất tại vùng Đông Xôi và Đội Nga, thôn 12 (xã Thạch Thượng) cho 13 hộ dân trong thôn để trồng lúa 2 vụ. Từ đó tới nay bà con luôn cần mẫn cuốc cấy trên thửa đất được giao, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Nhà nước như thuê nông nghiệp, tiền xây dựng kênh mương nội đồng, quỹ khuyến nông... Ngày 10/6/2010, UBND huyện Thạch Hà ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc thu hồi khu đất để giải phóng mặt bằng và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với những thửa trên với lý do đã được quy hoạch đất ở dân cư theo Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 31/12/2003 của UBND huyện Thạch Hà sau khi xã Thạch Thượng sát nhập với thị trấn Thạch Hà.



*Ruộng của các hộ dân bị thu để đấu giá.*

Trong lúc ruộng đồng ở đây đang lên xanh thì huyện Thạch Hà lập bản đồ phân lô tổ chức bán đấu giá (có lô lên tới 2,4 tỷ đồng). Điều đáng nói là tại sao huyện Thạch Hà tiến hành thu hồi ruộng bán đấu giá nhưng lại không đền bù và hỗ trợ bất cứ một khoản nào cho dân? Ông Nguyễn Sỹ Nghĩa, khối trưởng khối phố 13, thị trấn Thạch Hà, nguyên bí thư chi bộ thôn 12 xã Thạch Thượng khẳng định: "Thực hiện theo chủ trương của Nhà nước, chính tôi và ông Nguyễn Duy Ngô, nguyên trưởng thôn đã tiến hành giao những thửa ruộng đó cho bà con để sản xuất thâm canh. Việc UBND huyện Thạch Hà thu hồi theo kiểu lấy trắng, không những không hợp tình mà cả không hợp lý".

Tiếp xúc với 13 hộ dân, chúng tôi được biết đa số bà con còn nghèo, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Thiều thuộc đối tượng chính sách, hộ ông Nguyễn Duy Ngô thuộc đối tượng hộ nghèo và có tới 4 hộ khác thuộc diện hộ cận nghèo là hộ các ông Nguyễn Sỹ Hùng, Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Hữu Thường, Ông Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi), một trong

những hộ bị thu hồi đất bức xúc nói: "Gia đình tôi có 5 miệng ăn, cuộc sống hàng ngày chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng, nay bị thu hồi trắng không được đền bù hỗ trợ gì thì lấy gì để sống đây!".

### **Lợi trước quên sau**

Trước việc làm này, 13 hộ dân đã làm đơn kiến nghị gửi các cấp đề nghị làm rõ nguyên nhân. Ngày 2/11/2010, Phòng TN&MT Thạch Hà có văn bản trả lời với nội dung: "Dựa theo hồ sơ giao đất của xã Thạch Thượng năm 1997 thì đất sản xuất của 13 hộ thuộc các thửa, 517.518, 528, 529, 530, 549, 500, 551 tờ bản đồ số 4, bản đồ 371 thuộc đất dự phòng, trong lúc Nhà nước chưa sử dụng thì tạm giao cho các hộ sản xuất nên không được đền bù hỗ trợ bất cứ một khoản nào".

Việc trả lời của Phòng TN&MT Thạch Hà không đúng với thực tế vì trước năm 1997 xã Thạch Thượng đã cắt 3.960m<sup>2</sup> đất sản xuất của thôn 12, trong đó có 565m<sup>2</sup> đất ruộng sản xuất của ông Nguyễn Duy Ngô và Nguyễn Duy Thịnh (hai trong số 13 hộ trên) giao cho dân xóm Tân Lập để sản

xuất theo Quyết định giao đất ngày 9/5/1994 của UBND xã Thạch Thượng do ông Lương Thế Tài, Chủ tịch UBND xã ký, sau khi xóm này được thành lập năm 1992. Như vậy, việc thu hồi và bán giao một số diện tích đất sản xuất ở đây đã được xã Thạch Thượng thực hiện theo trình tự, có nghĩa là đất đã có nguồn gốc trước năm 2004 chứ không phải năm 2007.

Năm 1972, bà con thôn 12 xã Thạch Thượng từng huy động hàng ngàn ngày công lập ruộng làm đường tránh bom (gọi là đường Thanh Niên) cho đơn vị pháo Binh Định để bảo vệ cầu Cây và cầu Nga. Chiến tranh kết thúc, bà con lại tiếp tục lao động sản xuất trên mảnh đất đầy máu lửa này. Nay vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, bà con vẫn sẵn sàng nhường ruộng cây, nhưng để thu hồi bán đấu giá những lô đất với hàng chục tỷ đồng thì huyện Thạch Hà cần phải trích kinh phí đền bù cho dân, đặc biệt là phải hỗ trợ đào tạo chuyển đổi việc làm cho lao động nông thôn mới phát triển một cách bền vững được.

**NGUYỄN NGỌC VƯỢNG**

# NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ tư, ngày 8.12.2010 số 838.

HUYỆN KỶ ANH, HÀ TĨNH

## Đập phá nhà dân cơ sở pháp lí ở đâu?

Bài 1: Phân biệt đối xử, coi thường nhân dân

• TRẦN MỸ - MẠC HỒNG - LÊ HỮU

**Báo Người cao tuổi nhận được đơn của nhiều hộ dân ở xã Kỳ Thịnh kêu cứu bị UBND xã buộc tháo dỡ nhà cửa, nếu không sẽ bị cưỡng chế. Lí do là không có giấy phép xây dựng. Mặc dù không vướng quy hoạch, nhưng có 28 hộ buộc phải tháo dỡ, trong đó có 3 hộ đã bị cưỡng chế máy móc thái quá còn 25 hộ sắp tiến hành. Đây là một sự của chính quyền. Nếu vì lí do không có giấy phép mà phải tháo dỡ thì đảng viên phải làm gương trước. Thử hỏi cả huyện này gồm hàng vạn căn nhà thì đã mấy người có giấy phép xây dựng?**

### Chính quyền đâu phải cái máy ?

Sáng 26-11-2010, chúng tôi đến nơi thì công trình kiến trúc của các ông Nguyễn Cao Cường, Lê Văn Chiến và Nguyễn Văn Hồng chỉ còn là đồng gạch nát. Các ông cho biết, ngày 21-11-2010 (chủ nhật), UBND xã Kỳ Thịnh đưa xe cơ giới có hàng chục người hộ tống đến đập phá nhà cửa của các ông, gây thiệt hại mỗi người hàng chục triệu đồng trong khi họ không vi phạm lộ giới hay quy hoạch gì. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Trúc cho hay, việc này là chủ trương của tỉnh đối với 9 xã khu kinh tế Vũng Áng. Ngoài 3 trường hợp kể trên, xã đang buộc tháo dỡ 25 trường hợp khác...

Nhà ở nông thôn chưa bắt buộc phải có giấy phép xây dựng, miễn sao không vi phạm hành lang an toàn đường bộ hoặc các công trình công cộng khác. Nhưng tại sao nhà 3 hộ này không ảnh hưởng đến ai và đã đưa vào sử dụng thì bị chính quyền cho đập phá, trong khi ngày 26-11-2010, các nhà báo chúng kiến nhiều người khác vẫn tiến hành xây dựng, trong

đó có nhà của bố con Trường Công an xã, cách đó chừng 150m và nhà ông Lê Văn Lý, em ruột Chủ tịch xã chỉ cách chừng 40m? Nếu ở nông thôn, nhà xây dựng không có giấy phép mà không ảnh hưởng đến ai thì có cần thiết phải đập bỏ hay không và trong khi tất cả đều không có giấy phép xây dựng nhưng người thì bị buộc phải đập bỏ tháo dỡ, người thì không và người khác lại được tiếp tục xây dựng? Bị các nhà báo chất vấn, Chủ tịch xã Lê Văn Trúc bèn giở "36 chước", vờ đưa điện thoại lên nghe rồi nói "có việc phải đi gấp" để tự giải thoát... Trả lời chúng tôi, tại sao công trình của dân không vi phạm, không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì mà buộc họ đập bỏ, Bí thư Lương Thanh Đình nói đại khái: Đây là chủ trương của trên, xã không được làm khác... Nhưng lãnh đạo, chính quyền là người đại diện cho dân, nếu chủ trương đập phá nhà dân mà không có lợi gì thì phải đấu tranh, phản ứng với cấp trên chứ, tại sao lại chấp hành một cách mù quáng như vậy? Chúng ta đang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ai cũng biết câu

nói giản dị của Người với cán bộ đảng viên là: "Việc gì có lợi cho dân thì cố sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh". Trường hợp đập phá trên đây là sự điên rồ của chính quyền địa phương. Những kẻ vô lương tâm như vậy không nên để ngồi ghế Bí thư, Chủ tịch huyện, xã.

### Cần cứu lấy 25 nhà sắp bị đập phá

Biết có đoàn nhà báo từ Hà Nội về, hàng chục người dân chờ sẵn trước sân UBND xã, khi chúng tôi từ phòng Bí thư bước ra liền bị họ vây lấy kêu oan. Nào là đất của họ bị thu hồi, nhưng giá bồi thường rẻ mạt, mà không hỗ trợ theo quy định của pháp luật, nào là chính quyền lấy đất của dân để bán cho người nước ngoài và buộc dân phải nhận bồi thường với giá...chết đói, nào là hàng chục căn nhà xây dựng kiên cố trên đất hợp pháp của mình, bị buộc tháo dỡ không bồi thường...Ai cũng muốn mời nhà báo về nhà bằng được nhưng bốn nhà báo chỉ đi một xe nên chỉ đến được một số hộ mà thôi.

Ông Trịnh Xuân Bùng, sử dụng ổn định 8.000m<sup>2</sup> đất

mua từ năm 1998, đầu năm 2010 ông làm nhà bê-tông cốt thép diện tích 70m<sup>2</sup> (không kể công trình phụ), nhưng đang làm dở dang thì được mời đi họp để nghe thông báo chủ trương của huyện buộc tháo dỡ. Thế là đành để đấy. Ông Lê Văn Tuyết mua 5.000m<sup>2</sup> đất có xác nhận của xã. Năm 2008, ông làm nhà bê tông cốt thép diện tích 90m<sup>2</sup>, tính xong nhà sẽ cưới vợ cho cậu con trai mới xuất ngũ nhưng do kinh tế có hạn nên làm hơn hai năm mới xong và suốt quá trình xây dựng không bị ai ngăn cản. Ngày 25-11-2010, Chủ tịch xã có quyết định xử phạt hành chính 500.000đ, buộc tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế. Anh Nguyễn Văn Chức, sử dụng 8.000m<sup>2</sup> đất khai hoang từ 1988, năm 2009, chỗ ở cũ bị giải tỏa, anh phải đến đây làm nhà, diện tích xây dựng 130m<sup>2</sup>, không thấy chính quyền có ý kiến gì, nay bị buộc tháo dỡ. Ông Trương Xuân Bường, cựu chiến binh, năm 1993 nghỉ hưu mua 4,5 ha đất để lập trang trại, ông mới xây dựng một căn hộ thật đẹp và kiên cố trên vùng đất này. Chưa kịp mừng thì bị chính quyền quy kết là xây dựng trái phép buộc tháo dỡ...

Đây là 4 trong 25 hộ, mỗi người do một hoàn cảnh khác nhau, trong đó có hai đảng viên, ba cựu chiến binh, nhiều người là nạn nhân chất độc gia cam hoặc thương binh, bệnh binh. Họ bị chính quyền buộc tháo dỡ nhà với lí do duy nhất là... xây dựng không có giấy phép. Thiết nghĩ, cho dù luật pháp mới quy định nhà cửa ở

nông thôn vẫn phải có giấy phép xây dựng thì những trường hợp lỡ vi phạm cũng không thể bị đối xử thô bạo như thế. Người nông dân thì nhà cửa là tài sản lớn nhất, chất chiu dành dụm một đời, nếu có vi phạm quy tắc xây dựng thì chính quyền cũng chỉ nên xử phạt vi phạm hành chính và cho phép tồn tại, không thể đang tâm đập phá nhà dân mà cũng không phải chỉ có đập phá là biện pháp duy nhất ?

Người ta nghĩ mãi không hiểu vì động cơ nào dẫn đến nông nổi ấy? Có phải chính quyền giải tỏa trước mà không bồi thường, để đến khi vùng đất này không còn nhà cửa, công trình kiến trúc thì sẽ quy hoạch, thu hồi giao cho một doanh nghiệp nào đó sử dụng, nhằm giảm được chi phí bồi thường giải tỏa chăng? Tất nhiên, lợi nhuận ấy quan chức chính quyền phải được hưởng. Nếu không thì tại sao họ lỡ hủy hoại hàng chục căn nhà của dân giá trị xây dựng hàng trăm triệu đồng như vậy?

Thiết nghĩ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cần có biện pháp khẩn cấp cứu lấy 25 căn nhà đang bị chính quyền huyện, xã làm le đập phá, đừng để người dân bị phá nhà phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, đừng để những người nhân danh là chính quyền của dân phải ra trước vành móng ngựa rồi Nhà nước phải bỏ tiền bồi thường vì những ông “đẩy tớ” hung hăng đập phá nhà dân.

*(Còn nữa)*

# PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 9.12.2010 số 343(4.404).

HÀ TĨNH:

## Bắt xe đồ cổ chưa rõ nguồn gốc

Chiều qua - 8/12, nguồn thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 6/12, lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã bắt giữ một chiếc xe ô tô khách mang BKS Lào UN- 6488, do tài xế Phon Xay Đa Thon, quốc tịch Lào điều khiển đang bí mật vận chuyển số lượng lớn đồ cổ vật chưa rõ nguồn gốc từ TP.Hà Nội về Thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Tiến hành khám xét, Hải quan còn phát hiện trong thùng các-tông có chứa 24 chủng loại với tổng số trên 60 hiện vật quý, bao gồm: tượng người đầu chó, tượng người đầu gà, tượng rắn cấp đại bàng, tượng voi quý, tượng ngựa, tượng vịt, dê, trâu, âu hình thuyền, lưới riu, chim gấp xà, ly

uống nước, ấm hình con vịt, cốc sứ, cây đèn, đỉnh trầm, tháp... được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng, giả đồng, đá, sứ, gốm, bạc, đất nung...

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, xác định nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng nói trên. **T.DUONG**

uống nước, ấm hình con vịt, cốc sứ, cây đèn, đỉnh trầm, tháp... được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng, giả đồng, đá, sứ, gốm, bạc, đất nung...



• Hai cốc bằng đồng và tượng hình người bằng đá trong lô hàng bị bắt giữ.

# NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ bảy, ngày 11.12.2010 số 840.

XÃ VIỆT XUYỀN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

## Xã nghèo, dân khốn khó, cán bộ tham lam !

### Nỗi bức xúc của người dân

Xã Việt Xuyên, quê hương của Anh hùng Lý Tự Trọng, vùng đất cồn cát trắng cháy bỏng. Mùa hè, nắng chói chang, quện lẫn với gió miền Tây tạo nên những luồng bụi mịn mù. Mùa mưa, nước lũ vây quanh toàn xã, đường sá lầy lội bùn sinh. Người dân ra đi lập nghiệp khá nhiều. Đi trên những con đường lầy lội bùn sinh, một cựu chiến binh cho biết: "Ở xã này chưa có một mét đường bê-tông." Một cán bộ khác: "Khổ như rứa mà mấy ông cán bộ xã còn tìm cách "bóc lột" dân. Mồm họ hô hào học tập Bác Hồ mà họ lại vi phạm về quản lí đất đai, quản lí tài chính, quản lí xây dựng... họ làm giả cả hồ sơ liệt sĩ để chiếm đoạt tiền ngân sách chia nhau. Rứa mà vẫn được bầu lại làm Bí thư, Chủ tịch xã..."

Xem xét đơn khiếu nại của nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, mới thấy hết nỗi bức xúc của người dân mà hầu như không được một cấp chính quyền nào quan tâm giải quyết. Cán bộ, đảng viên và người dân bức xúc, gửi đơn từ huyện đến tỉnh lại vô cảm, phớt lờ.

### Sai phạm nổi tiếp sai phạm?

Đầu năm 2005, Hợp tác xã điện, nước của xã Việt Xuyên được thành lập. Tuy số xã viên

ít, tổng giá trị tài sản gần 500 triệu đồng. Sau 5 năm hoạt động không hiệu quả, chỉ có 2 cuộc họp (một cuộc thành lập và một cuộc giải thể) tài sản cũng bị tẩu tán hết. Giải thể cũng không thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá lại tài sản. Theo quy định, mỗi năm HTX này phải nộp cho xã 12 triệu đồng, 5 năm là 60 triệu đồng nhưng Ban quản lí không nộp được đồng nào. Vậy mà Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã vẫn tự tiện kí duyệt chi cho Ban quản lí điện 34.771.000 đồng mà không công khai trước HĐND và xã viên. Nhiều cán bộ, đảng viên, đại biểu HĐND xã đề nghị thanh tra, kiểm tra, thu hồi số tiền chi sai nguyên tắc, nhưng UBND xã vẫn làm thinh. Chuyện bán đất cát trong 6 năm liên tục, thậm chí đào cả nghĩa trang thành sông hồ để bán hàng vạn m<sup>3</sup> đất, nhưng số tiền thu nộp quá ít ỏi (năm 2004 nộp ngân sách xã 1.213.000 đồng chỉ cho bảo vệ hết 569.000 đồng; năm 2006 nộp: 7.000.000 đồng, chi hết 2.227.000 đồng. Hai năm (2007-2008) xe chở đất liên tục, nhưng không thấy nộp đồng nào. Riêng năm 2009 chỉ nộp được 2.100.000 đồng. Tổng cộng số tiền bán cát trong 6 năm hàng vạn m<sup>3</sup> chỉ nộp được 12.433.000 đồng, chi hết 4.071.000 đồng. Trong đó có một hợp đồng riêng lẻ bán cát cho ông Tuna có trị giá

12.500.000 đồng, thế nhưng không biết đã vào túi ai?

Với một xã nghèo nhất huyện mà số tiền các "sếp xã" bỏ ra mua sắm văn phòng quá sức tưởng tượng. Hàng hóa mua sắm về mất, hỏng cũng chẳng ai chịu trách nhiệm. Trong thời gian ngắn, UBND xã mua sắm gần 180 triệu đồng bàn ghế. Hiện còn ghi nợ 69.300.000 đồng, tiền chi tiếp khách thì thuộc loại cao nhất huyện. Tiếp khách lên tới 258.520.000 đồng. Việc thu tiền bán đất thổ cư trong nhiều năm mà người dân cũng như trưởng thôn, trưởng xóm và cán bộ của xã không ai được biết. Chỉ được công khai có 2 lần (2008: 53.032.000 đồng, năm 2009: 62.846.000 đồng). Trong xây dựng trường học xảy ra nhiều tiêu cực. Theo thiết kế, Trường tiểu học hai tầng với đai thép cột, nhỏ nhất là phi 8, nhưng nhà thầu thực hiện toàn phi 6. Tuy UBND xã đã trả gần 100 triệu đồng tiền thiết kế, giám sát, thẩm định, nhưng các "ông giám" này tuy biết nhưng vẫn ngậm tăm như "thái giám"... để có phong bì đút túi riêng. Xã có chợ tiền thu khoán 400.000.000 đồng/ 6 năm, nhưng không đầu tư xây dựng chợ đồng nào. Hiện tại khu chợ này xuống cấp trầm trọng, giống như một bãi rác. Theo ông Trương Công Lý, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kì 1999-2004, hiện là Bí

thư Chi bộ xóm 3, Đại biểu HĐND xã và một số cán bộ Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Công an viên và Xóm trưởng thì còn nhiều khoản thu, chi khác mà mấy ông cốt cán của xã tiêu xài vung vít. Chưa sót nhất là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho dân nghèo ăn tết 200.000 đồng/ người, Chủ tịch xã cũng tổ chức trừ nợ mỗi hộ từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng vào dịp tết. Riêng các hộ thuộc diện nghèo đói được vay vốn xóa đói, nghèo cũng bị UBND xã "trấn lột" lệ phí. Nhiều cán bộ xã gửi người thân và gia đình mình vào danh sách các hộ đói nghèo để được hưởng trợ cấp.

### **Quyết định kỉ luật hay tờ giấy lộn?**

Ông Trần Xuân Thiều bị bệnh động kinh chết đuối năm 1971. Vậy mà cả 6 cán bộ xã Việt Xuyên cấu kết làm hồ sơ giả biến ông Thiều trở thành liệt sĩ, hi sinh tại Quảng Trị năm 1966. Đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm các Anh hùng liệt sĩ và gia đình có công. Vậy mà Huyện ủy và UBND huyện Thạch Hà chỉ xử lí ra quyết định thu hồi 42 triệu đồng (nhưng đến nay vẫn chưa thu được đồng nào), đồng thời cảnh cáo: Phan Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Tô Thị Lý, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã; Nguyễn Xuân An, Đảng ủy viên, Trưởng Công an xã và Đỗ Thế Vỹ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã. Liều mạng hơn là HĐND tỉnh mới có đủ thẩm quyền tách, nhập xóm, thôn. Vậy mà xã này cũng tự ý

thành lập xóm mới nhằm trục lợi cá nhân về số tiền trợ cấp cho chức danh Bí thư Chi bộ và Xóm trưởng. Ngay cả tiền ngân sách trợ cấp cho cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" cũng bị các "quan lại" "trấn lột", nhưng nuốt không trôi. Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, ông Đỗ Khoa Văn đã kí 2 quyết định thu hồi tổng số tiền 16.912.000 đồng do "cường hào" ở xã này chiếm đoạt. Trong khi các cán bộ lão thành, các đảng viên gửi đơn kiến nghị khai trừ bọn tham nhũng ra khỏi Đảng, nhưng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, ông Phó Bí thư Huyện ủy Thạch Hà - Nguyễn Tri Quang tuyên bố: "Những đồng chí vi phạm kỉ luật vẫn đủ điều kiện, tiêu chuẩn cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kì 2010-2015." Thế là cả 3 vị vừa bị kỉ luật lại được cơ cấu vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng Công an. Trong khi Hướng dẫn số 14 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với Đại hội Đảng các cấp quy định: "Không cơ cấu vào cấp ủy các cấp những cán bộ, đảng viên mà bản thân (vợ hoặc chồng) con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước". Nhiều cán bộ, đảng viên ví những quyết định kỉ luật của Huyện ủy và UBND huyện chẳng khác nào tờ giấy lộn, lấy vải màn bịt mắt dân để thách đố chuyện mua quan bán chức■

**NHÓM PVĐT**



# TIỀN PHONG

Thứ ba, ngày 21.12.2010 số 355.

## Vụ loạn luân gây phân nô dư luận

Gia đình em Trần Thị T. (sinh 1995, học sinh lớp 10, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết: chiều ngày 14-12 em T. đã bị bố để đưa ra bãi tha ma xã Đức Bình để ép quan hệ tình dục.

Theo em T. kể, đây không phải lần đầu bố em thực hiện hành vi đồi bại với em. “Lần đầu, cháu học hết lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9, cha bảo cháu, cha bị bệnh hen suyễn nặng rồi, chỉ chữa bằng cách quan hệ với cháu thôi. Cháu tưởng thật nhưng dần dần, cháu biết bị cha lừa. Tối 14-12, trở về nhà trong đau đớn và tuyệt vọng, T. đã định tìm đến cái chết. Trước khi định đi tự tử, T. đã kịp kể cho mẹ, cho bà nội và người chú ruột nghe mọi chuyện.

Biết chuyện vỡ lở, bố của T. đã bỏ đi khỏi địa phương. Em T. đến nay vẫn chưa dám đến trường, sợ bạn bè, thầy cô biết chuyện.

Ngày 20-12, Thượng tá

Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết: Hiện Công an huyện đang xác minh vụ việc, nhưng cháu T. chưa chịu đi giám định, hơn nữa, đối tượng bị tố cáo đã trốn khỏi địa phương, vì thế Công an huyện Đức Thọ vẫn chưa thể khởi tố vụ án.

Cùng ngày 20-12, ông Võ Công Hàm - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã có công văn chỉ đạo Công an huyện Đức Thọ và chính quyền xã Yên Hồ tích cực vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Dư luận nhân dân địa phương mong muốn các tổ chức xã hội, tổ chức hội phụ nữ có biện pháp giúp đỡ gia đình cháu T. và đặc biệt là có những biện pháp chữa trị cho cháu T. cả về thể xác và tinh thần, mới giúp được cháu tái hòa nhập cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác.

**Quốc Châu**

# ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 23.12.2010 số 116(152-1200).



Diễn biến vụ "Nghĩ ăn chữa bệnh hen bằng...  
quan hệ tình dục với con gái"

## Nạn nhân bất ngờ từ chối giám định

• KIM THOA

Nạn nhân thuật lại sự việc.

**Lên tận trụ sở công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) trình báo vụ việc bị chính cha đẻ mình cưỡng hiếp nhưng sau đó, khi yêu cầu được đưa đi giám định, nạn nhân Trần Thị G. đã nhất quyết từ chối. Vụ việc gây chấn động dư luận này đang bị "tắc" lại bởi họ lạnh thính và không chịu hợp tác.**

Như ĐS&PL đã phản ánh, ngày (13/12) em Lê Thị G. (SN 1995, ngụ xã Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã đến công an huyện tố cáo sự việc trong suốt 2 năm qua bị chính cha đẻ của mình là Trần Văn B. cưỡng hiếp nhiều lần.

Chiều ngày 21/12, Đại tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện cho biết sau khi nhận được đơn thư tố cáo của nạn nhân, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên công an huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện. Một ngày sau đó, UBND huyện đã ra công văn chỉ đạo Công an huyện và chính quyền xã Yên Hồ khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra có mặt tại gia đình để lấy lời khai và yêu cầu được đưa em G. đi giám định thì gia đình nạn nhân lại có thái độ hoàn toàn khác trước đó. Chị K., mẹ của nạn nhân (vợ của nghi phạm) không "tích cực" tố cáo chồng như trước mà lạnh thính không chịu hợp tác. Cháu G. thì kiên quyết không đồng ý để CQĐT đưa đi giám

định.

Lý giải sự việc, đại tá Chính nhận định: "Rất có thể do anh em, họ hàng khuyên ngăn, cũng là để cho em G. yên ổn để sau này còn lấy chồng, nên chị K. và cháu G. đã không tiếp tục hợp tác với CQĐT để làm rõ hành vi của nghi phạm. Hiện nghi phạm đang bỏ trốn trong khi nạn nhân lại gây khó khăn cho công tác điều tra nên vụ việc vẫn đang "dẫm chân tại chỗ", cơ quan điều tra

vẫn chưa có đủ căn cứ để khởi tố vụ án". Để giải quyết vụ án này, ông Chính cho biết công an đang truy tìm nghi phạm. "Trường hợp nghi phạm thừa nhận sự việc có thật như lời nạn nhân tố cáo, việc thuyết phục nạn nhân đồng ý đi giám định sẽ dễ dàng hơn", ông Chính cho biết.

Thầy Phạm Văn Thành, Phó hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (nơi nạn nhân G. đang theo học) cho biết, trong thời gian học tập tại trường, em G. tỏ ra bình thường, không bỏ học, không có biểu hiện tâm lý khác thường. Từ khi xảy ra vụ việc, em chỉ nghỉ học duy nhất một buổi (17/12). Hôm nhà trường tổ chức thi khảo sát, G. vẫn có mặt và dự thi bình thường. Theo thầy Thành: "Nói chung là chưa có bất kỳ biểu hiện tiêu cực nào từ phía em G. Tuy nhiên, để phòng những điều đáng tiếc xảy ra, BGH nhà trường đã nhóm họp và nhắc nhở các thầy có ý thức và quan tâm hơn đến trường hợp này, tránh việc em bị bạn bè trêu chọc...".

K.T

# GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ hai, ngày 20.12.2010 số 152(1.909).

TẠI HÀ TĨNH:

## Mượn giấy chứng thương làm... chế độ

**Sau gần 10 năm hưởng chế độ thương binh, ông Trần Xuân Hồ (SN 1963) - cán bộ địa chính xã Kỳ Phương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã viết đơn xin "trả" chế độ này.**

**B**ộ hồ sơ thương binh 3/4 của ông Hồ khai: Ngày 5/2/1982 ông nhập ngũ, thuộc biên chế của đơn vị C18-F314. Ngày 26/2/1983, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ biên giới tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Hà Tuyên ông Hồ đã bị thương đùi trái. Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ đảng viên huyện Kỳ Anh thì ông Hồ thuộc biên chế của hải đội 812 đơn vị 171 thuộc vùng 4 Hải Quân, Cam Ranh, Khánh Hòa với chức vụ thuyền phó tàu Hải Quân 951.

Theo phản ánh của nhiều người dân, "vết thương trên đùi trái của ông Hồ là vết thương có trước khi ông Hồ nhập ngũ" và người dân xã Kỳ Phương cho biết thêm "ông Hồ hồi trước tham gia vào một đơn vị Hải Quân chứ không phải là đơn vị C18-F314...".

Về việc này, ông Trần Đình Thành, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương cho biết: "Thời gian qua nhiều người phản ánh sự mập mờ từ việc hưởng chế độ của ông Hồ và việc ông Trần Xuân Hồ xin: "Trả" chế độ để

khỏi phiền hà?". Tuy nhiên ông Thành cũng cho biết: "Hồi đi bộ đội, ông Hồ đã để mất giấy chứng thương nên khi làm chế độ thương tật ông có "mượn" giấy chứng thương của ai đó(?)".

Sự việc này đã gây bức xúc trong dư luận và ông Trần Bá Song - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh khẳng định: "Huyện sẽ yêu cầu Phòng LDTB&XH huyện ngừng chi trả chế độ và điều tra làm rõ hồ sơ thương binh của ông Hồ. Nếu ông Hồ đã "khai man" lý lịch thì huyện sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng. Một người cán bộ mà làm gian dối như vậy thì không thể làm ngơ được".

Hiện tại ông Trần Xuân Hồ đã có đơn xin thôi hưởng chế độ thương binh hạng 3/4 này.  
**VĨNH QUÝ- VŨ QUANG**



**Thông báo của phòng LĐ-TBXH về việc ngừng chi trả chế độ cho ông Hồ.**

# NÔNG THÔN

Thứ ba, ngày 21.12.2010 số 278(2.965).

HÀ TĨNH:

## Cha bắt cắn, con gái chết cháy



*Hiện trường vụ cháy.*

Một đám cháy do cha ruột gây nên đã cướp đi sinh mạng của đứa con gái mới một tuổi rưỡi và làm bị thương đứa con gái đầu 7 tuổi đã gây nên nỗi đau đớn

cho người thân và sự xót xa của bà con xóm 2, xã Kỳ Tây (Kỳ Anh). Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 18 - 12, chị Phạm Thị Long cùng 3 đứa con đang ngồi ăn cơm trong bếp thì chồng là Nguyễn Văn Anh (SN 1981) vừa đi mua xăng ở thị trấn Kỳ Anh bước vào nhà trong trạng thái có uống rượu. Bực mình vì chồng đi quá lâu, lại còn uống rượu, chị Long đã lên tiếng trách móc. Lờ đi qua tiếng lại, Nguyễn Văn Anh vút mạnh can xăng 5 lít bằng nhựa xuống nền nhà. Can xăng bị vỡ chảy ra sàn nhà, không may lúc đó, cạnh mâm cơm là bếp lửa và chậu củi đang cháy (mẹ con chị Long đốt để sưởi) nên lửa bốc cháy. Chị Long nhanh chóng cấp 2 đứa con chạy ra sân, lúc quay vào để bế đứa thứ 3 là Nguyễn Thị Mai (SN 2009) thì lửa đã bốc quá cao không thể vào được. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng khoảng 2 giờ sáng ngày 19 - 12, cháu Mai đã tắt thở. Ngoài ra, chị gái cháu Mai là Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 2003) cũng bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Kỳ Anh.

**ĐÌNH THÔNG- ANH HOÀI**

# CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ năm, ngày 23.12.2010 số 1975.

HÀ TĨNH:

## Thực hiện có hiệu quả Luật Cư trú



**Lực lượng Công an thị trấn Kỳ Anh kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng.**

**T**rong những năm qua, việc triển khai Luật Cư trú tại các địa phương ở Hà Tĩnh đã thực sự đem lại những kết quả khả quan. Qua đó đáp ứng được nguyện vọng của người dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội ở trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngay sau khi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn được ban hành, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện do đồng chí Trần Minh Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban và Giám đốc Công an tỉnh là Phó ban thường trực. Theo đó, Công an tỉnh đã triển khai tổ chức tập huấn Luật Cư trú cho các đồng chí lãnh đạo cốt cán ở các phòng, Công an huyện, thành phố, thị xã; cử cán bộ xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đồng thời, tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức và thường xuyên rút kinh nghiệm từ 3 đơn vị, địa phương triển khai điểm là Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh. Chú trọng công tác liên quan đến hộ khẩu, phối hợp với các cơ quan chức năng như: Tư pháp, Giáo dục đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội các cấp... tiến hành rà soát, đối chiếu những sai sót, vướng mắc của công dân liên quan đến hộ khẩu. Kết quả, từ năm 2007 đến nay đã phát hiện được 5.724 trường hợp sai sót, vướng mắc trong đăng ký, quản lý cư trú.

Lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra, tạm trú, tạm vắng, lưu trú... và thông qua kiểm tra cư trú đã thu thập 1.255 thông tin có giá trị về các vụ án, đối tượng giúp cơ quan điều tra phá án thành công.

**HÔNG PHÚ**

# CÔNG AN TPHCM

Thứ ba, ngày 28.12.2010 số 2035.



**Vùng quê Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh) lâu nay nổi tiếng với đặc sản bưởi vừa thơm vừa ngọt nhưng cuộc sống của người dân nghèo đang phải chịu nhiều đắng cay bởi sự lộng quyền của một ông "vua con". Với quyền lực trong tay, ông ta không những bán đất của người dân vô tội mà còn dùng chiêu khai man lý lịch để nắm giữ những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền địa phương. Chuyện khó tin nhưng có thật đang xảy ra tại vùng quê nghèo này.**

## BÁN ĐẤT NHƯ... BÁN RAU

Trong hai nhiệm kỳ giữ chức chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (1999-2010), ông Phạm Văn Dũng đã chỉ đạo cấp dưới làm sai lệch "dự án quy hoạch cấp đất trồng bưởi Phúc Trạch" của UBND huyện Hương Khê triển khai vào đầu những năm 2000. Dự án chủ trương quy hoạch một số vùng trồng bưởi tại xã Phúc Trạch, các hộ dân trong diện quy hoạch được cấp đất sử dụng với thời hạn 50 năm. Lợi dụng vào đó, ông Dũng đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cái gọi là "chuyển đổi đất trồng bưởi" nhưng thực chất là bán những lô đất không nằm trong vùng quy hoạch cho dân sử dụng lâu dài. Từ năm 2000 - 2005, xã Phúc Trạch đã ồ

ạt bán 216 thửa đất trái quy định, thu về gần 800 triệu đồng. Những nạn nhân mua đất "dự án" của ông Dũng sau khi làm nhà kiên cố mới biết được đất mình mua không được sử dụng lâu dài. Tình trạng khiếu kiện diễn ra ồ ạt và Thanh tra UBND huyện Hương Khê vào cuộc và kết luận đây là hành vi trái pháp luật. Theo đó, những cán bộ liên quan gồm: chủ tịch Phan Văn Dũng, PCT Hoàng Trung Thành, kế toán Lê Khắc Tường, nhân viên văn phòng Phan Văn Tĩnh bị kỷ luật với mức độ... khiển trách. Dương Đức Hải, trưởng ban địa chính xã bị buộc thôi việc.

Chưa hết, ông Dũng còn chỉ đạo cấp dưới bán đất công vô tội vạ thậm chí bán "nhảm" luôn đất



có chủ quyền hợp pháp của dân. Cụ thể năm 2004, ông Dũng cùng bộ sậu của mình đã tự ý điều chỉnh quy hoạch đất đai đổi 704 tại xóm 5 từ 32 lô lên 41 lô để bán. Không những thế, nhóm cán bộ này còn vơ thêm luôn bốn lô đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Đình Công Ba để bán cho bốn hộ khác. Ông Ba đâm đơn kiện và cuối cùng đã lấy lại bốn lô đất nói trên. Khoản tiền thu được từ việc bán đất "nhảm" đã xài hết nên bây giờ không biết lấy đâu ra để trả lại cho người mua! Chưa hết, bộ sậu này còn tổ chức bán chui sáu lô đất thuộc

khu vực Khe Lãn sát với đường Hồ Chí Minh trong lúc đoàn thanh tra đang làm việc về "bán lừa đất dự án trồng bưởi". Điều đáng nói, hai trong số sáu lô đất này đã có chủ nhưng cũng bị ông Dũng chỉ đạo xã bán... nhầm.

### **GIÁ HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CHỨC**

Không những nổi tiếng với việc bán đất như bán rau, ông Phạm Văn Dũng còn khiến người dân bàng hoàng vì bỗng nhiên thay đổi họ tên và năm sinh, bắt đầu từ năm 2010. Trong hồ sơ BCH Đảng bộ đương nhiệm tham gia BCH nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ xã Phúc Trạch, ông Dũng không còn đăng ký tên Phạm Văn Dũng như khi còn giữ chức chủ tịch mà đổi thành tên mới là Phạm Đại Dũng, SN 1963, ngày vào Đảng 10-9-1989, ngày chính thức là 10-9-1990. Thế nhưng trong lý lịch tự khai cũng như "bản tự kiểm điểm" sau một năm làm đảng viên dự bị do ông Dũng viết ký ngày 30-12-1990, biên bản họp BCH Đảng bộ xã Phúc Trạch xét chuyển đảng viên chính thức cho ông Dũng ngày 25-1-1991, hồ sơ quản lý cán bộ công chức của phòng TCCB huyện ủy Hương Khê thì ông Dũng khai và chứng nhận là sinh ngày 10-11-1961. Cũng nhờ giảm đi hai tuổi so với hồ sơ gốc và khai lại tên họ của mình, ông đã trúng cử vào giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2010-2015.

Chưa hết, ông Dũng ra sức tạo vây cánh một số cán bộ cấp dưới của mình để rồi không ít kẻ dựa hơi ỷ thế lạm quyền, hà hiếp người dân. Khi bị huyện khiển trách về những hành vi sai trái, ông Dũng không những không xử lý mà còn muốn o bế họ vào những vị trí quan trọng của chính quyền xã. Đó là ông Hoàng Trung Thành - chủ tịch MTTQ xã, bà Trần Thị Hiền - PCT HĐND xã, ông Trần Quốc Khánh - trưởng ban tư pháp xã, ông Võ Đức Tài - xã đội trưởng. Dựa hơi ông Dũng, nhóm người này liên tục làm cản. Ông Thành

và ông Tài đã ký khống 83 bộ hồ sơ lần thứ hai để kế toán xã Nguyễn Đình Sơn và hai đối tượng khác là Dương Đình Trúc và Thái Thị An chiếm đoạt hơn 132 triệu đồng tiền truy lãnh cho các đối tượng được thưởng huân - huy chương trong các thời kỳ kháng chiến theo Nghị định 28/CP của Chính phủ. Vụ việc bại lộ Sơn, Trúc, An bị bắt về tội tham ô chiếm đoạt tài sản và bị tuyên tống mức án 114 tháng tù giam cho cả ba đối tượng. Bên cạnh đó, Thành và Tài cũng bị UBND huyện chỉ đạo chính quyền xã kỷ luật nhưng đến nay hai người này vẫn không bị một hình thức kỷ luật nào mà ông Thành còn được đề nghị giữ chức chủ tịch MTTQ xã. Chưa hết, tay chân của ông Dũng còn có trưởng ban tư pháp xã Trần Quốc Khánh mặc dù ông Khánh đã nhiều lần hành xử với dân như kẻ côn đồ. Ông Khánh đã từng ném cả chiếc ghế vào mặt người dân vào ngày 24-9-2002, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng hôn mê nhiều ngày. Chưa hết, ông ta còn kéo cả nhóm người vào hủy hoại tài sản của người khác vào ngày 15-3-2005. Mới đây nhất, vào ngày 11-5-2010, ông Khánh đã chửi bới và dọa chém ông Phạm Khắc Luận ngay tại trụ sở UBND xã khi ông đến khiếu kiện đòi lại 2,7ha đã được giao khoán cho ông nhiều năm trước đó, nay bị một số cán bộ chiếm dụng, trong đó có cả ông Khánh.

Tuy nhiên với hành vi đó ông Khánh không bị xử lý mà còn được ông Dũng bao che, tạo vây cánh để đưa lên vị trí cao hơn. Lúc 14 giờ ngày 11-12-2010, ông Dũng với tư cách là chủ tịch HĐND xã đã triệu tập cuộc họp đột xuất để bầu ông Khánh vào chức vụ PCT UBND xã Phúc Trạch nhưng bất thành trước sự phản đối quyết liệt của nhiều người.

Sai phạm nối tiếp sai phạm nhưng không hiểu sao không bị xử lý? Dự luận đang chờ câu trả lời của cấp lãnh đạo địa phương.

**L.B**

# **IV. VĂN HOÁ-THỂ THAO Y TẾ- GIÁO DỤC**



# CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ năm, ngày 2.12.2010 số 1954.

Tiếp tục thực hiện chương trình "Hương về đồng bào miền Trung thân yêu" bị thiệt hại do lũ lụt gây nên, trong các ngày 27, 28, 29 và 30-11, CĐĐD Báo CAND và Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp Vông xép Duy Lợi, Khu điều trị mắt kỹ thuật cao 76 - 78 Ngô Quyền (TP Hồ Chí Minh), Công ty cổ phần Phát hành sách Thanh Hóa và Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc đã tổ chức thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho 129 trường hợp người dân huyện Can Lộc bị đục thủy tinh thể không có điều kiện phẫu thuật.

Bác sỹ Võ Quốc Quyết, quyền Trưởng phòng Y tế huyện Can Lộc cho biết: Sau khi được UBND huyện Can Lộc thông báo chương trình mổ mắt từ thiện do Báo CAND và Chuyên đề ANTG và các Mạnh Thường Quân tổ chức tại địa bàn huyện Can Lộc, Phòng Y tế huyện đã phối hợp với các ban, ngành chức năng chỉ đạo 23 trạm y tế xã, thị trấn tiến hành sơ khám hơn 500 trường hợp để chọn lọc được 129 trường hợp đủ tiêu chuẩn mổ đục thủy tinh thể. Trong đó thị trấn Nghèn và xã Thiên Lộc có nhiều đối tượng bị đục thủy tinh thể, có trường hợp bị mù hàng chục năm nay nhưng không có điều kiện để mổ; hoặc có trường hợp 3 lần lên bàn mổ thì do tuổi cao, sức yếu không thể phẫu thuật được... Anh Hoàng Ngọc Kỳ, ngụ thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) tâm sự: Mẹ tôi - Nguyễn Thị Chương năm nay 74 tuổi đã kém mắt gần 10 năm nay, mọi việc đều phải có các con, cháu giúp đỡ. Hôm nay, Báo CAND và Chuyên đề ANTG, nhà tài trợ Duy Lợi và các Mạnh Thường Quân đã mang lại ánh sáng cho mẹ tôi. Không biết nói gì hơn, cũng như hơn 100 trường hợp được mổ mắt miễn phí của huyện Can Lộc, tôi cảm ơn Báo CAND và các nhà tài trợ đã cho mẹ tôi sáng mắt... Còn anh Nguyễn Xuân Phi (37 tuổi), ngụ xã Trường Lộc cho biết: Hoàn cảnh gia đình nghèo, anh em đông, cha mẹ quanh năm suốt

BÁO CAND - DOANH NGHIỆP VÔNG XÉP DUY LỢI VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM:

## Mang ánh sáng đến người dân vùng lũ Hà Tĩnh



Các bác sỹ Khu điều trị mắt kỹ thuật cao Ngô Quyền (TP Hồ Chí Minh) đang khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân trước sự chứng kiến của ông Lâm Tân Lợi - Giám đốc Doanh nghiệp Vông xép Duy Lợi, đại diện Báo CAND, Công ty Phát hành sách Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

tháng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng cũng chỉ đủ ăn, nhiều cái còn thiếu thốn. Đôi mắt mỗi ngày một mờ mà không có tiền để đi khám chữa trị. Được biết tôi là người trẻ tuổi nhất trong hàng trăm trường hợp mổ mắt từ thiện này, tôi cảm ơn Báo CAND, các nhà hảo tâm đã mang lại ánh sáng cho tôi và hứa sẽ chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, lao động

sản xuất tốt, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân...

Đồng chí Kiều Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: Can Lộc là huyện đồng bằng của tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích tự nhiên 30.128ha (trong đó có hơn 20.000ha rừng núi và 9.000ha chuyên trồng lúa), dân số hơn 14 vạn người, có 22 xã và 1 thị trấn. Là huyện với địa bàn có 7 hồ đập,

36km đê sông, kè sông thường xuyên bị ngập, mùa mưa bão bị ngập sâu. Chỉ trong 10 ngày của tháng 10 vừa qua, huyện Can Lộc phải hứng chịu liên tiếp 2 trận lũ lịch sử trên diện rộng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Toàn huyện có 23/23 xã, thị trấn bị cô lập chìm trong biển nước, trong đó 15 xã ngập sâu từ 1,5m - 2m. QLIA, các đường tỉnh lộ và đường liên xã, liên huyện, đường thôn xóm ngập sâu, nước chảy xiết, các phương tiện giao thông bị tê liệt; các hoạt động xã hội, sản

xuất bị đình trệ hoàn toàn. Hậu quả của mưa lũ làm 9 người chết, hàng chục người bị thương... Ước tính mức độ thiệt hại ban đầu về mặt vật chất là hơn 500 tỷ đồng... Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn tình cảm và tấm lòng vàng của Báo CAND, của các nhà hảo tâm... Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc hứa sẽ vượt khó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất vụ đông - xuân 2010 - 2011; tập trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra để phục vụ sản xuất... Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng và thi đua lập thành tích hưởng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI...

Báo CAND và Chuyên đề ANTG xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm khai thác sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), văn phòng đại diện Vietnam Airlines khu vực miền Bắc tại TP Vinh (Nghệ An) đã đồng hành cùng với Báo CAND và Chuyên đề ANTG cùng các Mạnh Thường Quân phối hợp hỗ trợ chương trình mang ánh sáng tới cho người nghèo tại huyện Can Lộc bằng việc miễn phí cước vận chuyển toàn bộ trang thiết bị, máy móc cần mang theo để phục vụ phẫu thuật miễn phí từ Sân bay quốc tế TP Hồ Chí Minh đến sân bay Vinh và ngược lại trong dịp này. Với tinh thần "tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no" Báo CAND và Chuyên đề ANTG tiếp tục làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn và đến với đồng bào miền Trung trong dịp Tết cổ truyền 2011 này.

LÊ THỊ HUỆ - KIỀU BÁ HÙNG

# GIA ĐÌNH & XÃ HỘI

Thứ tư, ngày 1.12.2010 số 144(1.898).

XE KHÁCH CHỖ HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG Ở NGHI XUÂN (HÀ TĨNH):

## Ý tưởng tốt, thực thi còn bất cập

■ VIỆT HOÀNG

**Nghi Xuân là địa bàn khá rộng, học sinh muốn đến trường phải di chuyển một quãng đường khá xa. Từ thực trạng trên, một số cá nhân đã đầu tư xe khách, ký hợp đồng với các phụ huynh để đưa đón học sinh đến trường. Đây là một ý tưởng tốt nhằm tạo thuận lợi cho học sinh. Tuy nhiên, do nhu cầu đi lại của học sinh quá lớn nên những chiếc xe khách luôn trong tình trạng quá tải dẫn đến những hiểm nguy.**

### Xe 54 chỗ chở... hơn 100 em

Trước sự phản ánh của các bậc phụ huynh về tình trạng quá tải của các xe khách khi vận chuyển, đưa đón học sinh đến trường, một ngày cuối tháng 11/2010, chúng tôi đã về địa phương tìm hiểu sự việc. Một buổi sáng, chúng tôi lên chiếc xe mang biển kiểm soát 38N- 2943 nhằm "mục sở thị". Điểm xuất phát của chiếc xe khách này bắt đầu từ xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân) lên trường THPT Nghi Xuân- Nguyễn Du và ngược lại. Xe hoạt động theo hình thức xe buýt, có bán vé tháng và được tính tiền dựa vào khoảng cách đường đi của từng xã. Theo đó, giá vé đối với mỗi khách lên xe là 5.000/ lượt/người.

Theo quan sát của phóng viên, xe khách này có 54 chỗ. Tại điểm bắt đầu khởi hành học sinh đã đông nghịt. Trong suốt lộ trình có không ít điểm dừng đón, trả học sinh, đỉnh điểm có lúc chúng tôi đếm được hơn 100 em trên xe. Do quá đông nên trong

suốt lộ trình di chuyển, các em học sinh phải ngồi "đè" lên nhau, không thể nhúc nhích. Do xe quá chật chội nên nhiều học sinh phải đu cả cánh cửa, ngồi ở cửa sổ xe. Khi muốn xuống xe, cách nhanh nhất được các em học sinh vận dụng bằng cách nhảy từ những cánh cửa sổ nhỏ hẹp xuống đường.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Hoàng M (một phụ huynh có con đến trường bằng xe khách) cho biết: "Mỗi tháng gia đình tôi đóng khoảng 200.000 đồng mua vé tháng cho con đi học. Nhiều khi chứng kiến cảnh xe khách đông đúc, chở quá tải tôi cũng rất lo. Nhưng vì hoàn cảnh biết làm sao được, gia đình đành phải tặc lưỡi, phó mặc cho nhà xe trong việc lo an toàn cho các cháu học sinh". Anh Hoàng Văn L (một người dân ở xã Cô Đạm, huyện Nghi Xuân) phản ánh, do nhà anh L nằm trên quãng đường các xe khách này lưu thông qua nên thường xuyên chứng kiến cảnh học sinh chen lấn, xô đẩy mỗi khi chiếc xe chạy qua khu đường xấu. Chúng

kiến cảnh ấy, anh L bức xúc: "Xe chở học sinh chứ có phải chở gạo, chở đá đâu. Nhiều hôm thấy xe chở đông học sinh quá tôi cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi. Nếu tình thế này kéo dài không sớm thì muộn ắt sẽ xảy ra hậu quả khó lường".

### Thực thi còn bất cập

Theo nhiều phụ huynh cũng như lãnh đạo nhà trường việc bố trí xe chở học sinh đến trường là ý tưởng hay, nhưng khi thực thi quá dở. Qua tìm hiểu, chúng tôi mới được biết, trước đây trên địa bàn huyện Nghi Xuân có 6 chiếc xe khách dùng chở học sinh, nhưng một thời gian thấy hiệu quả không cao, nhà xe rút xuống dần.

Chia sẻ về vấn đề trên, thầy giáo Trần Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, cho biết: "Việc xe khách đưa học sinh đến trường là việc tự phát giữa nhà xe với phụ huynh học sinh. Trong các buổi chào cờ nhà trường cũng đã nhắc nhở các em học sinh rất nhiều trong việc ngồi trên xe khách. Biết xe



**Để lên được xe, học sinh phải leo thế này.**

**Ảnh: V.H**

khách chở học sinh quá tải, nhưng hoạt động đó nằm ngoài tầm kiểm soát của nhà trường. Chúng tôi hi vọng phía công an có hướng xử lý nghiêm khắc để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường”.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Xuân, tâm sự: “Ý tưởng dùng xe khách đưa đón học sinh đến trường là rất tốt nếu như nó thực hiện đúng theo pháp luật. Khi thấy học sinh của trường ngồi trên xe khách đông, chật cứng như vậy, chúng tôi rất lo. Vừa rồi, nhà trường đã tổ chức một buổi tọa đàm về an toàn giao thông, trong đó có việc xe khách chở học sinh của trường. Phía nhà trường cũng đã nhiều lần đề xuất với công an, đề họ quản lý nhà xe hoạt động

đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho các em học sinh”.

Trước thực trạng xe khách chở học sinh luôn trong tình trạng quá tải khi lưu thông trên đường, Trung tá Nguyễn Trung Tính – Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Nghi Xuân) cho biết: “Việc xe khách chở học sinh quá tải là có. Phía công an cũng đã nhiều lần xử phạt hành chính và tổ chức công tác tuyên truyền, ký cam kết cho lái xe, chủ xe. Đến nay xe khách chở học sinh cũng chưa gây ra vụ tai nạn nào”.

Trước bức xúc của người dân và đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường, thiết nghĩ chính quyền nơi đây cần xử lý nghiêm, mạnh mẽ ngăn ngừa hiểm họa khó lường do xe khách chở học sinh gây ra.

# TIỀN PHONG

Thứ tư, ngày 1.12.2010 số 335.

## Đạo quanh vườn Nguyễn

■ PHAN THẾ CẢI

Về lại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hôm nay lần giờ "cảo thơm" vô giá ở Khu lưu niệm và tìm lại những kỷ vật thời xưa càng thấm đẫm nỗi đau nhân thế và tình yêu da diết con người của cụ Nguyễn Tiên Điền - Nguyễn Du.

### Khu mộ đại thi hào

Đã biết bao nhiêu tao nhân mặc khách đến với Tiên Điền đều cảm nhận được vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ: Từ Bến Giang Đình phóng tầm mắt nhìn sông Lam dạt dào sóng vỗ, trông lên ngọn núi Hồng Lĩnh thông xanh lồng lộng dưới trời mây trắng. Cái đẹp quê hương đã tích tụ và thổi vào hồn Nguyễn Du từ những ngày thơ ấu, Người đã từng sống Người đã từng yêu để "Nguyễn Du viết *Kiên đất nước hóa thành văn*"



Khu lưu niệm Nguyễn Du

## Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

(Chế Lan Viên). Dầu Nguyễn Du cất tiếng chào đời ở đất Thăng Long và qua đời đột ngột (tuổi 55) tại kinh thành Huế, nhưng hồn cốt ông vẫn quay về với đất Tiên Điền quay về với dòng họ Nguyễn.

Bây giờ tôi bước vào thăm khu mộ Nguyễn không phải cảnh "*Bàn chân cát bụi lối mòn nhỏ nhoi*" (Vương Trọng) nữa. Đường vào mộ Nguyễn Du là con đường rải nhựa phẳng lì. Mộ thi hào được xây dựng nghiêm cẩn thành kính với kiến trúc mộ gồm 3 phần: bàn thờ, phần mộ và vườn cây cảnh bao quanh. Phần bàn thờ có bia, tường hình cuốn thư, bia được ghép bằng đá xanh nổi bật dòng chữ "**DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI - ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU**". Quanh bia có khắc hình hoa văn thế kỷ XVIII theo luật đường triện, tường hình cuốn thư, biểu tượng cho sự nghiệp văn chương bất hủ của Nguyễn Du. Mộ xây theo hình chữ nhật, vỉa bao quanh mộ xây bằng những viên gạch hồng đặt nghiêng không trát. Phần giữa thân mộ trồng cỏ xanh. Tôi chợt nhìn thấy sắc cỏ xanh rì như đôi, như bãi, như tiết thanh minh trong thơ của Cụ. Dầu thăm cỏ khiêm nhường nhưng thiêng liêng như linh hồn Nguyễn Du ký thác vào đấy. Bao quanh khu mộ bóng cây bạch đàn, phi lao lên ngăn ngắt và đầy tiếng chim từ đồng nội bay vào. Ngưỡng mộ tài năng của bậc vĩ nhân hàng trăm văn nghệ sĩ, hàng ngàn du khách trong nước và bạn bè quốc tế đến thấp hương nguyện cầu và kính cẩn đặt vòng hoa lên mộ. Không ít những thi sĩ vào đêm nguyên tiêu (đêm hội thơ cả nước) hay kỷ niệm ngày sinh đại thi hào đã đến đọc những bài thơ hay nhất của mình và rót chén rượu nồng tưới lên mộ thăm mong ở chốn hư vô ông chia sẻ cùng hậu thế những vẫn cảm xúc quê nhà.

### "Cáo thom lán giờ":

Tôi bước vào khu nhà bảo tàng Nguyễn Du trong bồi hồi xúc động,

mọi kỷ vật được bài trí khoa học và ngăn nắp. Ông Nguyễn Bách - Phó ban quản lý cho hay: "Khu văn hóa được các nhà thiết kế dựa trên ý tưởng kiến trúc đình làng Việt Nam bao gồm Thư viện Nguyễn Du có diện tích 500m<sup>2</sup>, với phòng đọc đa chức năng. Hiện thư viện đã có hơn 2.000 đầu sách trong đó không ít những cuốn sách quý cung cấp cho độc giả hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và thơ văn Nguyễn Du". Trong khu văn hóa Nguyễn Du còn xây một hội trường rộng với 150 chỗ ngồi, đây là nơi tổ chức những buổi sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc truyền thống như lấy Kiều, vịnh Kiều... Nhà bảo tàng Nguyễn Du ở tầng 2 với diện tích rộng 100m<sup>2</sup>. Kể từ ngày xây dựng đến nay đã gần 8 năm cán bộ bảo tàng không thể nào nhớ nổi mình đã đón tiếp bao nhiêu lượt khách, chỉ biết rằng mỗi đối tượng khách đều có một niềm hoài cảm riêng đối với vĩ nhân. Lúc đương thời Nguyễn Du đã từng hỏi "*Ba trăm năm nữa ta đâu biết. Thiên hạ ai người khóc Tố Như?*" thì hôm nay không cần đến ba trăm năm nữa, con cháu Lạc Hồng đất Việt đã khóc Tố Như rồi. Những trái tim giàu nhân nghĩa khắp hành tinh đã ngưỡng vọng Nguyễn Du rồi. Không phải ngẫu nhiên năm 1964, Hội đồng hòa bình thế giới họp tại Berlin đã công nhận Nguyễn Du là danh nhân văn hóa thế giới. Tổng thống Johnson đã nói lời sám hối trên một tờ báo lớn nước Mỹ: "Nếu tôi được đọc Truyện Kiều sớm hơn, tôi sẽ không gieo rắc chiến tranh tang tóc cho Việt Nam".

Sự vĩ đại của Nguyễn Du với chỉ riêng tác phẩm truyện Kiều thôi đã làm cho cả lớp hậu duệ thời đại "công nghiệp hóa" vẫn còn nặng nợ với ông. Họ lặng thầm năm này sang năm khác, miệt mài hơn cả nhà điêu khắc để đóng góp vào khu lưu niệm Nguyễn Du một kỷ vật có ích cho cuộc đời. Năm chính giữa

phòng trưng bày truyền thống được đặt trang trọng trong lồng kính bản Truyện Kiều bằng thư pháp nặng 75 kg, rộng 1,2 mét, dài 1,6 mét. Người dành thời gian rông rã suốt 6 tháng trời để tạo dựng lại thi phẩm Nguyễn Du đó là thầy giáo Nguyệt Đình ở cố đô Huế. Thầy Đình khi làm xong cuốn sách tâm sự với bạn bè rằng "Cả nhà tôi ba đời đều mê Kiều vì lẽ đó ý tưởng làm thư pháp Truyện Kiều tôi đã nung nấu từ lâu. Cuốn sách này không chỉ ngưỡng vọng vĩ nhân nó còn tác dụng giáo dục con cháu. Một nữ nhân viên trong khu lưu niệm bảo tôi: "Mời anh xuống thư viện để xem bộ thi pháp dài độc nhất vô nhị này". Tôi theo chị xuống xem và sững sốt trước cuốn thư pháp dài 325,4 mét. Tác giả cuốn sách này là Trịnh Tuấn (quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa). Chàng trai trẻ xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khổ, nhưng Truyện Kiều đã hút hồn anh từ thuở nằm nôi qua lời ru mẹ. Một duyên may từ nhỏ Tuấn đã được thầy giáo làng tận tâm giúp đỡ và "mớm" cho ít chữ Hán. Theo lời Trịnh Tuấn kể: "Thành công cuốn thư pháp là cả một quá trình khổ luyện tâm sự học đạo. Tuấn đã làm đủ mọi nghề như bán báo, lượm ve chai, phu hồ, khâu vá... để có tiền học viết thư pháp ở Sài Gòn". Sự thử sức của Tuấn cùng 4 người bạn thân sau 13 tháng miệt mài dồn sức dồn tâm, dồn trí đã cho ra đời thư pháp Việt Ngữ kỷ lục. Điều thú vị cho người xem là thư pháp với độ dài 325,4 mét tương ứng với 3.254 câu Kiều, mỗi câu thơ tương ứng 10 cm giấy.

### Đạo quanh vườn Nguyễn

Tôi lặng lẽ một mình đi quanh vườn Nguyễn Du. Dấu tích của người xưa còn đọng lại nơi này, nhưng ngoài cây muỗm xanh cụ Nguyễn Quỳnh trồng đã 300 tuổi, khu vườn vẫn chưa có một vườn



*Thư pháp Truyện Kiều của thầy giáo Nguyệt Đình trưng bày tại nhà bảo tàng Nguyễn Du*

Nguyễn thực sự thu hút du khách. Ông Bùi Tùng Phong, Cựu chủ tịch huyện Nghi Xuân từng tâm sự: "Điều hạn chế nhất của khu lưu niệm Nguyễn Du là tính quy hoạch tổng thể. Muốn hấp dẫn du khách hơn phải biết nhìn nhận và lựa chọn thấu đáo những gì trong truyện Kiều mà Nguyễn Du đã từng mô phỏng". Tôi nghĩ ông nói thật có lý: Vườn Nguyễn khó gì mà không trồng được cây mơ, cây mận, cây nhãn... Vườn Nguyễn khó gì không

trồng được hoa hải đường, hoa lựu và những loài hoa khác có trong thơ Nguyễn Du. Khi vườn Nguyễn mát rượi cây trái và ngào ngạt hương thơm, ở đây những nhà điêu khắc tài năng sẽ hiện những pho tượng Thúc Kiều, Thúc Vân, Kim Trọng, Từ Hải và nhiều nhân vật khác trong truyện Kiều thì khu vườn sinh động và Kiều hơn. Tôi mong ngày nào đó sẽ được chiêm ngưỡng vườn Nguyễn như thế.

P.T.C

# NÔNG THÔN

Thứ bảy, ngày 4.12.2010 số 264(2.951)

## Phát hiện 8 văn bản cổ thời Nguyễn

Ngày 2-12, Phòng Quản lý di sản, Sở VT-TT&DL Hà Tĩnh cho biết vừa tiếp nhận 8 văn bản cổ từ ông Trần Sỹ Mạnh (75 tuổi, ở huyện Lộc Hà). Bước đầu tìm hiểu thì các văn bản cổ trên có niên hiệu Tự Đức năm thứ 13 (1860) đến năm thứ 28 (1875). Trong số 8 văn bản cổ thì có 6 bản là sắc chỉ, 2 bản là Bộ Lại phụng lục chỉ và Bộ Lại cấp bằng. Cả 8 văn bản có nội dung là Nhà vua chuẩn chức và giao trách nhiệm cho ông Trần Văn Úc, quê làng Kim Chuỳ, tổng Phù Lưu, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Thọ (nay là xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) với các chức vụ như: Chức Tri châu (châu Văn Uyên), Đồng Tri phủ, Huấn đạo Hương Khê, Hàn lâm Viện đãi chiếu, Hàn lâm Viện điển bạ...

**BÁCH KHOA**



*Một trong số 8 văn bản cổ.*

# PHÁP LUẬT

Thứ năm, ngày 9.12.2010 số 343(4.404).

## **Đình chỉ Hiệu trưởng sử dụng quà cứu trợ sai mục đích**

Chiều ngày 8/12, thông tin từ Phòng GD-ĐT huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - vừa ký Quyết định số 3750/QĐ-UBND tạm thời đình chỉ công tác một tháng (đến hết tháng 12/2010) đối với cô giáo Lê Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Mỹ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) - về những sai phạm nghiêm trọng trong tiếp nhận, quản lý và sử dụng quà của các tổ chức, cá nhân về cứu trợ trong 2 đợt lũ vừa qua.

Ngày 17/11, Cty CP BT Việt Nam về Trường Tiểu học Cẩm Mỹ hỗ trợ 40 phần

quà (trị giá 200.000đồng/phần) cho 40 em học sinh nghèo, học khá, giỏi của trường. Do trời mưa to không thể tổ chức trao tập thể, đại diện Cty đã trao tượng trưng 5 phong bì cho 5 em học sinh, số còn lại gửi qua cô Lê Thị Thành để tiếp tục trao cho các em. Thế nhưng, sau khi đoàn cứu trợ về, cô Thành không chỉ cho thu lại 5 phong bì của 5 em học sinh vừa nhận mà số phong bì còn lại cũng không trao cho các em mà cho lấy số tập vở của các đoàn đến tài trợ trước đó tặng cho 40 em học sinh này (mỗi em được 10 cuốn), giải thích rằng đó là quà của Cty CP BT Việt Nam. Số tiền tài trợ của Cty CP BT được cô Thành lấy chi cho mỗi giáo viên 100.000 đồng (30 giáo viên là 3.000.000 đồng) hỗ trợ may đồng phục.

**TRẦN DUONG**



# THANH NIÊN

Thứ ba, ngày 21.12.2010 số 355(5477).



Cùng Cô Gái Hà Lan xây trường, giúp học sinh vượt khó

## Đền Đom Đóm hướng về Hà Tĩnh

"Lũ về, cuốn sạch mọi thứ rồi. Bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập, đồ chơi bây giờ chỉ còn là đồng đồ nát cuộn trong bùn..." Đó là cuộc gọi nghẹn ngào của cô Thái Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hương Lộc, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Không thể chần chừ, Cô Gái Hà Lan đã chia sẻ thông tin này trên trang Facebook. Ngay lập tức, những tình nguyện viên của Đền Đom Đóm cùng đông đảo cư dân mạng đã vào cuộc quyên góp cho trường Hương Lộc. Ngày tình nguyện viên và Đền Đom Đóm tìm đến ngôi trường (24.11), những người trong đoàn đã không khỏi bàng hoàng khi trước mặt là ngôi trường trơ trọi giữa đồng đồ nát. Hầu như các cửa chính của trường đều bị cuốn mất, khiến gió rét thổi lồng lộng vào phòng học. Cạnh những bức tường còn bết bùn, các em nhỏ đang lau chùi từng quyển sách cho sạch bùn, một số em nhỏ hơn tí mẩn cạo sạch bùn từ các món đồ chơi và dụng cụ học tập.

Dẫn đoàn tham quan các phòng học đổ nát, bà Xuân xúc động: "Thật quá sức



Bà Thái Thị Thanh Xuân (bìa phải) dẫn các tình nguyện viên Đền Đom Đóm thăm các phòng học đổ nát sau lũ

tưởng tượng, chỗ học yên ấm của các em nhỏ bỗng chốc bị cuốn đi sạch. Trường vốn đã khó khăn, nay càng khốn khó hơn. Hệ thống điện chưa được khôi phục, các em thiếu thốn đủ thứ: quần áo, sách vở, dụng cụ học tập nhưng chưa biết lấy đâu ra. Các em phải tận dụng bằng cách bới sách trong đồng bùn ra phơi, mấy hôm nay, mỗi lần nhìn cảnh này là tôi không cầm được nước mắt".

Trực tiếp tham gia đoàn cứu trợ của Đền Đom Đóm, Thân Thị Thanh Vân - sinh

viên trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội xúc động: "Khi nghe tin về một ngôi trường khó khăn sau lũ như thế, rất nhiều bạn trẻ biết đến Đền Đom Đóm thông qua Facebook và các kênh khác, đã tham gia quyên góp rất nhiệt tình. Đền Đom Đóm cũng thể hiện vai trò cầu nối để chúng em biết về hoàn cảnh khó khăn của trường, của các em học sinh mà giúp đỡ kịp thời. Được tận tay đi quyên



## *Thư viện tỉnh Hà Tĩnh*

---

góp quần áo, sách vở và được đến tận đây để chứng kiến “một miếng khi đói bằng một gói khi no” là ý nghĩa như thế nào, em cảm thấy lòng mình ấm áp vì đã làm được điều gì đó rất thiết thực. Rất nhiều người khác không đến trực tiếp, nhưng tham gia đóng góp qua Đền Đom Đóm cũng sẽ phần nào cảm nhận được như vậy”.

Sức lan tỏa của Đền Đom Đóm đã kéo được rất nhiều người chung tay. Sau vài ngày kêu gọi, chỉ riêng địa chỉ

trường Tiểu học Hương Lộc đã trực tiếp nhận được rất nhiều sự ủng hộ: 6 thùng quần áo, 4 bao tải sách giáo khoa, 9 triệu đồng quyền góp từ buổi gặp gỡ của nhóm tình nguyện viên Đền Đom Đóm và 20 triệu đồng do bạn đọc gửi qua tài khoản của VTV. Đặc biệt, một học sinh của trường này bị mất cả cha lẫn mẹ trong lũ dữ, đã được mọi người góp tặng 6 triệu đồng thông qua chương trình khuyến học Đền Đom Đóm.

THU CA

# NÔNG NGHIỆP

Thứ tư, ngày 22.12.2010 số 254(3623).

HÀ TĨNH:

## Khởi công xây dựng trường học mầm non sau lũ



Hai cơn lũ kép lịch sử xảy ra trong tháng 10 vừa qua đã phá hủy nhiều nhà cửa, trường học và cuốn trôi đồ dùng học tập ở các vùng lũ của Hà Tĩnh. Để chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào vùng lũ, Tổng Biên tập Báo *Nông nghiệp Việt Nam* đã quyết định đưa số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng, từ nguồn tiền do Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), thông qua báo *NNVN* hỗ trợ đồng bào vùng lũ, xây dựng lại trường học mầm non ở xã Thạch Vĩnh, Thạch Hà bị lũ phá hủy.

Đón nhận khoản hỗ trợ này, UBND huyện Thạch Hà đã cùng với Phòng Giáo dục và xã Thạch Vĩnh tổ chức lễ khởi công xây dựng trường học mầm non tại trung tâm xã Thạch Vĩnh, với quy mô xây dựng là nhà học 3 phòng, tổng diện tích sử dụng 150 m<sup>2</sup>. Đây là công trình mang tính kiên cố ở vùng lũ.

Thay mặt nhà tài trợ, ông Võ Văn Chân, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT tại Hà Tĩnh đã tới dự lễ khởi công và trao tặng số tiền 400 triệu đồng, trước sự chứng kiến đông đảo của bà con vùng lũ (*ảnh*). Trong buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND xã Thạch Vĩnh Nguyễn Văn Hảo cho rằng: "Được sự quan tâm của Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam và đặc biệt là báo *NNVN*, nhà trường đã có thêm kinh phí để xã xây dựng lại trường học cho các cháu mầm non sau lũ. Người dân vùng lũ rất phấn khởi bởi sắp tới, trẻ em được đến học tập tại ngôi trường khang trang, kiên cố".

**BÌNH - THANH**

# CÔNG AN NHÂN DÂN

Thứ năm, ngày 30.12.2010 số 1982.

KỶ ANH (HÀ TĨNH):

## Hệ lụy buồn từ chuyện "MA THUỐC ĐỘC"

Không hiểu thuật ngữ "ma thuốc độc" có từ bao giờ và không ai biết nó như thế nào, nhưng chuyện vô cơ bất và "ma thuốc độc" xảy ra tại nhiều địa phương ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là chuyện có thật. Những câu chuyện mang màu sắc huyền bí được người dân địa phương thêu dệt để "gán" cho người này, gia đình họ đã dẫn đến hệ lụy mất ANTT địa phương. Nhiều gia đình bị suy sụp cả về tinh thần lẫn vật chất bởi các tin đồn như thế. Đã đến lúc cần phải có biện pháp mạnh để nghiêm trị những kẻ vô cơ gieo rắc tâm lý hoang mang, gây ra nỗi oan ức đối với những gia đình vô tội...

### Làm phúc... phải tội

Xóm Minh Châu, xã Kỳ Hợp (Kỳ Anh) là một vùng quê miền núi nghèo khó. Từ bao đời nay người dân lam lũ một nắng hai sương, cuộc sống tuy đạm bạc, nghèo túng nhưng tình làng nghĩa xóm khăng khít bên nhau. Thế rồi vào ngày 26-7-2010, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1979), ở đầu xóm bị lên cơn sốt cao, co giật toàn thân. Thay vì việc lo thuốc thang, đưa chị Hằng đi khám bệnh ở trung tâm y tế, chồng chị Hằng dùng roi dẫu quất tới tấp vào vợ rồi vu cho chị Trần Thị Diệu (SN 1963) là hàng xóm đã đưa "con ma thuốc độc" để "thuốc" vợ anh làm chị Hằng ngã bệnh. Lý do mà những người trong gia đình chị Hằng "khăng định" chị Diệu là "thủ phạm" của con "ma thuốc độc" là vì trước đó vài tháng, khi đi làm đồng về muộn, trong nhà không có thức ăn nên chị Hằng chạy sang nhà chị Diệu xin được một đĩa thịt lợn kho về ăn. Sẵn có mấy tấm cu đơ, chị Diệu chia cho chị Hằng mang về ăn, thế rồi đến ngày 26-7 chị Hằng bị ốm, thế là tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ đây.

Kể từ ngày đó, tiếng xấu lan nhanh, cả làng, cả xã đều xa lánh và nhìn gia đình chị Diệu bằng con mắt khác. Chị Trần Thị Diệu bức xúc: "Không chỉ người trong xóm mà có lần tôi đi chợ ở xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn cũng bị mọi người xa lánh, mua gì người ta cũng không bán, cứ sợ tôi bỏ "ma thuốc độc" vào hàng hóa". Còn đứa con gái của chị Diệu đang học lớp 8 trường xã, ngày nào đi học về đến nhà em cũng khóc âm ức vì bị bạn bè xa lánh.

Cho đến hôm nay, sức khỏe chị Hằng đã bình phục. Khi chúng tôi đến nhà, vợ chồng chị Hằng đang chuẩn bị ra đồng làm cỏ cho lúa vụ đông xuân. Nắng âm trải dài trên những thửa ruộng miền núi chông chênh, mọi người trong xóm tranh thủ ra đồng tăng gia sản xuất. Riêng gia đình chị Diệu phải thui thủi một mình do không mượn được người dân nào đến giúp đỡ, thậm chí chị tham gia các hoạt động xã hội cũng bị mọi người từ chối. Vì danh dự bị tổn thương, tinh thần suy sụp nghiêm trọng nên chị Diệu đã viết đơn kiến nghị gửi đến Công an xã, Công an huyện và chính quyền địa phương cầu cứu.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Vương - Phó Công an xã Kỳ Hợp cho biết: Mặc dù gia đình chị Hằng đã nhận lỗi và chấp nhận các hình thức xử lý của chính quyền địa phương nhưng dư âm về con "ma thuốc độc" cứ dai dẳng bám theo gia đình chị Diệu. Nhiều lần họp dân, chúng tôi cũng đã tổ chức giải thích, vận động nhân dân sống đoàn kết, hòa thuận và công khai các mức phạt hành chính cụ thể trong sự việc này để nhân dân biết, như: Gia đình chị Hằng: 1,5 triệu đồng vì "vu khống" người khác; Bà Nguyễn Thị Hương (mẹ chồng chị Hằng): 500.000đ vì có lời nói và hành động kéo chị Diệu; chị Diệu: 200.000 đồng vì tát vào mặt chị Hằng...

Theo ông Tô Hữu Đăng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp thì những câu chuyện về "ma thuốc độc" ở địa phương này đã từng xảy ra. Ngoài câu chuyện của chị Diệu và chị Hằng ra, ở xã này cũng xảy ra chuyện có người bị ốm đau lâu dài, gia đình người bị ốm cho rằng do hàng xóm có "con ma thuốc độc" để làm hại. Thế là họ hàng chú bác, anh em người ốm chẳng những không lo chạy chữa bệnh lại còn cho người ốm lên cang, khênh sang nhà nghỉ có "con ma" để ăn vạ. Chính quyền địa phương phải



**Vợ chồng Hằng đang được cán bộ Công an Kỳ Anh giải thích trước thông tin ma thuốc độc.**

tổ chức nhiều đoàn cán bộ đến vận động, giải thích mãi, họ mới chấp nhận mang người về nhưng từ đó hai gia đình ngày đêm gây căng thẳng với nhau.

**Mất tình làng, nghĩa xóm vì "ma thuốc độc"**

Ông Phạm Hồng Thuận ở xóm Đồng Hạ, xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) mới 57 tuổi nhưng thân hình gầy còm, yếu ớt bởi gần một năm nay ông đau khổ vì bị hàng xóm vu cho cái tội nuôi "ma thuốc độc" để làm hại người khác. Quá oan ức, ông Thuận viết đơn kêu cứu khắp nơi nhưng cho đến nay vụ việc cũng chưa được giải quyết. Ôm một chồng đơn kêu cứu, ông kể cho chúng tôi nghe qua hai hàng nước mắt: Vào cuối tháng 7-2009, chị Trần Thị T (SN 1985), ở cùng thôn bị bệnh lao phổi nặng,

chuyển sang ung thư giai đoạn cuối. Gia đình đã đưa chị T đi chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng bệnh tình ngày một nặng thêm. Bệnh viện trả về nhà trong tình trạng hôn mê phải thở bằng ôxy, có bác sỹ đi kèm về nhà, điều này cả xóm đều biết.

Vừa là hàng xóm với nhau, vừa là cán bộ an ninh xóm, vợ chồng ông Thuận thường xuyên sang động viên thăm hỏi chị T. Nào ngờ vào khoảng 12h ngày 2-9, bố chồng và chồng chị T chạy sang nhà cho rằng: Gia đình ông Thuận bỏ "ma thuốc độc" gây ra bệnh ung thư cho chị T(!?). Khi gia đình ông Thuận đang ăn cơm thì người nhà gia đình chị T chạy sang bảo ông Thuận là "chị T muốn được uống nước chè xanh nhà ông Thuận trước lúc chết, rồi chia ra một tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc, đút gây "cho uống nước chè ông Thuận" phía dưới có nét chữ ký của chị T. Bị nghi oan và yêu sách vô lý, ông Thuận không chịu nghe theo. Thế là hàng chục người nhà gia đình chị T kéo đến

nhà ông Thuận đập phá đồ đạc, lăng mạ, đánh ông Thuận bất tỉnh. Bị dồn vào thế bí, bà Lý (vợ ông Thuận) đánh phải nấu nước chè xanh theo yêu cầu. Khi nước đã nấu chín, nhóm người này bắt ông Thuận sang nhà lấy thìa bón nước chè cho chị T. uống. Chưa dừng lại ở đó, gia đình này còn ép ông Thuận phải đấm bóp khắp người chị T. Người chồng còn đe dọa: "Nếu vợ tôi chết, sẽ cho thuốc nổ trong ngôi nhà và giết con của ông Thuận để đền mạng". Đêm hôm đó, chị T chết tại nhà ông Thuận. Sau gần 2 giờ đồng hồ động viên thuyết phục, họ mới chịu đưa xác chị T. về lo mai táng.

Khiếp sợ nỗi ám ảnh về cái chết của người hàng xóm trong căn nhà của mình, gia đình ông Thuận phải sống nhờ nhà anh em họ hàng gần nửa năm trời mới dám trở về. Ông Thuận cho biết: Nhiều vật dụng của gia đình hầu hết bị họ đập phá hư hỏng nhưng điều ông mất mát nhiều nhất là uy tín, danh dự và sự hành hung tàn nhẫn của người nhà gia đình chị T đối với ông là hành vi sai trái, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

**Thay lời kết:**

Đưa những câu chuyện buồn nói trên về UBND huyện Kỳ Anh, ông Nguyễn Văn Luân, Trưởng phòng Y tế huyện cho biết: Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Y tế huyện Kỳ Anh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về khảo sát, đánh giá mức độ và tình hình người dân ở các xã vùng núi cao bị các chứng bệnh nan y có biểu hiện lâm sàng giống với các quan niệm của người dân về những đặc điểm của người bị "ma thuốc độc". Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ tên là Thiệp ở xã Kỳ Tân bị chứng chóng mặt khó thở sau khi sinh nở do chị bị hở van hai lá (hay còn gọi là chứng thấp tim) gây nên chứ không phải bị "ma thuốc độc" làm hại như người nhà chị ấy thường nghĩ. Còn trường hợp chị Hằng ở xã Kỳ Hợp mà chúng tôi đề cập phía trên bài viết, ông Nguyễn Văn Luân khẳng định: "Hằng có những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt. Chị gái của Hằng cũng mắc chứng tâm thần hoang tưởng. Tôi đã khuyên gia đình nên đưa Hằng lên bệnh viện huyện để khám và chữa trị vì càng để lâu thì bệnh sẽ càng nặng hơn và dễ biến chứng khó lường"!

Cho đến nay, những hệ lụy bởi con "ma thuốc độc" gieo rắc cho làng quê này vẫn âm ỉ từ nhà này sang nhà khác. Tuy nhiên, "Con ma" đáng sợ nhất ở đây có lẽ chính là... tin đồn. Những tin đồn thất thiệt thực sự là liều thuốc độc phá hoại tình làng nghĩa xóm vốn rất thiêng liêng ở làng quê. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải có những bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ vi phạm pháp luật, đủ sức răn đe giáo dục cho những kẻ ngông cuồng, phi đạo đức, đưa lại niềm tin cho nhân dân và lập lại kỷ cương phép nước ở cơ sở.

**VĂN ĐÌNH - HỒNG PHÚ**